

## Geestelijke groei HSV

De Heere Jezus is niet slechts gekomen met water, maar met het water én het bloed, zo schrijft de apostel Johannes in 1 Johannes 5.

Hij kwam: niet slechts met water maar met water en bloed.

Water reinigt de mens uitwendig, aan de buitenkant maar het bloed van een mens reinigt een mens van binnen.

Zo kwam Jezus niet slechts met reiniging aan de buitenkant (met water), met zonde vergeving, maar ook met de reiniging aan de binnenkant, zoals ook in 1 Johannes 1 vers 9 staat:

*Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven (reïnisering met water)*

*én ons te reinigen van alle ongerechtigheid (de inwendige reiniging door het bloed).*

Wanneer wij wedergeboren worden, komen wij ter wereld als een kleine geestelijke baby.

Een moeder verzorgt haar baby vol liefde. Ook al maakt hij vieze luiers, ze worden met liefde verschoont, en de moeder vertroetelt haar lieve kleine.

En zoals een moeder vol zorg is voor haar lieve kleine, zo is het ook met onze hemelse Vader.

Hij is blij dat je voor Hem gekozen hebt en Hij vertroeteld Zijn lieve kleine kind. Hij koestert de kleine.

Maar het is niet de bedoeling, dat de baby klein blijft en nog vuile luiers maakt als hij 3 of 4 jaar is. Nee, dan klopt er iets niet.

Nee, hij moet opgroeien – zoals de apostel Johannes het in zijn brief noemt - van kind naar een jonge man en van een jonge man naar een vader.

We gaan lezen in 1 Joh. 2:12 waar staat:

*Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam.*

Vol liefde schrijft Johannes aan zijn lieve kinderen. Het zijn kinderen, wiens zonden vergeven zijn.

Maar dan gaat hij verder in 1 Johannes 2:14b

*Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.*

Een jongeling is sterk, maar niet in zichzelf. O nee, hij is sterk geworden in Christus.

Hij heeft de heerlijke waarheid ontdekt die in Romeinen 6:6 en 7 staat:

*6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.*

*7 Want wie gestorven is, is rechsens vrij van de zonde.*

Ik heb wel eens in een samenkomst gevraagd: bij wie van u leeft de oude mens niet meer??

Lees nu eens heel goed, wat in Romeinen 6:6a staat:

*Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is.*

Als u deze waarheid werkelijk gelooft, als u gelooft wat hier staat, wat zou dan uw antwoord moeten zijn als gevraagd wordt of uw oude mens nog leeft.

Het juiste antwoord zou moeten zijn: mijn oude mens leeft niet meer; want hij is met Christus gekruisigd. (verleden tijd).

Die onmogelijke, onverbetelijke en altijd falende oude mens, die oude Izaäk maar ook uw oude mens, die bracht Jezus in de dood.

Dus als je dat werkelijk gelooft, dan mag je ook geloven wat er in vers 7 staat:

*7 Want wie gestorven is, is rechsens vrij van de zonde.*

Een jongeling is sterk, omdat hij het Woord gelooft en daaruit leeft. Hij zegt nu: "ik ben gestorven en ben nu rechtens vrij van de zonde."

Dat stemt overeen wat in Colossenzen 3:3 waar staat:

*Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.*

Ik stuurde eens aan een oudere broeder in Christus een condoléance kaart waarop ik hem mijn medeleven betuigde met zijn heengaan.

En toen heb ik er bij geschreven deze tekst uit Colossenzen 3:3

*Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.*

Hij bedankte mij voor de kaart en vond het origineel.

En op deze waarheid kun je verder bouwen om op te groeien van een jongeling naar een vader.

Paulus noemt dan in feite twee dingen. Op grond van dit heilsfeit dat je gestorven bent en een nieuwe schepping bent gaat het nu om, wat de apostel Paulus noemt in Col. 3:

1. Het oude af te leggen
2. Het nieuwe leven aan te doen.

Afleggen: toorn, woede, slechtheid, laster en onbehoorlijke praatjes.

Dood onreinheid, kwade begeerten en hebzucht.

Het kan, want je bent een nieuwe schepping. Daar mag je nu uit leven in Zijn kracht.

Paulus zegt: Je hebt de oude mens met zijn daden uitgetrokken en je hebt je met de nieuwe mens bekleed.<sup>1</sup>

Bekleed je daarom met dat, wat staat in Colossenzen 3:12

*Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ont-*

---

<sup>1</sup> Col. 3:9

*ferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de één de ander.*

Bekleed je nu met de vruchten van de Geest, met het karakter van de Heere Jezus:

- Zijn ontferming
- Zijn vriendelijkheid
- Zijn nederigheid
- Zijn zachtmoedigheid en
- Zijn geduld.

Verdraag elkaar en vergeef elkaar, speciaal als man en vrouw in het huwelijk.

Opgroeien van kind naar jongeling en van jongeling naar vader.

Van deze jongelingen staat ook nog geschreven dat zij de boze hebben overwonnen.

De boze is een aanklager van de broeders; als het een keer niet goed gaat dan zegt hij: 't is weer mis, het wordt niks met jou.

Maar deze jongelingen hebben de aanklager overwonnen met

het woord, zoals Jezus de boze overwon met het woord.

Als de aanklager kwam als het mis ging, dan weerstonden zij hem met het woord b.v. uit Spreuken 24:16 waar staat:

*De rechtvaardige valt zeven keer, maar staat weer op.*

En zij verdreven de aanklager met het woord uit Psalm 32:1 staat:

*Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.*

Er staat niet "moedeloos is hij wiens overtreding vergeven is" maar zalig is hij, wiens overtreding vergeven is.

Van een jongeling in Christus opgroeien tot een vader in Christus, zoals staat in 1 Joh. 2:13 en 14:

*13 Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is.*

*14 Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is.*

Persoonlijk zou ik met drie woorden boven mijn eigen leven kunnen schrijven, hoe ik Hem, die van de beginne is, heb leren kennen de jaren door, wat mijn eigen ontwikkeling betreft.

En die drie woorden zijn:  
*Mijn Jezus barmhartigheid.*

Tenslotte nog een woord uit Johannes 14:23 waar staat:

Jezus sprak in Joh. 14:23  
*Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen, en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.*

Denk eens in:

- Hem liefhebben
- Zijn woord in acht nemen
- De Vader zal hem liefhebben
- Wij – de Vader én de Zoon - zullen tot hem komen
- En bij hem wonen (door Zijn Geest).

Dat is helemaal fantastisch als je het zo krijgt in je leven.

Geprezen zij onze unieke hemelse Vader.

Geprezen zij Jezus, mijn barmhartigheid.

Geprezen zij de heilige Geest Die met ons zal zijn tot in eeuwigheid en Die onze Raadgever, Trooster en kracht is.

Amen.-