

Geen beloften zonder voorwaarden

Laten we een aantal voorbeelden noemen:

Een ongelovige vrouw komt tot geloof maar haar man nog niet. Wat is dan de Bijbelse voorwaarde om haar man te winnen voor Christus: Die wordt genoemd in 1 Petrus 3:1-2 waar staat:

Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen worden,

doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. en godvrezende wandel opmerken.

Dus de voorwaarde voor een vrouw om haar ongelovige man te kunnen winnen is, dat ze ermee ophoudt hem met woorden te willen winnen, en in plaats daarvan hem door haar gedrag en goede wandel te overtuigen.

En wat is de voorwaarde dat de liefde van de Vader in ons zal zijn? Die voorwaarde staat in 1 Johannes 2:15 namelijk om de wereld niet lief te hebben:

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

En wat is de voorwaarde om goede dagen te zien: Je tong weerhouden van het kwaad en je lippen van het spreken van bedrog.

Dit wordt genoemd in 1 Petrus 3:10 waar staat:

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog.

En wat is dan de voorwaarde om niet alleen geestelijke zegeningen te ontvangen, maar ook aardse zegeningen, die wij nodig hebben ?? Die voorwaarde wordt genoemd in Matt. 6:33 waar staat:

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

En wat is dan de prachtige voorwaarde dat je kunt verhinderen, dat iemand je kwaad kan doen?? Die staat in 1 Petrus 3:13

En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?

Het doet de ander wat, dat hij of zij kwaad doet, maar als ik mij beijver om dan het goede te doen, zal zijn of haar kwaadheid niets kwaads bij mij uitrichten.

Integendeel, want dat is voor mij een heerlijke gelegenheid om mij te beijveren in het goede.

Wat hij of zij doet of zegt, is zijn of haar verantwoording en wat ik doe of zeg, is mijn verantwoording.

Anderen al het slechte wat ze doen en zeggen vergeven, dat is de onvervalste wijsheid, want dan krijg ik zelf ook vergeving ... en anders niet !!

Dat staat immers klip en klaar in Mattheüs 6:14 en 15

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Het is dwaasheid en oppervlakkigheid, om ons te beroepen op de beloften van God en daarop ons vertrouwen te stellen, zonder te denken aan het vervullen van de voorwaarden om er deel aan te krijgen.

Eigenlijk zijn we dan geestelijk blind want er bestaan geen beloften zonder voorwaarden.

Er staat ook een prachtige belofte in Jesaja 58:11

En de Heere zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeiide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt.

De voorwaarde voor zulk een heerlijk leven wordt even daarvoor genoemd in vers 9:

Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid.

Ja dan zal de Heere ons voortdurend leiden en ons in dorre streken verzadigen !!

En wat is dan de voorwaarde om royaal te ontvangen ?? Die staat in Lucas 6:38

Geef en u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in uw schoot geven.

En zo kunnen we wel doorgaan om beloften te vinden met hun voorwaarden. Dan zullen heel zeker de beloften in vervulling gaan.