

Geeft de duivel geen voet

Deze tekst staat in Efeze 4:27 maar beter is het om ook vers 26 daarbij te lezen:

Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.

Hoewel wij verlost zijn uit de macht van de duisternis ¹ is het toch mogelijk – als wij niet op onze hoede zijn – om de duivel voet te geven.

In bovengenoemde tekst wordt gesproken over "een opwelling van uw toorn" en zo'n opwelling komt voort uit ons vlees.

Dat is in de situaties van alle dag goed mogelijk. Zo'n opwelling is geen zonde maar zegt Paulus hier: Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet.

Een opwelling van toorn is geen zonde, maar als de zon in het

hart ondergaat jegens de ander, dan wordt het donker en koud in het hart en heeft men de duivel voet gegeven.

Willibrord vertaling:

Wordt toornig maar zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans.

De zon mag over een opwelling van uw toorn niet onder gaan, schrijft Paulus.

Dat betekent niet, dat men pas aan het einde van de dag voor men gaat slapen, zaken die fout gelopen zijn in orde moet maken, hoewel dat op zich genomen ook een goede zaak is.

Nee, het betekent dat de zon over die opwelling van toorn niet mag ondergaan.

Gaat de zon dan wel onder, dan is het zaak om zo spoedig mogelijk schuld te erkennen tegenover God en de naaste, waarmee men te maken heeft.

¹ Col. 1:13

David schreef in Psalm 86:5
"Want Gij, o Here, zijt goed en
gaarne vergevend."

Als navolgers Gods zullen ook
wij die instelling hebben jegens
de ander.

Het is goed om op een ontspan-
nende manier waakzaam te zijn,
zodat de boze geen vat op ons
kan krijgen. Johannes schrijft
hierover in zijn eerste brief
hoofdstuk 5:18

*Wij weten, dat een ieder, die uit
God geboren is, niet zondigt;
want Hij, die uit God geboren
werd, bewaart hem, en de boze
heeft geen vat op hem.*

Het verlangen van een ieder, die
uit God geboren is, behoort te
zijn dat hij of zij niet wil zondi-
gen. Immers, hij is uit God ge-
boren en God zondigt nooit.

Wie uit God geboren wordt, ont-
vangt in beginsel Zijn natuur in
zich zoals een kleine jongen, die
geboren wordt, de natuur van
zijn vader in zich heeft.

En in bovengenoemd woord van
Johannes staat ook wat de oor-
zaak is, dat hij of zij niet zondigt
maar in de Staten Vertaling is
dit beter weergegeven. Daar
staat namelijk dit:

*SV: Wij weten, dat een iegelijk,
die uit God geboren is, niet zon-
digt; maar die uit God geboren
is, bewaart zichzelf, en de
boze vat hem niet.*

Weer een andere vertaling zegt:
"Maar wie uit God geboren is, is
op zijn hoede, en de boze heeft
geen vat op hem.

Nu wordt de zaak duidelijk. Hij,
die uit God geboren is, bewaart
zichzelf. Daar heeft hij genoeg
aan.

Hij is op zijn hoede en waakt
over zichzelf.

In 1 Timotheüs 5:14 wordt door
Paulus vermeld dat zusters door
lasterpraat aan de tegenpartij vat
op zich kunnen geven.

En dan gaat Paulus in het volgende vers verder met de woorden:

15 Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.

Daarom is de vermaning van de apostel Petrus belangrijk om alle kwaadsprekerij af te leggen, zoals staat in 1 Petrus 2:1

Legt dan af ... alle kwaadsprekerij.

Kwaadsprekerij is iets negatiefs over de ander zeggen, zonder dat hij of zij er zelf bij is.

Echter, zorg om iemand uit te halen aan een betrouwbare oudste broeder is geen kwaadsprekerij als er van een achtergrond van liefde en zorg sprake is om de ander terecht te helpen.