

Gebeurtenissen rondom Jezus' sterven

Toen Jezus stierf, gebeurden er een aantal merkwaardige dingen. We lezen in Mt. 27

45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.

Midden op de dag, van 12.00 tot 15.00 uur kwam er over het hele land duisternis.

Aan het einde van deze drie uur horen we Jezus met luider stem roepen; een bittere klacht:

46 Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

En waarom verliet God Hem:
In 2 Cor. 5:21 staat:

Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Jezus kende geen zonde. Men kent immers de zonde pas, als men de zonde doet.

Vandaar die duisternis. Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt en daarom moest God Hem verlaten. En dat ter wille van ons! Geprezen zij Gods grote liefde.

Een andere spectaculaire gebeurtenis was de aardbeving:

Mt. 27:51b De aarde beefde en de rotsen scheurden.

Mt. 27:54 En toen de hoofdman over honderd en zij, die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!

Niet alleen de hoofdman, maar ook de ondergeschikte soldaten die hem bij deze executie ter zijde stonden, zij allen werden bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!

Wat gebeurde er nog meer op het moment dat Jezus stierf?

52 Ook werden de graven geopend, en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt.

53 En na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

Het sterven van Jezus had niet alleen een uitwerking op de levenden, zoals de hoofdman en zijn helpers, maar ook op de doden.

Opmerkelijk is dat zij pas uit hun graven gingen ná de opstanding van Jezus. Jezus wordt in de Schrift ook de eerstgeborene uit de doden genoemd.

Misschien waren Simeon en Anna daarbij.

Wat een geruchten zullen er die dag door Jeruzalem gegaan zijn en totaal verblufte nabestaanden.

Daar staat plotseling je oude oom Simeon voor de deur of je

oude tante Anna, waar je de begrafenisdienst van hebt meege maakt.

Wat gebeurde er, toen Jezus stierf als Zoon van God én als zoon des mensen?

Hier stierf de mens Jezus, Die nooit gezondigd had maar wel hetzelfde vlees en bloed als wij had aangenomen en ook in alle dingen, op gelijke wijze als wij, is verzocht geweest, echter zonder te zondigen.

Omdat nu kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – te niet te doen. Hebr. 2:14

Dat was een noodzaak om de duivel te kunnen onttronen, dat Jezus eveneens als wij deel kreeg aan bloed en vlees.

Jezus was niet alleen de Zoon van God maar ook een echte zoon des mensen met vlees en bloed zoals wij dat hebben, waardoor Hij ook op gelijke wijze als wij verzocht werd.

De duivel liep zagezegd in de val. "De ziel die zondigt, die zal sterven" maar hier stierf een mens die nooit gezondigd had en toch stierf.

Hierdoor werd door de dood van Jezus, hem, die de macht over de dood had, de duivel, ontroont.

Een wijsheid, die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. (1 Cor. 2:8)

Dus satan werd ontroond en had niet langer de macht over de dood en het dodenrijk. Hij moest zagezegd de sleutels aan Jezus overhandigen.

Het moment dus, dat Jezus stierf en naar het dodenrijk ging, bracht opschudding in het dodenrijk.

In het dodenrijk, dat volgens de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus uit twee delen bestond, ontstond opschud-

ding en Jezus heeft het deel met gelovigen zoals Abraham, Daniël, Jozef en David, Job en vele anderen, toen Hij ten hemel voer, meegenomen naar het Paradijs.

In Efeze 4:8 staat hierover:

Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen.

Als teken van deze overwinning op satan, die de macht over de dood had, werden er een flink aantal heiligen opgewekt uit de dood.

Met "heiligen" wordt bedoeld mensen uit het oude verbond, met een toegewijd leven. En die vertoefden in dat gedeelte van het dodenrijk waar ook Abraham in vertoefde.

Jezus overwon satans' macht. Jezus heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk.

Maar tijdens het sterven van Jezus gebeurde er nog iets opmerkelijks. Dat staat in Mt. 27:51

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.

Het voorhangsel was een dik gordijn van ruim dertien meter hoog. Door een goddelijk en niet menselijk ingrijpen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden in tweeën.

Wat betekent dat voor ons?? U zult zeggen: nu is de weg vrij naar het heiligdom.

En dat is nu juist, waar de meeste gelovigen overheen lezen. Het is een weg, die afgelegd dient te worden.

We lezen hierover in Hebr. 10:19/20 het volgende:

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees.

Er is echter wel een weg te gaan om in het heiligdom te komen.

Een weg wil zeggen dat er een zekere afstand moet worden afgelegd en dat het overbruggen van die afstand tijd kost. Anders zou er niet over een weg gesproken worden.

Er staat ook dat die weg "nieuw en levend" is en dat Jezus die weg heeft ingewijd.

Het woordje ingewijd wil zeggen, dat Hij als eerste die weg begaanbaar heeft gemaakt en dat wij kunnen volgen.

Er staat dat die weg door het voorhangsel is gegaan, en dat het voorhangsel een zinnebeeld is van "Zijn vlees".

Jezus heeft die weg voor "ons ingewijd" en het woordje "ingewijd" duidt erop dat die nieuwe weg begaanbaar is gemaakt door Jezus, en dat zijn discipelen nu kunnen volgen.

Anders zou het woordje "ons ingewijd" niet genoemd worden.

Wat voor vlees had Jezus? Hij had een menselijk vlees. Naar de geest was Hij uit God gebo-

ren en naar het vlees was Hij uit het geslacht van David (Rom. 1:3/4). Hij had dus het vlees van David, van de gevallen mens.

Hij had hetzelfde vlees als u en mij waarvan Paulus zegt in Romeinen 7:18 "want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, niets goeds woont."

Dat vlees had Jezus maar Hij heeft nooit naar het vlees geleefd. Hij heeft nooit gezondigd maar is wel op gelijke wijze als wij – namelijk door de zuiging en verlokking van begeerten – verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

En nu staat er in Hebr. 10:20 dat Jezus door dat vlees van Hem een weg voor ons heeft ingewijd. Een nieuwe weg!

Wat wil dat zeggen: een nieuwe weg?

Die heeft Jezus uitgelegd en Mt. 5:38 en verder waar staat:

U hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand.

Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.

En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed.

En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem.

Het oude was: oog om oog en tand om tand. Het nieuwe is: slaat iemand u op de rechterwang, keer hem ook de andere toe.

Dwingt iemand u voor één mijl, ga er twee met hem.

In Hebr. 10:20 wordt gesproken over een nieuwe en levende weg. Een levende weg is geen dode weg. Een levende weg is geen saai weg.

Deze weg, die nieuw en levend is, is interessant!

Deze nieuwe en levende weg, die Jezus heeft ingewijd, mogen wij dagelijks gaan, zoals in 2 Cor. 4:10 staat:

Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.