

Gamaliël

Gamaliël, de wijze wetgeleerde, is ook de leraar van Paulus geweest voor zijn bekering.

Toen Paulus in Jeruzalem gevangen genomen werd, zei hij in zijn verdedigingsrede tegen de Joden in Hand. 22:3

Ik ben een Joodse man, geboren in Tarus in Cilicië geboren, maar opgevoed in deze stad (Jeruzalem), en aan de voeten van Gamaliël.

Paulus is dus in de stad Jeruzalem opgevoed en dat staat ook in Hand. 26:4/5

4 Welnu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend.

5 Dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als Farizeeër.

Paulus werd dus in Jeruzalem opgeleid als Farizeeër, aan de voeten van Gamaliël.

Gamaliël was een wijze wetgeleerde; hij werd “Gamaliël de oude” genoemd, ter onderscheiding van zijn kleinzoon, die de voornaam van zijn Opa kreeg.

Gamaliël is vernoemd naar een vorst uit de stam Manasse, die Gamaliël heette, zo staat in Numeri 2:21.

Gamaliël heeft eens het leven van de apostelen gered. Hij zei tegen de mannen die hem ter dood wilden brengen en dat staat in Hand. 5:35-39

35 En hij zei tegen hen: Israëli-sche mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen.

36 Want vóór deze dagen stond Theudas op, die zei dat hij wat was, en hij had een aanhang van ongeveer vierhonderd man; maar hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden, zijn

verstrooid en tot niets geworden.

Teudas is een verkorting van de naam: Theodorus. Deze verleider beweerde "dat hij iets was".

37a Na hem stond Judas de Galileeër op in de dagen van de inschrijving.

Hij was de stichter van de fanatieke anti-Romeinse partij der Zeloten. Bij de Zeloten leefde een sterk nationaal besef.

37b En hij maakte veel volk afvallig, dat hem volgde; en deze is ook omgekomen, en allen die naar hem luisterden, zijn uiteen gedreven.

38 En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden.

39 Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden.

Dat was een wijze uitspraak van Gamaliël.

Het is wijs om te letten op het einde van mensen, die beweren, dat zij iets zijn.

Ook Simon de tovenaarsbewerger beweerde van zichzelf dat hij een groot man was.

Maar tegen de wijsheid en leiding van God valt niet te strijden.

Hij zal altijd, door alle eeuwen heen, de hoogmoedigen wederstaan en de nederigen genade geven.

Gamaliël had wijs gesproken en de Raad liet zich door hem overtuigen; de apostelen werden geselschap en daarna vrijgelaten.

Ze werden van de dood gered en God gebruikte daarvoor Gamaliël.