

Fijngevoeligheid

De Heer heeft door zijn Geest een verlangen en een edele drang in ons gelegd om gaandeweg te veranderen naar het beeld van onze Here Jezus.

Maar voorlopig is het nog lang niet zo ver ! Wij merken, dat het tijd kost.

Maar zij, die dit edele verlangen in zich hebben, bemerken dat de Here Jezus van hen houdt en dat Hij ons gaandeweg wil herscheppen en vormen naar Zijn beeld.

En dat is een wonderbaar meesterwerk om een zondig mens zo te kunnen herscheppen!

Hoe vieselijk kan het immers soms nog zijn met het gebruik van de tong, We lezen hierover in Jacobus 3:5 en 6

5 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt.

Door het weggooien van een sigaret kunnen honderden, ja soms duizenden hectare bos in vlammen opgaan. Zo kan één enkele opmerking grote gevolgen hebben. Lasterpraat kan b.v. een bosbrand effect hebben.

6 Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.

Jacobus gaat ons helpen; hij gaat de ernst van de zaak onder ogen brengen. (1) de tong is een vuur (2) zij is de wereld der

ongerechtigheid. (3) de tong is iets wat ons hele lichaam kan bezoedelen. Je hele gezicht en houding geven dan uitdrukking aan wat je zegt.

(4) Het zet het rad der geboorte in werking b.v. van laster komt laster en het laatste (5) zij wordt in vlam gezet door de hel.

Het is duidelijk dat dit alles gebeurd als onze tong niet bestuurd wordt door de in ons wonende Geest.

Het is een wonderbaar Meesterwerk van God, als Hij een zondig mens, met een tong die in vlam gezet wordt door de hel, kan omvormen tot een geestelijk mens, waarvan diens tong in vlam gezet wordt door de Geest.

Als onze tong in vlam gezet wordt door de hel, dan zijn er geen grenzen aan, hoe afschuwelijk de mond dan kan zijn, bijvoorbeeld:

- Door hard en zonder mededogen fel naar een ander uit te halen.
- Door de tong soms sarcastisch te gebruiken, dat is hard met een zekere spot.
- Door boos, scherp en hatelijk uit te halen in woorden naar de ander.
- Door bij tijden wrevelig en knorrig te zijn. Wrevel houdt verband met ergernis en volgens Pred. 7:9 huist ergernis in de boezem der dwazen,
- En als onze tong in vlam gezet wordt door de hel, dan kan zij humeurig, onredelijk, en ook veeleisend, zijn.
- Als wij in het vlees raken, kan onze tong onbeschaamd en ondankbaar zijn. Hoe triest !

Maar ere zij God! Dit alles kan grondig veranderen als wij onze tekorten erkennen en ons verootmoedigen.

We lezen in Filip. 1:9 het volgende in dit verband:

9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid.

De staten-vertaling – die vrij letterlijk uit de grondtekst vertaald is, geeft de verzen 9 en 10 als volgt weer:

9 En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkenenis en alle gevoelen.

10 Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen.

Dus de liefde in het huwelijk als man en vrouw en tot onze broeders en zusters kan toenemen, overvloedig worden, ja, meer en meer overvloedig worden door "erkenenis" en "alle gevoelen" oftewel alle fijngevoeligheid.

Maakt de heilige Geest ons bekend dat wij onze tong sarcastisch of scherp of wrevelig of knorrig hebben gebruikt ...en wij erkennen dat en verootmoedigen ons en als wij vervolgens om vergeving en verandering bidden, dan komt er ook verandering!

Wij moeten beproeven de dingen die daarvan verschillen, dat wil zeggen: beproef het verschil tussen wat niet en wat wel fijngevoelig is.

Dan nemen wij toe in liefde; die liefde wordt dan overvloedig en zelfs meer en meer overvloedig.

Paulus schrijft in Col. 4:6

Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos.

Kan zo iets ... dat wij altijd aangenaam spreken? Ja, als wij in verbinding staan met de hemelse bron, met de goede heilige Geest.

Hoe gezegend gebruiken we dan onze tong: ons spreken is aangenaam en vriendelijk. In de eerste plaats natuurlijk tegen onze eigen man of onze eigen vrouw.

Dan wordt de tong niet in vlam gezet door de hel, maar door de hemel.

En dat is het, wat er gebeurt als de heilige Geest een mens gaat vervullen: zijn tong wordt bekrachtigd tot een instrument van de heilige Geest.

In plaats van harde woorden tedere en begrijpende woorden. Hoe heerlijk en gezegend.

In plaats van mopperen en klagen: vreugdevol en dankbaar. Wat een hemelsbreed verschil.

We gaan nog eens naar de uitspraak van de koning, die om wijsheid bad en die ook ontving: Salomo.

Hij schrijft in Spreuken 18:21

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal van haar vrucht eten.

Hier worden twee tegenstellingen genoemd, namelijk "dood en leven". Beiden zijn in de macht der tong. Wij hebben het in onze macht, om zowel de

dood maar ook het leven naar ons toe te trekken.

Gebruiken we onze tong op een negatieve manier – men kan zeggen: ten dode, dan zullen wij de vrucht daarvan eten.

Maar ook dit is waar: gebruiken we onze tong op een positieve manier – namelijk: ten leven, dan zullen wij ook daar de vrucht van eten.

De Willibrord vertaling zegt: *Dood en leven hangen af van de tong.*

- Zij die zeggen dat ze het niet kunnen en zij die zeggen dat ze het wel kunnen hebben dan beide gelijk.

Zij die zeggen dat zij het niet kunnen, eten de vrucht daarvan en zij die zeggen, dat ze het wel kunnen, eten ook de vrucht daarvan.

We kunnen ook zeggen:

De woorden die wij spreken zullen ons:

- ✓ ofwel uit de moeilijkheden halen
- ✓ ofwel in de moeilijkheden brengen.

Het is dus belangrijk, welke woorden wij op onze tong nemen. Dood en leven hangen af van de belijdenis van onze tong.

Paulus had geleerd om met al de wisselende omstandigheden van het leven genoeg te nemen. Hij zei en dacht eenvoudig dit:

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. (Filip. 4:13)

Op het moment dat Paulus dit uitsprak, haalde hij de zegening – het leven - die in deze woorden ligt, naar zich toe. Hij kon daardoor werkelijk tegen het leven op.

Ze konden die man niet breken omdat hij alle dingen vermocht in Hem, die hem kracht gaf.

Op een dag – zo verhaalt Handelingen 16 – werden Paulus en Silas de kleren van het lijf gescheurd en werden ze met de roede geseld.

En na vele slagen gekregen te hebben, kwamen ze in de binnenste kerker van de gevangenis met hun voeten in het blok.

U weet hoe het af liep! Ze gingen zingen en God prijzen. Ze haalden zagezeggd de kracht Gods naar zich toe.

Er kwam een aardbeving, alle deuren van de gevangenis gingen open en alle boeien van de gevangenen raakten los. De kracht Gods kwam vrij.

Een andere keer werd Paulus gestenigd en werd de stad uitgeslept omdat men meende dat hij dood was.

Maar toen de broeders in een kring om hem heen gingen staan en God gingen bidden en loven, krabbelde Paulus overeind en vertrok de volgende dag uit die stad.

Als iemand zegt: *ik heb geen geloof voor dit of dat ...* dan rijst op hetzelfde moment, dat hij deze woorden uitspreekt, twijfel in hem op.

Hij wordt zagezeggd gevangen, door datgene, wat hij zegt, zoals ook in Spreuken 6:2 staat, namelijk dat wij verstrikt kunnen worden door de woorden van onze mond, en gevangen kunnen worden door de woorden van onze mond.

Denk eens in: verstrikt kunnen worden in je eigen woorden, die je uitgesproken hebt, of gevangen worden door je eigen woorden, die je beleden hebt. Als zoiets gebeurd, kunnen wij natuurlijk ook weer daaruit gered worden, nadat wij ons ongelooft beleden hebben.

We gaan naar een ander positief woord uit de Schrift en dat staat in Psalm 118:24
Dit is de dag, die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Wat een heerlijke woorden, om de dag mee te beginnen. Wat een heerlijke woorden, om die aan het begin van de dag uit te spreken:

Dit is de dag, die de Here gemaakt heeft. Ik ga nu juichen en mij daarover verheugen!

Dat is heel iets anders dan te denken of te zeggen: *Wat hangt er vandaag nu weer boven mijn hoofd ...*

Bij het opstaan kunnen we ook zeggen: "ik geloof dat dit een prachtige dag gaat worden".

Dit is de eerste dag van de rest van mijn leven. Ik ga er van genieten van alles wat God zal beschikken deze dag.

Wij gaan nog even terug naar het begin van onze bijbelstudie namelijk de woorden uit Filip. 1:9/11 waar staat:

9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid,

10 Om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus,

11 Vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.

Dus onze liefde kan toenemen, overvloedig worden ... ja, meer dan overvloedig worden door *erkenntnis* en *alle fijngevoeligheid*.

Erkennen als je dingen fout hebt gezegd en je dan te verootmoedigen.

En het heerlijke eindresultaat wordt dan ten slotte wat in vers 10b en 11 staat:

Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus,

11 Vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.