

Een volkomen hart ontvangt kracht

We gaan lezen in 2 Kron. 16:9 waar staat:
Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.

Een volkomen hart; daar is God in geïnteresseerd. Een volkomen hart, dat naar Hem uitgaat.

Dat hart gaat naar Hem uit om hulp, om raad, om inzicht, om wijsheid. Zo'n hart verwacht alles van Hem en niets van zichzelf.

Er zijn veel mensen op de aarde, wiens hart naar God uitgaat, maar het gaat hier om een speciale categorie christenen. Het gaat hier om hen, wiens hart volkomen naar Hem uitgaat.

Daar is een belofte voor en dat is, dat God hen krachtig bij staat. Het staat in zijn woord dus dat gebeurt. Zelfs al zou de duivel dit willen verhinderen, dan lukt dat hem niet. Hij kan niet verhinderen, dat God zulke christenen krachtig bij staat. Ook mensen kunnen dat niet verhinderen.

Het is zozegd een wetmatigheid. Gaat ons hart volkomen naar God uit, dan staat Hij ons krachtig bij.

In Psalm 33:13 staat: *De Heere schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde.*

Dat is wat. Hij slaat alle mensenkinderen met zijn ogen gaande. Allemaal! God is geweldig dat Hij dat kan. Hij ziet ze

allemaal en Hij houdt ook van iedereen bij, wat hij of zij doet of wat hij of zij zegt.

Alles wordt bijgehouden in de hemel, van iedereen. Van christenen maar ook van moslims en van niet-gelovigen.

Jezus zegt in Mt. 12:36

Maar Ik zeg u: van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

Is dat zo? Ja, dat is zo. Is iemand ongelovig en vloekt hij b.v. 30 keer per jaar, dan weet God precies aan het eind van zijn leven, hoeveel keer hij of zij gevloekt heeft.

Dan zegt de Heer mogelijk later tegen zo iemand: man, jij hebt 485 keer in je hele leven gezegd: *God, verdoem mij*. Dat heb je gezegd. Je meende het misschien niet, maar je hebt het gezegd. Je zult naar je woorden worden veroordeeld.

Het heerlijke is, dat als je nu reeds rekenschap aflegt van ijdele woorden, dan hoef je straks geen rekenschap meer daarvan af te leggen.

Zeg je b.v. tegen iemand in een boze bui: *ben je nou helemaal gek geworden ...* en je maakt dat in orde, dan hoef je daar later niet meer rekenschap van af te leggen.

Als je oprecht je zonden belijdt, met het verlangen om het niet weer te doen, dan vergeet en vergeeft God.

Nu is het niet zo, dat de Heer er een welbehagen in heeft, om al maar de ijdele woorden van ons mensen op te schrijven, nee, Hij heeft een bewogen en liefdevol hart en wil ons van die ijdele woorden afhelpen.

Jezus zegt zulke scherpe woorden om ons wakker te schudden zodat wij tot meer ernst komen in ons leven.

Allen die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. (Op. 3:10)

We gaan weer terug naar 2 Kron. 16:9
Wat stond daar ook weer ??

Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.

Dit woord sprak de ziener Chanani tot koning Asa. Wat was dat voor een koning? Hij regeerde 41 jaar in Israël en van die 41 jaar ging het 35 jaar goed en daarna ging het minder goed.

In vers 10 staat iets over zijn laatste jaren. Hij kreeg een vermaning van een ziener, die wilde hem op het rechte pad helpen, maar toen werd hij boos op die ziener. We lezen in vers 10:

Toen werd Asa vertoornd op de ziener en hij zette hem in de gevangenis, want hij was hierover verbolgen op hem. Asa mishandelde in die tijd ook enigen uit het volk.

Dat is een les voor ons dat wij open moeten staan voor correcties.

En verder staat er nog in vers 12 hoe hij aan zijn einde kwam.

In het negenendertigste jaar van zijn regering werd Asa ziek aan zijn voeten en zijn ziekte werd hoogst ernstig. Doch zelfs in zijn ziekte zocht Asa geen hulp bij de Here, maar bij de heelmeesters.

De heelmeesters in die tijd probeerden te genezen door middel van magische praktijken, vertelt de overlevering. Jammer dat het met hem – evenals koning Salomo – niet goed ging in de laatste jaren van zijn leven.

Maar God was niet vergeten dat hij het 35 jaar goed heeft gedaan. Hem ontgaat niets. Nu iets over die 35 goede jaren:

In 2 Kron. 14:2 staat het volgende:
Asa deed wat goed en recht was in de ogen van de Here, zijn God. Hij verwijderde de uitheemse altaren en de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen.

Dat zijn stenen waarvan de heidenen dachten dat er een geest in die stenen woonde en daarom offerden zij aan die stenen; in werkelijkheid offerden zij aan de boze geesten.

Maar Asa verbrijzelde de gewijde stenen, hieuw de gewijde palen om en beval de Judeeërs, de Here, de God hunner vaders, te zoeken en de wet en het gebod te volbrengen.

We lezen in vers 8 en verder:

Asa nu had een leger van driehonderdduizend man uit Juda, die schild en speer droegen, en van tweehonderdentachtigduizend man uit Benjamin, die een klein schild droegen en de boog spanden. Deze allen waren dappere helden.

Dus bij elkaar had koning Asa een leger van circa 580.000 man.

9 De Kusiet Zerach trok tegen hen ten strijde met een leger van duizendmaal duizend man en driehonderd wagens, en hij drong door tot Maresa.

Dus die koning Zerach had een leger van een miljoen man + 300 strijdagens dus het was bijna een verhouding van 1 op 2. Maar koning Asa was niet bang en vertrouwde op de Heere, zijn God, hoewel hij zich als een machteloze voelde tegenover die overmacht van soldaten.

10 Asa trok hem tegemoet; en zij stelden zich in slagorde in het dal Sefata bij Maresa.

11 Toen riep Asa tot de Here, zijn God, en zeide: Here, er is niemand buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige.

Help ons, Here, onze God, want op U steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte.

Here, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen.

12 En de Here deed de Kusieten de nederlaag lijden tegen Asa en Juda, zodat de Kusieten vluchtten.

13 Asa en zijn krijgsvolk vervolgden hen tot Gerar, en van de Kusieten vielen er zovelen, dat niemand van hen in leven bleef, want zij werden verpletterd voor het aangezicht van de Here en van zijn leger. Men behaalde een zeer grote buit.

14 Daarop overweldigden zij al de steden rondom Gerar, want de schrik des Heren

lag erop; zij plunderden al de steden, omdat daarin veel buit was.

Hoe goed is het daarom, altijd op de Heere te vertrouwen en tot Hem te roepen in tijden van nood.

En dan lezen we een mooi woord in hoofdstuk 15:1/2

1 De Geest Gods kwam over Azarja, de zoon van Oded; 2 Hij ging Asa tegemoet en zeide tot hem: Hoort naar mij, Asa en geheel Juda en Benjamin! De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

Deze woorden laten we even goed op ons inwerken. Een tekst met voorwaarden en beloften. Ik noem de belofte en u de voorwaarde:

- Hij is met ons (zolang wij met Hem zijn).
- Hij laat Zich vinden (als wij Hem zoeken).
- Hij zal ons niet verlaten (als wij Hem niet verlaten).

Laten we dát doen, wat koning Asa deed, toen hij deze woorden hoorde (15:8)

Zodra Asa deze woorden hoorde, de profetie die Azarja, de zoon van Oded, gesproken had, greep hij moed, en hij deed de gruwelen weg uit het gehele land Juda en Benjamin.

En 15:12 *En zij gingen een verbond aan, dat zij de Here, de God hunner vaders, zouden zoeken met hun gehele hart en met hun gehele ziel.*

Dat besloten ze allemaal samen: om de Heere te zoeken met hun hele hart en hun hele ziel. En wat is dan ook weer de belofte uit 2 Kron. 16:9 ??

Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.

Dat is een feestelijk leven om je met alles wat in je is, aan de Heere toe te wijden en dat lezen we in 15:14/15

Zij zwoeren de Here met luider stem en onder gejuich, en onder het geschal van trompetten en horens.

Geheel Juda verheugde zich over de eed, want met geheel hun hart hadden zij gezworen, met geheel hun wil hadden zij de Here gezocht en Hij had Zich door hen laten vinden; Hij gaf hun vrede aan alle kanten.

Dit is een leven van vrede aan alle kanten en van blijdschap. Dit is het ware leven van een kind van God om met heel je hart en ziel Hem te dienen.

En dan lezen we ook nog iets opmerkelijks in vers 16:

Zelfs heeft koning Asa zijn moeder Maäka als gebiedster afgezet, omdat zij een gruwelijk beeld van Asjera gemaakt had. Asa hieuw haar gruwelijk beeld stuk, verpulverde en verbrandde het in het dal Kidron.

Hierbij denken we aan de woorden van de Here Jezus die zei in Math. 10:37

Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.

Die lieve moeder van Asa zat mee in de regering maar haar zoon Asa heeft haar als gebiedster afgezet. En waarom?? Ze had een gruwelijk beeld gemaakt van Asjera en dat is de vrouw van Baäl.

Zij is de godin van de vruchtbaarheid en de heidenen offerden aan deze god, opdat hun oogst vruchtbaar zou zijn en opdat hun vrouwen vruchtbaar zouden zijn en voorspoed mochten hebben. Er was zelfs tempelprostitutie gewijd aan deze god.

Een gruwelijk afgodsbeeld en bij koning Asa was Jahwé de nummer 1. Hij had God lief boven zijn moeder en hij zette haar af en verpulverde haar afgod en verbrandde de restanten met vuur.

Dat is een volkomen toegewijd hart. Wij willen de Heere waardig wandelen en dan is Hij de nummer Eén boven onze familieleden.

We herhalen nog even onze kernteksten uit 2 Kron. 15:2 en 2 Kron. 16:9

De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.