

Gij echter zijt ...

We lezen in 1 Petrus 2:9 een wonderbaar heerlijk woord:

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

Gij echter zijt ... dat is duidelijke taal. Deze drie woorden geven aan wat wij zijn. Wat echter opvalt is, dat het geen twee woorden zijn.

Er staat niet: *Gij zijt ...* maar er staat: *Gij echter zijt.* Dat woord "echter" slaat op het voorgaande gedeelte, op een ander soort mensen.

Daarom lezen we vanaf vers 6 :

Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Die uitverkoren en kostbare hoeksteen is onze Heer Jezus Christus. En het gaat er om, dat wij op Hem ons geloof bouwen en dan zullen wij niet beschaamd uitkomen.

Op die steen bouwen we door gehoorzaamheid des geloofs, zoals Jezus Zelf ons dat duidelijk maakt met een gelijkenis in Mt. 7:24

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

In geloof bouwen op de uitverkoren en kostbare hoeksteen Jezus is, en dat gebeurd door Zijn woorden te horen en te doen.

En dan weer verder met 1 Petrus 2:7 en 8

7a U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis.

7b Voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.

Voor ons die geloven, gelden deze kostbare woorden, maar niet voor hen die zich door ongehoorzaamheid aan het woord stoten, zoals Petrus ons schrijft

In de tijd van Jezus waren het ook de leidlieden van Israël, zoals de hogepriester Kajafas en de leden van het Sanhedrin (met uitzondering van o.a. Nicodemus), die zich aan de woorden van Jezus hebben gestoten.

Petrus schrijft er nog bij: zij stoten zich in ongehoorzaamheid aan het woord, waartoe zij ook bestemd zijn.

Hier geldt Gods voorkennis van de dingen. Het neemt de eigen verantwoordelijkheid niet weg, zoals b.v. ook bij Judas die Jezus heeft verraden.

En nog vóórdat Jacob en Ezau geboren waren, staat over hen geschreven in Romeinen 9:11 t/m 14:

11 Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed noch kwaad hadden gedaan (opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van

werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep),

12 Werd tot haar gezegd: De oudste zal de jongste dienstbaar zijn, gelijk geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat.

14 Wat zullen wij dan zeggen: Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet!

We kunnen nu de vraag stellen: bestaat er een uitverkiezing? Is het mogelijk dat de Here God de ene mens voorbestemt voor de hemel en een ander voor de hel?

Het antwoord is: nee, want dat zou niet te rijmen zijn met de liefde en rechtvaardigheid van God. God heeft ons een vrije wil gegeven, waarmee wij kiezen kunnen.

Wat betekent dan de tekst in Romeinen 9:18 "Hij ontfermt zich dus over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil"??

Antwoord: God verhardt niemand, tenzij iemand zichzelf geheel van Hem heeft afgewend.

In Ex. 7:13 staat "dat het hart van Farao verhardde" en waarom? Omdat hij niet luisterde naar de stem van God. In een later stadium lezen we dat de Heere het hart van Farao verhardde (Ex. 9:12).

Toch kunnen wij – wat de uitverkiezing betreft – zeggen, dat de Schepper reeds vóór de grondlegging der wereld wist, wie van de mensen Hem zouden volgen, en wie niet.

En nu gaan we weer terug naar onze kerntekst in 1 Petrus 2:9

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht ...

Wij mogen door genade behoren bij "het uitverkoren geslacht". In Efeze 1:4 en verder staat:

4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Dat is dus het doel van Zijn uitverkiezing: dat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht, nu in deze tijd.

5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,

6 Tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

We zijn uitverkoren, tevoren ertoe bestemd om als zonen van Hem te worden aangenomen.

In verband met onze uitverkiezing staat ook nog in Col. 3:12

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Wij zijn (1) uitverkoren en (2) geliefd en nu is het van belang dat wij vijf hoofd deugden aan doen, vijf vruchten van de Geest:

Als eerste wordt genoemd: innerlijke ontferming. Die deugd kunnen wij aandoen als de gelegenheid zich voordoet.

Goedheid: "een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen" (Mt. 12:35).

Laten we daarom vervuld zijn met de heilige Geest en met Gods woord.

Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden ... *nederigheid*. Dat is zichzelf gering achten en grote gedachten over God hebben.

Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden ... *zachtmoedigheid*.

Misschien denkt iemand: het wordt mij allemaal wat teveel om al die dingen aan te doen maar een broeder zei eens - en dat is een waar woord - dat wie één van de wegen des Heren bewandelt, tegelijk alle wegen des Heren bewandelt.

Wij zullen alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. (Titus 3:2).

Daartoe zijn wij uitverkoren

Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden ... *geduld!*

Het kan wel eens zo zijn dat wij met deze vrucht van de Geest "geduld" de meeste kans krijgen, om die in het leven van alle dag aan te doen.

Terug naar onze kerntekst:

Gij echter zijt *een koninklijk priesterschap*.

Jezus heeft ook ons tot priesters gemaakt, zoals staat in Openb. 1:6 "Hem die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed, en Hij heeft ons tot

een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt."

Ook wij vormen een heilig priesterschap zoals 1 Petrus 2:5 zegt:

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus."

Door de Geest mogen ook wij geestelijke offers brengen en ook Paulus vermaant ons in die zin in Romeinen 12:1, om ons lichaam te stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer.

Dát is onze redelijke eredienst.

Ook staat in Hebr. 13:15 dat wij Hem voortdurend een lofoffer mogen brengen, namelijk door de vrucht van onze lippen. Met de woorden die wij zeggen, kunnen wij Hem dus een lofoffer brengen.

Terug naar onze kerntekst:

Gij echter zijt *een heilige natie*.

Een heilige natie. Petrus haalt in zijn brief een woord aan uit Leviticus en schrijft daarover het volgende in 1 Petrus 1:14 t/m 16 :

14 Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,

15 Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel;

16 Er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. (Lv. 19:2)

Wij zijn een heilige natie en mogen uit dit woord leven.. Het is een ontwikkeling en daarom staat er: wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel.

Dat is, wat Hij wil. Dat wij ons voegen als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd van onze onwetendheid. Ja, dat wij heilig worden in al onze wandel.

Terug naar onze kerntekst:

Gij echter zijt *een volk Gode ten eigendom..*

Petrus haalt een woord aan uit Exodus 19:5/6 waar staat:

5 Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij.

6 En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.

Dit woord sprak de Heere tot de Israëlieten maar Petrus past dit woord ook toe op ons die wedergeboren zijn uit de heidenen.

.... om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

In de grondtekst staat niet "daden" maar "deugden". Zo staat het ook in de Staten vertaling, de Engelse- en de Lutherse vertaling.

We zijn geroepen om Zijn deugden te verkondigen: Zijn goedheid, Zijn geduld en Zijn liefde en Zijn zachtmoedigheid.

We zijn geroepen om de liefde van Jezus, de zachtmoedigheid en het geduld van

Jezus te openbaren, om zijn grote deugden te verkondigen niet alleen met onze woorden maar ook met onze daden.

... Die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

Eens waren we in de duisternis maar daarna werden wij uit die duisternis geroepen; geroepen tot zijn wonderbaar licht.

Nu schijnt Gods licht wonderbaar over ons leven. We krijgen steeds meer inzicht en licht over dingen; het is een ontdekkend licht; het is: *Zijn wonderbaar licht.*

10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Eens waren we niet bij Gods volk maar nu mogen we behoren bij die heilige natie; dat volk Gode ten eigendom. Nu zijn wij in zijn ontferming aangenomen.

Geprezen zij God voor Zijn ontferming, en Zijn barmhartigheid. En door Zijn ontferming zijn we nu wedergeboren en zijn we geroepen om Zijn deugden, de vruchten van de Geest, in ons dagelijks leven te openbaren.