

## **Een sentimentele in plaats van een Bijbelse God**

Nogal wat Christelijke predikers hebben de afgelopen jaren een sentimenteel beeld van God gepredikt in plaats van een Bijbels beeld van God.

In de Bijbel lezen we, dat God geduldig is, maar ook toornig kan worden, dat Hij liefheeft maar ook kan haten, dat Hij zegent maar ook kan vervloeken.

De liefdevolle Jezus zal later tegen velen zeggen, die geen barmhartigheid jegens hun naasten hebben bewezen:

*Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. (Mt. 25:41)*

Wij horen nogal eens de uitdrukking: "God haat de zonde maar houdt van de zondaar". Maar ook dat is geen Bijbels beeld.

God heeft geen zondaars lief, wanneer zij vasthouden aan hun zonden, wanneer zij er niet van af willen, en niet gered willen worden.

Houdt God dan niet van hoereerders, leugenaars en criminelen??

De Bijbel zegt in 1 Cor. 15:34  
*Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit.*

En ook in 2 Tim. 2:19  
*Ieder, die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.*

Als we ons werkelijk verdiepen in wat de Bijbel zegt over Gods liefde, dan zullen wij ontdekken dat *Zijn liefde niet onvoorwaardelijk is!*

We lezen in de Bijbel, dat God liefheeft, wie Hem vrezen.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ps. 25:14 33:18 103:17 111:5 147:11

En Jezus sprak:

*Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.*<sup>2</sup>

Dus God houdt van mensen, die Zijn geboden in acht nemen. Er zijn tal van voorwaarden verbonden aan de liefde van God en Zijn liefde is beslist niet onvoorwaardelijk.

Vaak wordt Joh. 3:16 aangehaald als het om de onvoorwaardelijke liefde van God gaat.

In dat Bijbelvers staat echter, dat God Zijn liefde heeft bewezen (alzo lief heeft God de wereld gehad) dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe.

Geloven in Hem betekent: Geloven in Hem, zoals de Bijbel

spreekt over Hem. Geloven in Hem betekent tegelijk: breken met de ongerechtigheid.

God is geen "lieve, oude Man" die alles wel door de vingers ziet. Een vriendelijke en gezellige God, die geen vlieg kwaad doet. Dat is een sentimentele kijk op God en geen Bijbelse.

We lezen in Rom. 11:22a het volgende:

*Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God.*

Dus daar moeten wij op acht geven; niet alleen op Zijn goedheid maar ook op Zijn strengheid.

Hebben wij het juiste besef van Gods' Vaderhart?? Niet alleen van Zijn grote goedheid maar ook van Zijn strengheid.

---

<sup>2</sup> Joh. 14:21