

## **Een onmetelijk schaakbord**

We denken bij dat grote schaakbord aan de bijzondere belofte, genoemd in Romeinen 8:28 waar staat, dat God alle dingen doet medewerken ten goede, voor hen die Hem liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn.

Op dat onmetelijke schaakbord staan pionnen, lopers, kastelen maar ook koningen en koninginnen, zowel van de ene partij als de andere partij. Voor hen die God liefhebben – we zouden hen zonen Gods: koningen en koninginnen kunnen noemen, zijn al die schaakstukken in Zijn hand.

Hij laat voor hen alle "zetten" medewerken te goede !!

En wat kan een mens ons dan eigenlijk wel aan doen ??

Of het nu rechtvaardige mensen zijn of zondaars, welwillende mensen of onhebbelijke mensen, in God hand zijn het schaakstukken. Alles is winst voor hen die God liefhebben! Wat een prachtige God, dat Hij dit onmetelijke schaakbord volledig overziet en stuurt !