

Een nieuwe schepping

*Want besneden zijn of niet besneden zijn
betekent niets maar of men een nieuwe schepping is.
(Gal. 6:15)*

De oude schepping dressereren, of om te scholen tot een beschaafd christen is zinloos.

- Keurig de zondag rust handhaven,
naar een kerk of samenkomst te gaan,
regels en wetten opvolgen, maakt een mens niet
tot een nieuwe schepping.

Er is een wedergeboorte nodig,
zodat men een nieuwe mens, een nieuwe schepping wordt.

Als men schoon genoeg heeft van al het oude, en innig verlangt naar vernieuwing in zijn binnenste, tot berouw en bekering komt zodat zonden vergeven worden, en door een eenvoudig gebed Jezus aanneemt als Redder en Zaligmaker (Joh. 1:12) ja, dan wordt er een nieuwe mens geboren, die na doop in water en Geest kan leven als een nieuwe schepping.

Met komt dan als een kleine geestelijke baby ter wereld
en Petrus noemt dan om als pasgeboren kinderen te verlangen
naar de onvervalste melk van het woord,
om daardoor op te wassen tot zaligheid.

*Legt dan af alle kwaadheid, bedrog en huichelarij,
afgunst en kwaadsprekerij
en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke
onvervalste melk (van het woord) opdat gij
daardoor moogt opwassen tot zaligheid.
(1 Petrus 2:1/3)*