

Een nieuwe hemel en aarde

Openbaring 21

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

De zee was niet meer. Jesaja 57:20 noemt dat de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen. De zee verdwijnt.

Er komt niet alleen een nieuwe aarde, maar ook een nieuwe hemel. In de huidige hemel heeft eens een catastrofe plaats gevonden.

De machtige aartsengel Lucifer verhoogde zichzelf en kwam tot zonde en hij werd de vader der leugen en sleurde in zijn val 1/3 van de engelen mee.

Dit is genoeg voor Gods vurige heiligheid om een nieuwe hemel te scheppen. En Hij gaat ook een nieuwe aarde scheppen. Alles wordt nieuw.

Hoe zal het zijn op de nieuwe aarde??

Zullen we daar nog kunnen terug denken aan de dingen die gebeurd zijn in ons vroegere leven op de eerste aarde?

Nee, dat zal niet mogelijk zijn want in Jesaja 65:17/18 staat:

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

Zullen er ook dieren zijn op de nieuwe aarde?

Er staat niet letterlijk in de bijbel dat er op de nieuwe aarde dieren zullen zijn maar God heeft wel gezegd dat hij alles nieuw gaat maken.

Zal God dan in alle eeuwigheid in de hoogste hemel wonen?

Nee, het centrum van Gods regering wordt straks overgebracht van de hemel naar de aarde. Dat lezen we verder in Openbaring 21 waar staat:

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent (dat is de woning) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn.

4 En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Geen tranen, geen dood, geen rouw, geen geklaag en geen moeite zal er meer zijn.

God zal alle tranen van de ogen afwissen; er zal geen enkele vorm van verdriet meer zijn, maar eeuwige vreugde.

5 En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf,

want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

We kunnen er zeker van zijn, dat wij dit allemaal gaan mee-maken. De woorden van God zijn getrouw en waar!

6 En Hij sprak tot mij; Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.

Deze woorden: Zij zijn geschied doen denken aan de woorden van Jezus, toen Hij het werk volbracht had. Hij riep uit: Het is volbracht, het is geschied.

En ook hier wil Jezus geven de dorstige van het water des levens om niet.

7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.

8 Maar de lafhartigen (de bangen), de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgoden dienaars en alle leugenaars

– hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Hier wordt ook de ernst van de hel genoemd.

9 En er kwam één van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren met de laatste zeven plagen en hij sprak tot mij:

9b Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.

10 En hij voerde mij in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God.

11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.

Wat is dat voor een stad, het nieuwe Jeruzalem? Werkelijkheid of beeldspraak?

De engel sprak tot Johannes: Ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.

En toen werd hem de heilige stad Jeruzalem getoond.

De stad – het nieuwe Jeruzalem – is dus een beeld van de bruid, de vrouw van het Lam. En er staat verder: *Zij had de heerlijkheid Gods.*

Een prachtige bruid, die deel heeft gekregen aan de heerlijkheid van Jezus, de vrucht van de Geest.

Aan Zijn liefde, Zijn zachtmoedigheid, Zijn trouw en Zijn geduld, zoals staat in 2 Thes. 2:14 dat wij geroepen zijn tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus.

De bruid is als de kristalheldere diamant. Oprecht, eerlijk en zuiver.

12 En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op de poorten geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls.

Het heil is uit de Joden en de namen van de twaalf stammen op de poorten herinneren degenen, die binnenkomen, daaraan.

13 Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten.

Vers 25 noemt:

En haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn.

14 En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams.

De muur is gebouwd op de fundament leggers van de Gemeente.

15 En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur.

16 En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de stok: twaalf dui-

zend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk.

12.000 stadiën = 2220 km lang, breed en hoog. De stad is figuurlijk gesproken een kubus. Lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. Men kan ook stellen, dat de leer in overeenstemming was met het leven van de bruid.

17 En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el, mensenmaat, die engelenmaat is.

Mensenmaat is engelenmaat. Paulus schrijft in 1 Cor. 6:3 "Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?" Dat zal dan over gevallen engelen zijn.

De stad heeft een grote en hoge muur, met andere woorden: de bruid leeft afgescheiden van de wereld.

Willen wij bij die stad behoren, willen wij de bruid van Jezus zijn? Heb dan de wereld niet lief, schrijft Johannes, nog hetgeen in de wereld is. Want an-

ders is de liefde des Vaders niet in je. ¹

18 En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas.

Heeft God er belang bij dat wij op echte gouden straten zullen lopen later? Dit is ook beeldspraak.

De bruid heeft een loutere en eenvoudige toewijding aan Christus. ² Ze is zuiver als glas.

19 En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd.

20 Het vijfde sardonix, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist.

Het eerste fundament was een prachtige geslepen diamant (beeld van de heerlijkheid van God) waarop alle andere fundamenten zijn gebouwd.

Al die verschillende edelstenen hebben verschillende kleuren en zij stellen het dienen voor van ieder lid van het lichaam, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. ³ Ieder dient met zijn eigen kleur.

21a En de twaalf poorten waren twaalf paarden: iedere poort afzonderlijk was uit één parel,

Jezus vergeleek het Koninkrijk der hemelen met een parel van grote waarde. ⁴

21b En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas.

Het verkeer op aarde verloopt prima, zo lang de mensen zich aan de verkeersregels houden.

De verkeersregels voor de gouden straat zijn Gods geboden,

¹ 1 Johannes 2:15/16

² 2 Cor. 11:2

³ Efeze 4:16

⁴ Mt. 13:45/46

want Jezus sprak: Wie Mij liefheeft, zal Mijn geboden bewaren. En dat heeft de bruid gedaan.

22 En een tempel zal ik in haar niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam.

23 En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.

Het centrum van alles zal God Zelf zijn, de Almachtige en het Lam. En uit de troon ontspringt, als een machtige stroom, het water des levens, helder als kristal.

Dat is de Heilige Geest, die het uit de Vader en de Zoon neemt en het als een machtige rivier des levens uit de troon laat stromen.

24 En de volken zullen bij haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar.

Hier zien we de eeuwige verschillen: 1. De bruid 2. De koningen en 3. De volken.

Dus niet iedereen zal gelijke heerlijkheid beërven in de eeuwigheid. We lezen in 1 Cor. 15: 41 het volgende daarover:

De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt met de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden.

Maar het zal voor allen heerlijk zijn. En de volken zullen zó dankbaar zijn, dat zij hun gaven, hun dankbaarheid via de koningen in de stad brengen.

Er staat nog een opmerkelijke tekst in Op. 22:2 namelijk dat de bladeren van het geboomte des levens zijn tot genezing der volkeren.

Er zal geen ziekte meer zijn maar b.v. de moordenaar aan het kruis werd op het nippertje behouden en zal nog innerlijke genezing nodig hebben.