

Een macht op het hoofd

We gaan lezen in 1 Korinthe 11:3 en verder:

3a Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus.

Paulus, de door God aangestelde apostel der heidenen, begint vers 3a met de woorden: "ik wil echter, dat gij dit weet".

Daarom is het een zaak van belang, dat iedere christen – man en vrouw – zich voor zijn woorden open stelt.

Paulus is door God aangesteld en wij kunnen zijn woorden niet zo maar aan de kant vegen met opmerkingen zoals "niet meer van deze tijd" of "vrijheid in Christus, geen geboden meer."

1 Kor. 11:3a Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus.

Hij wil, dat wij dat weten. Niemand anders dan Christus is

het hoofd van een man, ja, van iedere man in Christus.

Dan kan de vraag opkomen: maar Christus is toch het hoofd van alle mensen, dus ook van een vrouw? Dat is waar, maar bij de vrouw gaat dit via haar man.

3b Het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.

Dus: God – Christus – man – vrouw.

Wat wil dat zeggen, een hoofd te zijn?

We hebben het over een hoofd van een afdeling of over een hoofd van een school. Men kan stellen, dat zulke personen leiding uitoefenen, waar men zich naar schikt.

Het hoofd van de vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.

Wat een gezegende verhouding is er tussen Jezus en Zijn Vader. Jezus ervaart het niet als een last maar Hij onderwerpt Zich met vreugde aan Zijn Vader, als voorbeeld voor Zijn bruid, de gemeente.

Hoofd zijn betekent ook leiding geven en voorbeeld zijn. Wanneer eenmaal alles aan Christus onderworpen zal zijn, zal ook de Zoon Zich - mede als voorbeeld voor de Gemeente - aan de Vader onderwerpen, opdat God zij alles in allen. (1 Kor. 15:28).

Het is dus een zegen voor de man en de vrouw, om hun plaats te kennen en in te nemen.

4 Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan.

In gewoon Nederlands: het past niet, dat een man in de eredienst met een pet of hoed op zijn hoofd bidt. Paulus noemt dat zelfs een schande.

5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaal geschoren is.

Als tegenwerping wordt soms aangehaald het woord uit Galaten 3:28 dat in Christus geen man en vrouw is, want ze zijn allen één in Christus.

Inderdaad, in Christus zijn zowel mannen als vrouwen erfgenamen van de genade des levens. We kunnen allen opwassen in de genade en deel krijgen aan de vrucht van de Geest en daarin toenemen.

Maar dat poetst de scheppingsorde niet weg; hier is Paulus in 1 Kor. 11 duidelijk over: een vrouw, die in de eredienst met ongedekt hoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan.

Zij is – zo schrijft Paulus zonder enige terughoudendheid – gelijk met iemand met een kaalgeschoren hoofd. Nou, nou, dat is nogal wat ... !!

6a Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen.

En als een zuster dat nu niet wil?

Ik een hoofddoek of hoedje dragen? Nooit! Knip dan je mooie haar maar van je hoofd, zegt Paulus.

6b Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken.

Doch, gaat Paulus verder ... je haar laten afknippen of je helemaal kaal laten scheren, zo met een tondeuse over je hoofd van voren naar achteren en van links naar rechts: dat is toch geen kijk!

En concludeert hij aan het einde van dit vers: als je dat ook geen kijk vindt om zó rond te lopen of met een kaal hoofd op de samenkomst te zitten, bedek dan

toch je hoofd tijdens de eredienst.

7 Want een man moet het hoofd niet dekken: hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man.

De man is het beeld en de heerlijkheid Gods en dat lezen we in Genesis 1:27 waar staat:

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

De vrouw is de heerlijkheid van de man en het waarom dan, staat in het volgende vers.

8 Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man.

De vrouw is de man tot een hulp gegeven. Een kapitein op een schip kan het niet alleen aan; hij heeft een stuurman nodig.

Vaak is in een gezin de vrouw de stuurman en de man de

kapitein. En met een goede harmonie tussen die beiden vaart het schip goed.

De vrouw geeft haar man raad, liefde en genegenheid. Het hoofd van de man, Christus, kwam niet om gediend te worden maar om te dienen en te geven. Zo zal dus ook de man, die het hoofd van zijn vrouw is, leven om te dienen en te geven.

Christus als hoofd, koestert de gemeente en zorgt met liefde en toewijding voor haar.

De man als hoofd, koestert zijn vrouw en zorgt met liefde en toewijding voor haar. (Ef. 5:29).

En behandelt hij zijn vrouw als een prinses, dan zal zij hem behandelen als een prins.

9 De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.

De vrouw is na de man, uit de man, en om de man geschapen. Dat is zo door de Schepper

bepaald. Het is dus een *scheppingsorde*.

Ze zijn gelijkwaardig wat betreft hun hemelse roeping en het beërven van de heerlijkheid van onze Here Jezus, maar niet gelijk wat aard, positie, aanleg en gaven betreft. Zij is een hulp voor de man.

Laten we niet minderwaardig denken over het woord "hulp" want zo wordt God Zelf ook genoemd in Psalm 146:5

Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft.

10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen.

Daarom moet. Het is een heilig moeten; het is niet een wettisch moeten maar een evangelisch moeten. De vrouw moet een macht op het hoofd hebben.

Vanwege de engelen:

Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen, zo leert ons 1 Tim. 2:14.

En dat gebeuren is bij de engelen bekend. Zij weten dat de vrouw als eerste at van de verboden vrucht.

Als Jezus in ons midden is tijdens de eredienst door de heilige Geest, dan kunnen ook engelen daarbij aanwezig zijn.

Als een vrouw tijdens de eredienst een macht op haar hoofd heeft, belijdt ze daarmee dat ze het eens is met Gods scheppingsorde en dat haar man haar hoofd is, zoals Christus het hoofd van de man is.

Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden.
(Ef. 3:10)

Welnu, schrijft Paulus in Ef. 5:24, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.

Deze scheppingsorde komt ook naar voren in 1 Tim. 2:11/13 waar staat:

Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.

Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.

11 En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.

En toch .. gaat Paulus verder, er is niets waar een man of een vrouw zich over kan verheffen.

Zelfs de door God aangestelde leermeester der heidenen, Paulus, zegt in 2 Kor. 12:11 dat hij niets is.

12 Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles is echter uit God.

Alles is uit God; Hij is de bedenker van deze scheppingsorde.

Er staat hier ook dat de man door de vrouw is. Dat heb ik vaak gemerkt in mijn huwelijk.

Mijn vrouw voedt mij, steunt mij in mijn dienst, stimuleert mij, attendeert mij, kleedt mij, corrigeert mij en zij is mijn verrassing.

13 Oordeelt zelf: is het voegzaam, dat een vrouw met ongedekten hoofde tot God bidt?

Oordeel nu zelf na het lezen van deze bijbelstudie over 1 Korinthe 11. Is het voegzaam, dat een vrouw met ongedekt hoofd tot God bidt?

14 Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar

draagt, dit een schande voor hem is,

Zo staat het hier en zo is het ook bijbels gezien. Een man, helemaal een christen, die lang haar draagt, ziet er uit als een vrouw en dat is een schande. Dat zeg niet ik, maar Paulus.

15 Doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven.

Deelt u al – geachte zuster - in deze eer door het dragen van lang haar. Of heeft u hier geen boodschap aan?

En wilt u nooit, maar dan ook nooit van uw leven, een macht op uw hoofd hebben in de vorm van een leuke hoofddoek of een fleurig hoedje. Aan u de vrije keus.

God dwingt niemand om zich te houden aan Zijn scheppingsorde.

16 Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben,

wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods.

Het is ons er niet om te doen, om gelijk te hebben, schrijft Paulus.

De HSV vertaling geeft dit vers als volgt weer:

Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, wij hebben een dergelijke gewoonte niet, en de gemeenten van God evenmin.

Ik spreek de hoop uit, dat u na het lezen van het behandelde bijbelgedeelte met David zult zeggen:

Ik verblijd mij over Uw woord, als iemand die rijke buit vindt (Ps. 119:162).