

Een "jonge" vader van 162 jaar

Ooit wel eens een "jonge" vader van 162 jaar gezien met zijn pasgeboren zoon in zijn armen?
Nee natuurlijk, maar zo'n vader heeft wel geleefd!

Hij heette Jered en hij was de vader van Henoch. Die Jered stierf op de ongewone maar gezegende leeftijd van 962 jaar.

Zijn zoon Henoch echter stierf niet. Dat is ook ongewoon want – zo verhaalt ons Genesis 5:24 - hij was niet meer, want God had hem weggenomen.

Er staat van Henoch geschreven, dat hij wandelde met God. En met God wandelen kan alleen maar door het geloof omdat God niet zichtbaar is. En dit wandelen met Hem in het geloof was nu juist God welgevallig.