

**Een eeuwig gewicht  
van heerlijkheid  
2 Cor. 4:6/18**

*6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.*

*Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister:* Er staat in Genesis 1:3 dat God sprak: "Er zij licht, en er was licht."

Zo schijnt er ook het licht in onze harten; wij krijgen kennis van de heerlijkheid van God, en die heerlijkheid heeft Jezus geopenbaard.

*Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. (Joh. 1:14)*

Dat licht schijnt in onze harten, dat Jezus vol van genade en

waarheid is. De genade vergeeft maar maakt ook vrij van de zonde zoals in Romeinen 6:14 staat:

*Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.*

En Jezus kwam niet alleen met de genade maar ook met de waarheid.

En de waarheid maakt ook vrij van de zonde, want de waarheid laat ons zien, dat alles wat de satan met zijn verleidingen ons te bieden heeft, slechts bedrog is en een eeuwig verlies.

Jezus zegt in Joh. 8:32 dat we *de waarheid zullen verstaan en dat de waarheid ons vrij maakt.*

Jezus maakt werkelijk vrij! En dat licht schijnt in nu onze harten.

Gods licht scheen in het hart van Paulus toen hij op weg was naar Damascus om christenen te

vervolgen. "Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij" klonk uit de hemel. Dat licht werd zijn wedergeboorte.

En hij kon toen aan de mensen de heerlijkheid Gods verkondigen, en schilderde hen Jezus als gekruisigde en als Verlosser van hun zonden voor ogen.

*7 Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons:*

Er is dus een groot verschil tussen schat en vat. *Wij hebben deze schat in aarden vaten, zo staat er.*

Vroeger bewaarde men b.v. gouden munten in een goedkope, broze pot.

Onze schat – en dat is het licht over de heerlijkheid van Jezus, het licht over zijn vrijmakende genade en waarheid – die schat hebben wij in een aarden vat, en dat is ons lichaam.

Omdat - door het geloof en niet slechts door het gevoel - Jezus in ons hart woont door Zijn Geest, hebben wij een kracht in ons die alles te boven gaat.

Die kracht is van God en niet van ons. Dus in wat voor situatie wij ook mogen komen, zijn aanwezigheid in ons, zijn kracht in ons, gaat alles te boven.

*Er staat: de kracht, die alles te boven gaat, is van God en niet van ons.*

*8 In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw.*

Er is een lied dat luidt: wij zijn op aarde op pelgrimsreis, wij gaan door moeite en druk. Ja, we gaan soms door moeite en druk maar raken niet in het nauw; een andere vertaling zegt: *maar raken toch niet klem.*

*Om raad verlegen, ja, dat zijn wij zo nu en dan, doch niet radeloos.*

Nee, we zijn wel eens om raad verlegen maar van radeloosheid is geen sprake. Wij hebben immers Jezus Christus in ons aarden vat!

*9 Vervolgd, doch niet verlaten.* Soms moeten we lijden ter wille van ons geloof, vervolgd doch niet verlaten door onze geloofsvrienden. En zeker niet door de Heere.

*Ter aarde geworpen, doch niet verloren;* Paulus werd een keer gestenigd.

Er staat hierover in Hand. 14:19/20 ... *en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, menende, dat hij dood was. Doch toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad binnen. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.*

Wat een openbaring van de kracht Gods in Paulus; het was een kracht die alles te boven ging; hij werd ter aarde geworden, gestenigd, maar was niet verloren want na die

steniging vertrok hij zelfs de volgende dag naar Derbe.

*10 Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.*

In het eerste gedeelte van deze tekst wordt een voorwaarde genoemd, waardoor – zoals in het tweede gedeelte van deze tekst staat - het leven van Jezus zich in ons lichaam kan openbaren.

Denk eens in hoe heerlijk: als wij aan de voorwaarde voldoen, dan zal het leven van Jezus zich openbaren in uw en in mijn lichaam.

Dan is het toch heel interessant om te weten wat deze voorwaarde wel is! Paulus schrijft hier, dat hij altijd iets deed. "Ten allen tijde" oftewel "altijd" droeg hij het sterven van Jezus in zijn lichaam om.

Het is duidelijk, dat het niet om het sterven van Jezus op

Golgotha gaat, wat wij in ons lichaam zullen omdragen. Jezus droeg dit sterven – waar over hier gesproken wordt - als Eerste in zich om. Nu kunnen wij dit sterven ook in ons lichaam omdragen.

In Lucas 9:23 staat het volgende:

*Hij (dat is Jezus) zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.*

Dit deed Jezus elke dag. Hij nam elke dag zijn kruis op. Het was het kruis van zelfverloochening.

En omdat Jezus deel kreeg aan hetzelfde vlees en bloed als wij waarvan Paulus zegt: *Ik weet, dat in mij, dat wil zeggen, in mijn vlees, geen goed woont ...* daardoor verloochende Hij die zelfzucht, die ook bij Hem uit zijn vlees omhoog kwam.

Dat stemt overeen met wat in Romeinen 8:3 staat:

*Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.*

God zond zijn Zoon niet in een vlees van Adam vóór de zondeval, maar Hij zond zijn Zoon in een vlees, aan dat der zonde gelijk. De zonde – we kunnen ook zeggen – de zelfzucht werd veroordeeld in het vlees van Jezus.

Dat is een geheimenis. Er staat in 1 Tim..3:16

*En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Christus geopenbaard in het vlees.*

Dat is inderdaad een geheimenis waar niet veel christenen vanaf weten.

Wanneer wij dus dit sterven van Jezus altijd in ons lichaam omdragen (het sterven over onze

zelfzucht die op de één of andere manier zich wil openbaren), dan zal ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren.

Dit kunnen wij dagelijks doen; dit kunnen wij "te allen tijde" doen! Wat een gezegende voorwaarde en wat een gezegend gevolg!

Het is het "sterven van Jezus" wat wij in ons lichaam zullen omdragen. Niet het sterven van wie dan ook, maar het "sterven van Jezus", dat zullen wij in ons lichaam omdragen.

*11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.*

Het is de wil van Jezus, dat wij mee zijn in de dood over onze zelfzucht. En in de moeilijkheden van het leven krijgen we gelegenheid om onze zelfzucht in de dood te geven.

Daarom zullen we de beproevingen voor enkel vreugde houden; het werkt de vruchten van de Geest uit als wij het goed nemen. Wij die leven, worden voortdurend aan deze dood overgeleverd, zo staat hier.

*12 Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u.*

Het gaat zoals Jezus gezegd heeft in Joh. 12:24 waar staat:

*Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.*

Als het sterven van Jezus in ons werkzaam is, zoals bij het sterven van de graankorrel, zal ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk lichaam openbaren. *Maar ... zei Jezus, indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.*

En nu een heerlijke troost in vers 13:

*Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.*

Wat hebben wij ontvangen?? De heilige Geest en dat is de Geest des geloofs. En wat gelooft Paulus dan? Hij gelooft dat zijn zwak en afgebeeld lichaam straks aan het verheerlijkte lichaam van Jezus gelijkvormig opgewekt zal worden.

*14 Immers, wij weten, dat Hij, die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor Zich stellen.*

En dat gelooft hij niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn medewerkers (hij schrijft immers: ook ons – meervoud - zal opwekken).

En hij heeft ook geloof voor de Corinthiërs want hij schrijft verder: ... *ook ons met Jezus zal*

*opwekken en met u voor Zich stellen.*

*15 Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.*

Heel het moeitevolle leven en werken van de apostel Paulus had ten doel dat steeds meer gelovigen zouden leren danken onder alles; dat steeds meerderen overvloediger dank aan God zouden brengen.

Dat zij zouden leren om het sterven van Jezus in hun lichaam om te dragen – het sterven over alle zelfzucht – opdat ook het leven van Jezus zich in hun sterfelijk vlees zou kunnen openbaren.

*16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.*

Wanneer wij deze weg gaan, die Paulus ons hier wijst, dan wordt

onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Wat een heerlijk resultaat. Wat een mogelijkheden met de Geest des geloofs in ons.

Het leven werkt in de ander als de dood in ons werkt! En het gevolg voor onszelf is dat wij van *dag tot dag vernieuwd worden*.

Er gebeurt wat in 2 Cor. 3:18b staat (waarschijnlijk in uw bijbel nog op dezelfde pagina's :

*Wij veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.*

Paulus zegt dus: wij veranderen naar het beeld van Jezus en wel van heerlijkheid tot heerlijkheid – anders gezegd: van dag tot dag worden wij vernieuwd – door de Heere, die Geest is.

*17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.*

Met betrekking tot de heerlijkheid die zal komen: die is een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. En de last die wij moeten dragen is licht en het is kort.

In vergelijking met de eeuwigheid duurt dit alles slechts een ogenblik:

*Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.*

Wat een woorden: een eeuwig gewicht van heerlijkheid! Nogmaals gaan we deze woorden rustig en goed lezen:

*17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.*

*18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare*

*is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.*

Door het geloof ontstaat een andere kijk in ons leven op de dingen die wij ondergaan. Een lichte last der verdrukking ... een ogenblik ... en wat bewerkt deze lichte last der verdrukking van een ogenblik??

Een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.

*Jezus zei: Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.*  
(Mt/ 11:28/30).

Het juk van de zelfverloochening; het juk wat Jezus "mijn juk" noemt, is zacht en zijn last is niet zwaar, maar licht.

Zijn juk is zacht; zijn last is licht; en we vinden daarbij rust voor onze ziel.

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon en eer aan de heilige Geest.