

## Een discipel

Jesus sprak eens over een koopman, die mooie parels zocht. Hij was een verzamelaar van parels en hij had er nogal wat. Maar toen kwam die koopman eens iemand tegen, die een prachtige maar wel kostbare parel te koop had.

Die kostbare parel was vanzelfsprekend niet gratis. Nee, Jezus zei dat die koopman alles wat hij had verkocht, om die ene, die kostbare parel te kunnen kopen.

Hij kon die prachtige, kostbare parel alleen maar kopen, als hij al zijn andere parels uit zijn verzameling zou verkopen. Anders zou het niet lukken.

Maar daar was die koopman dan ook echt blij mee; het was hem alles waard om die kostbare parel te kopen.

Zo is het ook als je een discipel van Jezus wilt worden. Daarom zegt Jezus ook in Lucas 14:33

*Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.*

Wat betekent dat, om afstand te doen van alles wat je hebt? Het is belangrijk om dat te weten want het is de voorwaarde om een discipel van Jezus te kunnen zijn.

Het betekent kort samengevat: je kunt alleen maar een discipel van Jezus zijn en aan Zijn beeld gelijkvormig kan worden, als je los bent van alles en iedereen.

En daarvoor moet je al je andere parels, die je ook lief en dierbaar zijn, verkopen.

Die koopman verkocht pas zijn mooie parels die hij had, toen hij die ene prachtige, kostbare parel had ontdekt. Hij wilde die parel ten koste van alles bezitten.

Die prachtige parel, die wij in ons leven kunnen "kopen" is, dat wij een discipel – en dat is een leerling - van Jezus worden kunnen worden met als doel: aan Zijn beeld gelijkvormig te worden.

Het woord discipel betekent dus: leerling. En Jezus heeft gezegd dat je pas zijn leerling kan zijn, als Hij de nummer 1 is in je leven.

De nummer 1 boven al wat je bezit en dus ook: boven je vader, je moeder, je vrouw of je kinderen en ook boven je zelf.

Je hebt natuurlijk je vrouw, je kinderen en je broers en zusters van harte lief, maar als het gaat om vleeselijke zaken, om het vlees van de ander en van jezelf, dan heb je daar afstand van gedaan. Ja, je haat het zelfs, terwijl je de persoon zelf lief hebt.

Er staat in Luc. 14:25/27

*Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zei Hij tot hen: indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.*

*Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.*

Nogmaals kort samengevat: je kunt alleen maar een discipel van Jezus zijn en aan Zijn beeld gelijkvormig worden, als je los bent van alles en iedereen.

Veel mensen reisden met Jezus mee. Jezus was goed voor hen en genas ook hun ziekten. Hij had met hen allemaal het beste voor.

Maar dan draait Jezus zich om, om te spreken tegen die grote wandelende grote groep mensen die achter Hem aan gaan.

Hij noemt 7 dingen op die wij moeten "haten" en dat betekent weer: volkomen los zijn van die 7 dingen die Hij noemt:

Hij begint met (1) vader en (2) moeder. Zo was het immers ook in Zijn eigen leven. Hij had Zijn moeder lief maar was tegelijk volkomen los van haar.

En dat blijkt uit de woorden die Hij soms tegen haar sprak o.a. toen Maria zo zorgzaam was op de bruiloft van Kana. "Ze hebben geen wijn, Jezus."

Zijn antwoord was: "Vrouw, wat heb ik met u van node ... mijn ure is nog niet gekomen".

De bron van Jezus handelen was niet zijn moeder maar Zijn hemelse Vader. Hij wachtte op Zijn tijd. En toen Jezus het van de Vader hoorde, ging Hij zijn eerste wonder doen want er staat in Johannes 2:11

*Dit heeft Jezus gedaan als begin van Zijn tekenen en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.*

En toen Jezus zoek was geraakt op 12 jarige leeftijd zei Maria tegen hem en dat staat in Lucas 2:48 *"Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan. Zie, uw vader en ik zoeken U met smart!"*

Het antwoord van Jezus was: *"Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders."*

Dus (1) wees los van je vader en (2) wees los van je moeder en nu (3) wees los van je vrouw. Er staat in dit rijtje niet "haat je man" maar man en vrouw zijn één wezen dus Jezus koos voor: "haat je vrouw".

Juist als je innig van je vrouw houdt, klinken die woorden van Jezus je wel heel zonderling in de oren. "Je vrouw haten". Dat is toch iets wat je helemaal niet wilt. Dus wat bedoelt Jezus daar dan mee ??

Laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken:

Piet en Janneke willen op vakantie gaan naar Turkije en na alle voorbereidingen zitten ze nu eindelijk in de auto op weg naar Schiphol. Het weer is mooi en de vaart zit er in ... en dan roept Janneke plotseling: "we moeten terug Piet .. ik ben mijn paspoort vergeten".

Piet zit achter zijn stuur en na deze plotselinge kreet van zijn vrouw komt er iets bij hem omhoog. Hij wil op tijd op Schiphol aankomen en het vliegtuig niet missen. ... en nu dit!

Waar het in zulke momenten op aan komt is dat Piet het vlees van zijn vrouw haat en ook zijn eigen vlees. Alleen dan kan hij uit deze situatie van Jezus iets leren; alleen dan kan hij een discipel van Hem zijn.

Als hij zou gaan fitten op zijn vrouw en als zij daarna op zijn reactie terug zou gaan fitten, dan zijn zij op dat moment geen goede leerlingen, geen goede discipelen van Jezus.

Maar hebben zij al hun parels opgegeven om die ene kostbare parel te winnen, om Hem gelijkvormig te willen worden, dan haat Piet de vieselijke opwellingen die opkomen uit zijn eigen vlees.

Als Piet dus los is van zichzelf - dus zijn eigen leven haat – en ook los is van zijn vrouw: zijn vrouw haat, zoals Jezus dit noemt, dan blijft Piet in de liefde en kan hij van Jezus leren.

En als Janneke hetzelfde doet, dan blijven ze beide in de liefde met hun woorden.

We hebben er nu vier van de zeven gehad namelijk vader, moeder, vrouw en eigen leven. Blijft nog over: los zijn van je kinderen, en van je broeders en zusters.

Je kind haten: Piet heeft een schat van een dochter van drie jaar maar ze heeft haar dag niet. Ze huilt, klaagt en zeurt en stampst soms met haar voetje tot alle stekels in het vlees van Piet overeind komen.

Door een gecombineerde samenwerking komt hij daar dan goed doorheen namelijk: het vlees van zijn dochter haten en zijn eigen vlees haten. Dat is de ideale samenwerking die tot resultaten leidt.

En dan nog, zoals Jezus het zegt: je broeders en zusters haten. Los zijn van je broeders en zusters. Dat deed Jezus ook.

Toen Jezus 30 jaar was geworden en gedoopt werd in water en met de Geest begon zijn bediening en ging Hij boze geesten uitdrijven en zieken genezen.

Zijn broers en zusters dachten dat Hij gek was geworden. Dat lezen we in: Marcus 3:20/21 waar staat:

*En Hij ging in een huis; en er verzamelde zich weder de schare, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen om Hem te halen, want zij zeiden: Hij is niet bij zijn zinnen.*

Hier staat dus in gewoon Nederlands dat ze Jezus op gingen halen en mee wilden nemen, omdat ze dachten dat Hij gek geworden was.

De reactie van Jezus hierop staat in Marcus 3:31/35

*En zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buiten staande zonden zij iemand tot Hem om Hen te roepen. En een schare zat rondom Hem en zij zeiden tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders en uw zusters staan buiten en zoeken U.*

*En Hij antwoordde en zeide tot hen: Wie zijn mijn moeder en broeders? En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem zaten, zeide Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders. Al wie de wil Gods doet, dis is mijn broeder en zuster en moeder.*

Dat is duidelijke taal. Jezus was volkomen los van zijn moeder en van zijn broers en zusters.

In Lucas 6:40 sprak Jezus nog iets prachtigs over het discipelschap.

*Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester.*

Toen Jezus die woorden gesproken had, begon hij daarna te spreken over de balk en de splinter. En dat is iets waar een discipel (en dat betekent leerling) het eerst mee mag beginnen.

We lezen in de verzen 41/42:

*Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?*

*Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter, die in uw oog is, wegdoen, terwijl gij de balk, die in uw eigen oog is, niet ziet?*

*Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw oog, en, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder weg te doen.*

Wie gelijkvormig wil worden aan het beeld van Jezus, moet bij zichzelf beginnen. Hij moet beginnen bij zijn eigen balk b.v. de balk van ergernis, in plaats van bij de splinters (de manier van reageren van de anderen) te beginnen.

Voordat Jezus begon te spreken over de balk en de splinter noemt Hij nog een zeer korte gelijkenis die hier betrekking op heeft: In Lucas 6:39 staat:

*Hij sprak ook een gelijkenis tot hen: kan een blinde een blinde geleiden? Zullen zij niet beiden in een put vallen.*

Wanneer Piet alleen maar oog heeft voor de splinters in het oog van Janneke en wanneer Janneke alleen maar oog heeft voor de splinters in het oog van Piet, dan zij ze beide blind, namelijk blind voor de balk van ergernis in hun eigen oog.

En kan de ene blinde de andere blinde leiden? Nee, ze zullen beiden in een put vallen.

Nu, als je oog hebt voor je eigen balk dan kun je in waarheid zingen: Hij trok mijn ziel uit de put. Dan houdt Piet de hand van zijn Janneke stevig en liefelijk vast en ze zullen niet in de put vallen.

Ze zijn leerlingen van Jezus geworden. Ze mogen het van Hem leren.

Hoe heerlijk - wat een schone parel – als je door genade met Paulus kunt zeggen: ... *ik leef niet meer maar Christus leeft in mij*.

Als Piet een kras op zijn nieuwe auto krijgt, wordt hij daardoor niet van zijn stuk gebracht want hij heeft als een waar discipel van Jezus afstand gedaan van al wat hij bezit.

Hij heeft al zijn schone parels verkocht om die ene prachtige parel te kunnen kopen.

Dus een discipel is en wordt iemand die zegt: Here Jezus, U bent de nummer Eén in mijn leven. Ik wil van U leren met het doel om aan U gelijkvormig te worden.