

Een boos ongelovig hart

Hebr. 3:12 *Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen (Staten vertaling: af te wijken) van de levende God.*

Een boos ongelovig hart!

Ook wij staan in dat gevaar als wij de dingen, die ons overkomen in het leven, niet nemen uit Gods hand en leiding.

Hij gaat wegen met ons van verlossing. Wegen waarop wij mogen leren om op Hem te vertrouwen.

- Een ongelovig hart leidt tot een boos hart.
- En een boos hart is een ongelovig hart.

*Maar vermaant elkander dagelijks,
zolang men nog van een heden kan spreken,
opdat niemand van u zich verharde
door de misleiding der zonde.
(Hebr. 3:13)*

Vermanen is ook: elkander aansporen.
Elkaar dagelijks vermanen.

De zonde is misleidend;
het is als met de kaas in de muizenval;
de satan spreekt over de kaas maar niet over de val.