

Een andere Jezus

In Openbaring 19:7/8 lezen we over het bruiloftsfeest van het Lam. Daar staat:

7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

8 En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Het gaat over het Lam (de Here Jezus) en Zijn verloofde, die in eeuwige trouw verenigd worden op dit hemelse bruiloftsfeest.

"Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt".

Er is dus een tijd van voorbereiding nodig en het kost tijd om bij die hemelse Bruidegom te passen.

De bruid mag zich tooien in een blinkend en smetteloos fijn linnen. Dat wordt haar gegeven. En, zegt vers 8 aan het einde, dat fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen.

Er zijn goede werken tevoren bereid, die liggen elke dag klaar, opdat wij daarin zouden wandelen, zo zegt ons Ef. 2:10. Die werken zijn klaargelegd, die zijn ons gegeven.

En toen Paulus aan de Corinthiërs het evangelie bracht, verbond hij ze aan Christus met als doel dat ze straks als een reine maagd voor Hem zouden zijn.

Dat lezen we in 2 Kor. 11:2-4:

2 Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.

Maar de boze wilde hun toen - en ook nu ons - van die eenvoudige en loutere toewijding aan Christus aftrekken:

3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.

En dat doet hij op sluwe wijze namelijk door een verkeerde verkondiging, zoals we in vers 4 lezen:

4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.

Hier wordt gesproken over:

1. Een andere Jezus
2. Een andere Geest
3. En een ander evangelie.

Letterlijk staat in de grondtekst voor *de eerste de beste*: "iemand die komt" Dat waren namelijk Joodse wettische tegenstanders (11:22) die wel in Jezus geloofden maar het evangelie op een wettische manier brachten.

We lezen daar ook over in Galaten 1:6/t/m 10

6 Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,

7 En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

9 *Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!*

10 *Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.*

11 *Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. 12 Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.*

Ook toen Paulus uit Corinthe wegging en daar dit soort predikers op bezoek kwamen, spraken die ook over Jezus en over de heilige Geest maar het waren misleiders. Dat lezen we vers 13 en verder:

13 *Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.*

14 *Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.*

15 *Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.*

Ze spraken over Jezus, maar anders dan Paulus.

Zo zijn er ook in deze tijd predikers die christenen misleiden. Ze zeggen b.v. Jezus heeft alles gedaan en nu hoeven jullie helemaal niets meer te doen. Jullie moeten alleen maar op Hem zien.

Maar Paulus sprak anders. Hij schrijft in Filip 2:12-15

12 *Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,*

13 *Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.*

Vers 13 stelt, dat God zowel het willen als het werken in ons werkt. Dat is een heerlijke basis om op te bouwen. Maar dat betekent niet, dat wij niets meer hoeven te doen.

Nee, er staat zelfs dat wij onze behoudenis moeten bewerken met vreze en beven.

Anders gezegd: maak nu – op grond van het volbrachte werk van Jezus - er ernst mee bijvoorbeeld met wat volgt in vers 14:

14 *Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld.*

Doet alles, maar dan ook alles, zonder mopperen. Het gevolg is dan, dat je dan kunt schijnen als een lichtende ster in deze wereld.

Ook de apostel Petrus zegt ook niet: Jezus heeft alles gedaan en jullie hoeven niets meer te doen. Nee, hij roept ons op in 2 Petrus 1:5

... *om met betoon van alle ijver door het geloof de deugd te schragen.*

Hoeveel ijver?? Alle ijver! Uit eigen kracht?? Nee, door het geloof in het volbrachte werk van Jezus.

De misleiders verkondigen dus een andere Jezus, hoewel ze wel over Jezus spreken.

Ook Judas scherpt ons op in zijn brief:

3a Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil ...

Judas spreekt hen hartelijk toe, namelijk met "geliefden". En hij is vol ijver – in alle opzichten – om hen te schrijven over dat, wij zij gemeenschappelijk hebben, namelijk het heil, de verlossende en blijde boodschap van het evangelie.

3b zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.

Hij – Judas – ziet zich genoodzaakt de lezers vermanend te schrijven; hij wil de lezers aansporen - ze aanscherpen zelfs - om tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.

Zo in de geest van: weest op uw hoede dat jullie niet van het ware evangelie afwijken.

4a Want er zijn zekere mensen binnengeslopen ... Judas noemt dit op een wat minachtende toon, deze mensen zijn binnengeslopen; een beetje onopvallend, op slinkse wijze lijkt wel.

Wie zijn die zekere mensen?? Paulus noemt ze in 2 Tim. 3:5 t/m 7 waar staat:

5 Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

6 Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten,

7 Die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkenning *der waarheid te kunnen komen.*

Terug naar Judas vers 4b: *(reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen* En wat doen dan deze zekere mensen ...

4c ... die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.

Deze dwaalleraars veranderen de genade van onze God in losbandigheid.

Hun sentimentele kijk op God maakt Gods genade tot een excuus voor immoraliteit. Ze beschouwen God als een "lieve oude man", die alles wel door de vingers ziet.

Een vriendelijke en gezellige God, die geen vlieg kwaad doet.

Maar dat is een sentimentele kijk op God en geen Bijbelse.

Deze dwaalleraars veranderen de genade van God. Immers, Jezus kwam niet alleen met de genade, maar – zoals Johannes het schrijft in zijn evangelie – met de genade én met de waarheid.

Immers:

De wet is door Mozes gegeven, de genade én de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Jh.1:17

Deze dwaalleraars spreken alleen maar over de genade en liever niet over de geboden van Jezus en de apostelen.

8 Desgelijks bezoedelen ook deze dromenziens hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden.

Judas was goed op de hoogte van de 2^e brief van Petrus die tegen dezelfde dwaalleraars waarschuwt.

Judas noemt ze "dromenziens" en de Willibrord vertaling heeft het over "dromers van ingebeelde visioenen". Wat doen zij? Zij bezoedelen hun vlees.

En ook in deze tijd zijn er "dromers van ingebeelde visioenen".

20a Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof.

Wat moesten deze geliefde broeders en zusters doen, zij die niet met de dwaalleraars mee deden? Zij moesten zichzelf bewaren in de liefde Gods.

En dat is ook een belangrijke vermaning voor ons. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen de liefde Gods en de menselijke liefde.

In de liefde Gods is geen verandering of zweem van ommekeer. Maar menselijke liefde verandert en wordt beïnvloed door het gedrag van anderen.

Wij moeten ons dus bewaren in de liefde Gods en onszelf opbouwen in ons allerheiligst geloof. Het geloof, dat eenmaal de heiligen is overgeleverd, is ons allerheiligst geloof.

22 En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, 23 Redt hen door hen uit het vuur te rukken,

Judas roept ons op, om op een barmhartige manier hen zo te helpen dat zij uit het vreemde vuur - die de genade van God in losbandigheid verandert - gered worden.

Maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleeid, dat door het vlees bevekt is.

Ook hier weer barmhartigheid maar dan jegens hen die al moreel besmet zijn. Pas dan

op en houd afstand zodat je zelf niet besmet wordt.

24 Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde.

Wat een belofte waar Judas mee eindigt. Hij kan ons voor struikelen behoeden! En wat een heerlijk einddoel om onberispelijk voor zijn heerlijkheid te staan in grote vreugde!

Niet alleen in vreugde, maar in grote vreugde als mensen, die voor goud gegaan zijn in een marathon en dat goud gekregen hebben.

Tot wat een heerlijk en zinvol leven heeft God, onze Heiland, ons geroepen. Jezus wil ons voor struikelen behoeden en Hij wil ons onberispelijk (en niet beladen met zonden en ongerechtigheid) doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde.

Dat wij dat heerlijke einddoel niet zullen missen. Door Jezus Christus is de overwinning behaald en daar mogen wij uit leven. Laten we Hem daarvoor de eer geven, nu, en tot in alle eeuwigheden:

25 De enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.

De volgende waarschuwing tegen misleiders komt van de Here Jezus zelf. (Mt.. 7:21/23)

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Deze woorden spreken voor zichzelf; niet zeggen : Here Jezus, ik hou zo veel van U ... maar zijn geboden – zijn woord - in je hart bewaren, zodat de uitwerking is dat je ze gaat doen.

Jezus zei immers: gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat Ik u gebied (Joh. 15:14)

Laten we daarom op onze hoede zijn voor mensen die:

- een andere Jezus
- een andere Geest
- en een ander evangelie verkondigen.