

## **Doe alle dingen zonder morren**

Als we zondags naar Gods woord gaan luisteren, dan komen de mannen in de regel niet in hun overall of werkkleding op de bijeenkomst.

We trekken doorgaans wat nette kleren aan en de zusters hebben dan ook geen koffievlekken of chocolade vlekken op hun kleren.

Nee, we willen er graag onberispelijk uit zien, zonder vlekken. Als we dit – wat het uiterlijke betreft – graag willen, dan zou het ook normaal moeten zijn, om dit – wat het innerlijke betreft – zo te willen.

We gaan nu in Filip. 2:14/15 enkele bijzondere praktische woorden lezen. Daar komen ook de woorden "smetteloos" en "onberispelijk" in voor. Het houdt verband met ons leven van alledag.

*14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen.*

*15 Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld.*

*16 Door vast te houden aan het Woord van het leven.*

Hier wordt ons de weg gewezen naar een leven zonder mopperen. Morren of mopperen is een uiting van ontevredenheid. Heeft u ooit een tevreden mens horen mopperen?

Het is ook een uiting van ongeloof. Mensen die vol geloof zijn, mopperen niet.

En de Heere wil graag alle ontevredenheid en ondankbaarheid en ongeloof uit ons leven weg hebben.

Laten we deze woorden op onszelf toepassen en niet op de

ander. Ja, dan hebben we nut van de verkondiging.

In deze woorden uit Filip. 2:14/15 staat één voorwaarde en een viertal beloftes. De voorwaarde is: doe alle dingen zonder morren of meningsverschillen. Een andere vertaling zegt: mopperen of tegenspraak.

Er staat niet: doet veel zonder mopperen maar er staat: doet alles zonder mopperen. Dat wil God: dat alle gemopper uit ons leven verdwijnt.

En nu de vier beloften : dan zijn we:

1. Onberispelijk en oprecht.
2. Smetteloos.
3. Kinderen van God.
4. Dan schijnen we als lichten in de wereld.

De eerste belofte: doet alles zonder mopperen dan ben je onberispelijk en oprecht.

Wat wil dat zeggen:

Van Noach staat dat hij een rechtvaardig en oprecht man was (Gen. 6:9) en God zei tegen Abraham: Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht (Gen. 17:1).

Oprecht wil zeggen: integer en zuiver naar het geweten.

Belofte 2: Doe alles zonder morren. Dan zijn we onbesmet.

Een smet is een vlek. Verlangen wij naar een onbesmet en vlekkeloos leven? Wij willen toch ook op onze kleren geen vlekken. Dan ook innerlijk niet. Doen we alles zonder mopperen, dan zijn we onbesmet.

Belofte 3: Doe alles zonder mopperen, dan zijn we smetteloze kinderen van God.

Als men een christen is, maar toch nog zo af en toe eens flink moppert, ja, dan kunnen de mensen zeggen: Hij zegt wel, dat hij een christen is, maar hij moppert nog wel en is af en toe knorrig.

Nee, dat past niet bij een volbloed christen. Een blij en dankbaar christen, een christen die niet meer knorrig is en niet meer moppert, draagt waardig de naam dat hij of zij een kind van God is.

Belofte 4: een christen die niet moppert, is als een lichtende ster.

Temidden van mopperende, stakende, knorrige mensen is men dan een lichtende ster. Een twinkelende, heldere ster aan een donkere hemel.

En nu de grote vraag: the big question. — Hoe is zoiets mogelijk?

Dit alles is mogelijk door het woord van God. Men verwacht het dan niet van zichzelf. De kracht zit in dit woord. Hier staat immers in het einde van vers 15:

*... waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven.*

Dit gebod: Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, is een Woord vol leven.

Laten wij die woorden vasthouden. Het woord maakt vrij; het woord maakt vrij van mopperen.

Doe alle dingen zonder morren of meningsverschillen. In een andere vertaling staat voor meningsverschillen: tegenspreken.

Wanneer u een baan heeft overdag, dan staat daarover een praktisch woord in Titus 2:9

Omdat wij in dit tijdperk geen slaven meer hebben, kunnen wij dit woord ook anders zeggen, zonder dat wij aan de inhoud daarvan tekort doen:

*Vermaan de slaven (werknemers) dat zij hun eigen meesters (werkgevers) onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehaaglijk zijn, zonder tegen te spreken.*

Hier staat dat wij onze werkgevers onderdanig zullen zijn in alles en dat wij het hun naar de zin zullen maken, zonder tegenspraak.

Petrus schrijft ook over morren in 1 Petrus 4:9

*Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.*

Wees gastvrij voor elkander, zoals ook in de Romeinen brief staat: Leg u toe op de gastvrijheid.

Maar gastvrijheid met morren bestaat dus ook, want anders zou Petrus niet geschreven hebben: Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.

Staat er nog meer over morren in de bijbel? Ja, in 1 Cor. 10:10 gaat het over de Israëlieten. Er staat daar:

*En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver.*

Voor ons in het nieuwe verbond betekent dit: Als men gaat morren of mopperen, dan geeft men de duivel voet en komt men onder de invloedsfeer van de boze, tot men zich bekeert van het gemopper.

Christenen gaan niet mopperen, als het hen voor de wind gaat; als de dingen mee zitten.

Maar het is nu juist de bedoeling van de Heere, dat wij niet gaan mopperen als het wat anders gaat in ons leven.

We gaan lezen in Exodus 15:22/27 waar staat:

*22 Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water.*

Er staat in vers 25 dat God hen daar op de proef stelde. Hij wilde zien wat er in hun hart was. Dit was hun eerste beproeving na hun magnifieke

doortocht door de Rode Zee.  
Daar zagen ze Gods wonderen.

Lopen door de zee met links en rechts een watermuur. Geen wonder dat Mirjam de tamboerijn nam en de Heere begon te loven. Er staat dat alle vrouwen achter haar aan gingen ook met tamboerijnen en dat ze zongen in reidansen.

Maar toen ... toen trokken ze verder de woestijn in. Drie dagreizen trokken ze door de woestijn; warm, heet, bloedheet en daar liepen ze dan met hun kleine kinderen en met hun vee.

Huilende kinderen, loeiend vee, geen water. Waar is nu de Heere? Het was een beproeving maar een beproeving die van de Heere komt, is nooit boven vermogen. Er staat immers in 1 Cor. 10:13

*Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de*

*uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.*

Wat een belofte. De beproeving wordt nooit te zwaar, het wordt nooit boven wat u aankunt. Soms denkt men: ja, nu is het tot mijn vermogen; nu is het "the limit" nu is de grens bereikt.

Maar bij God nog niet. Het is als een lege tube tandpasta. Men denkt dat ze leeg is, maar als men goed knijpt, kan er nog heel wat uitkomen.

God staat garant! Het wordt nooit boven wat wij aankunnen. Hij zal met de verzoeking, met de beproeving, ook voor de uitkomst zorgen, zodat wij het kunnen doorstaan.

Als we dat geloven, hoeven we nooit te mopperen.

*23 Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara.*

24 *Toen morde het volk tegen Mozes en zei: Wat moeten wij nu drinken?*

Het volk zag de hand des Heren niet in deze beproeving en zij namen aanstoot aan Mozes. Het volk morde tegen Mozes. En Mozes deed wat juist was. Hij ging bidden; hij riep tot de Heere:

25 *Hij riep tot de Heere, en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. .*

De Heere wees hem een stuk hout; dat is een beeld van het woord van het kruis; dat is een beeld van het woord des levens.

Mozes moest dat stuk hout – het woord van het kruis, het woord des levens – in het bittere water werpen en toen werd het zoet.

Het woord maakt alles, wat bitter in een mens mocht zijn, zoet.

En dan staat er verder:

25b *Daar heeft Hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven, en daar heeft Hij hen op de proef gesteld.*

God gaf hen daar ook een bijzondere belofte als zij naar Zijn stem, Zijn woord zouden luisteren:

26 *Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de Heere, uw Heelmeester.*

Voor ons: Indien wij aandachtig luisteren naar Zijn woord; het geloven en ernaar handelen, dan wil Hij onze Heelmeester zijn.

Dankbaarheid en vertrouwen heeft een heilzame uitwerking op onze gezondheid. Mopperen en klagen niet.

*27 Toen kwamen zij bij Elim.  
Daar waren twaalf  
waterbronnen en zeventig  
palmbomen. Zij sloegen daar  
hun kamp op aan het water. .*

Na Mara komt Elim! Het wordt  
nooit boven wat wij aankunnen  
in ons leven. God zorgt ook  
voor verkwikkingen in ons  
leven:

12 waterbronnen en 70  
palmbomen.

Ere aan onze unieke, zorgzame  
God.