

Dit is de dag

We gaan naar Psalm 118:24 waar staat:
*Dit is de dag die de Here gemaakt heeft;
laten wij juichen en ons daarover
verheugen.*

We kunnen zeggen dat de Here elke dag in ons leven - met zijn specifieke gebeurtenissen maar ook met de gewone alledaagse dingen – voor ons gemaakt heeft. Men kan ook zeggen dat Hij die voor ons ontworpen heeft.

God heeft voor elke dag in ons leven ook goede werken bereid. Die goede werken heeft Hij van te voren bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat staat helder en duidelijk in Efeze 2:10

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Hier staat dat God tevoren goede werken voor ons bereid heeft, voor ons gepland heeft en wel met de bedoeling, dat wij daarin zouden wandelen, ofwel dat wij die goede werken niet zullen missen maar gaan doen.

Men kan ook zeggen – zoals mensen in het zakenleven een agenda hebben – dat er ook voor een kind van God zo'n hemelse agenda bestaat, niet alleen van ontmoetingen met mensen, maar ook van de alledaagse dingen die gebeuren moeten.

Opstaan, je wassen en aankleden en dan gaan ontbijten zijn ook goede werken. Het zou toch niet goed zijn, om ongewassen en ongeschoren en met een lege maag aan de nieuwe dag te beginnen.

En het is ook een goede zaak, om je bed op te maken. Dus ook al deze dingen behoren tot de goede werken, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Er staat dat wij zijn *maaksel* zijn, in Christus Jezus geschapen. En dat betekent heel eenvoudig dat u en ik een nieuwe schepping zijn. Door genade zijn wij geschapen tot nieuwe mensen. In ons hart woont de Here Jezus door Zijn Geest. Hij is de onuitputtelijke bron van leven in ons.

Nog eens het woord uit Psalm 118: *Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.*

We mogen dus dankbaar zijn en ons verheugen over elke nieuwe dag, die de Here ons in ons leven geeft.

Geen enkele dag is exact gelijk aan de vorige dag. Toen ik onlangs 's morgens wakker werd, vertelde mijn vrouw aan mij, dat zij in haar droom voor iemand moest vluchten die haar kennelijk iets wilde aandoen en dat zij die persoon een "muilpeer" had gegeven.

En ze vertelde verder dat - toen ze wakker werd - ze bezorgd was of ze in haar droom misschien mij geraakt had, die naast haar lag. Of ze mij misschien die muilpeer had gegeven.

We hebben daar allebei smakelijk om gelachen en het was een leuk begin van de dag.

Geen enkele dag is exact gelijk aan een eerdere dag. En goede werken zijn dus alle werken, die goed en nuttig en noodzakelijk zijn.

Wanneer wij aan goede werken denken, dan denken we meestal aan bijzondere werken. Maar veelal gaat het om de kleine dingen in het leven. Dat lezen we in Zach. 4:10 waar staat:

Want wie veracht de dag der kleine dingen? Zij zullen zich verblijden, als zij het paslood zien in de hand van Zerubbabel.

Het zijn juist de kleine dingen, die het doen! Een vriendelijke woord aan deze of gene. Een bemoedigend kaartje aan een zieke broeder of zuster. Iets leuks en hoffelijks tegen je vrouw zeggen. Enz. enz.

Jezus heeft immers gezegd, dat wie in weinig getrouw is, ook in veel getrouw zal zijn.

Zij zullen zich verblijden, als zij het paslood zien in de hand van Zerubbabel.

Wat een vreugde zal het zijn, als straks de Here Jezus tegen u en mij zal zeggen:

Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij trouw geweest, over veel zal Ik u stellen. Gaat in tot het feest van uw heer. (Mt. 25:21)

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft ... en Jezus heeft ook gezegd dat Hij met ons zal zijn, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. (Mt. 28:20).

Geldt dat voor alle christenen? Is Hij met ons, als wij hoogmoedig zijn? Nee, dan wederstaat Hij ons.

In 2 Kron. 15:2 staat: *De Here is met u, zolang u met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden,*

maar indien gij Hem verlaat, zal Hij ook u verlaten.

Dus Hij is met ons, zolang wij met Hem zijn en zolang wij Hem zoeken. En wij zoeken Hem, en daarom lezen we nu in Zijn woord.

En dan laten Hij Zich vinden. En Hij heeft nooit verlaten wie Hem zoeken.

Dus we kunnen zeggen: Dit is de dag die de Here gemaakt heeft en Hij is met ons, ook vandaag weer.

En wanneer zullen we echt goede dagen zien? Dat willen we immers: goede dagen zien en van het leven genieten.

In Psalm 34:12 staan de volgende prachtige woorden, die ook door Petrus in zijn eerste brief aangehaald worden:

Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des Heren leren. Er staat zo treffend, dat wij de vreze des Heren mogen leren als wij een luisterend oor hebben.

Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? Denk je eens in: dagen van leven en geen saaie dagen. Vele dagen waarin je het goede kunt genieten.

Wat staat er dan verder over de vreze des Heren, die wij mogen leren? Een eerste les gaat over de tong en die hebben we midden in onze mond: *Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.*

Bewaar dus je tong (en die heb je midden in je mond) voor het kwade; wordt niet kwaad of boos en bewaar in Gods kracht als een nieuwe schepping je lippen voor het kwade en voor het spreken van bedrog.

En dan verder: *wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.*

Wijk van het kwade! Onderzoek nooit de brede weg maar wijk van het kwade. Ben je op internet? Ga niet op zoek naar het kwade maar wijk van het kwade. Er staat ergens anders in de Psalmen: *Gij, die de Here lief hebt, haat het kwade. (Ps.97:10)*

Dan ervaren we dagen van leven en vele dagen, waarin wij het goede kunnen genieten.

We hebben dus gelezen de uitnodiging om de vreze des Heren te leren. We mogen het leren! We mogen het leren om onze tong te bewaren voor het kwade. Het is ook een leuke oefening overdag.

En ten slotte staat er ook nog iets anders wat we mogen leren, om als resultaat vele goede dagen te mogen genieten. En dat is: *Zoek de vrede en jaag die na!*

Zoek de vrede en jaag die na! Jezus zei al, dat dit het ware kenmerk is van een kind van God. Hij zei: *Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. (Mt. 5:9)*

Vrede sticht je in de eerste plaats in jezelf en dan kun je die vrede, Gods vrede, overbrengen op anderen.

Zoek de vrede en jaag die na! Paulus schreef aan Timotheüs (2 Tim.2:14)

Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja, verderf brengt aan wie ernaar horen.

Dan komen er dagen van leven! Zoek de vrede en jaag die na! Geen woordenstrijd voeren met niemand; met je man niet en met je vrouw niet en met je kinderen niet en met niemand. Geen is geen! Het brengt verderf aan wie ernaar horen.

Het zit kennelijk diep in de mens, om woordenstrijd te willen voeren. Daarom zegt Paulus ook: Blijf dit in herinnering brengen.

Timotheüs moest dit blijven doen: de gelovigen er aan herinneren dat ze geen woordenstrijd moeten voeren, die tot niets nut is.

Als Pappa & Mamma ruzie samen maken, dan heeft dat een verderfelijke invloed op de kinderen. Het brengt verderf aan wie ernaar horen.

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Waar kunnen we over juichen en waar kunnen wij ons over verheugen, ondanks dat wij beproevingen en verdrukkingen in ons leven meemaken?

Wat kan er gebeuren van dag tot dag! We kunnen van dag tot dag vernieuwd worden! We gaan naar 2 Cor. 4::16 waar staat:

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

Hier staat dat onze uiterlijke mens vervalt. Hoe ouder je wordt, hoe minder tanden en kiezen. En de lichamelijke krachten worden ook wat minder zodat je wat binnen de perken moet blijven. Maar wij verliezen de

moed niet want nochtans wordt onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.

Dat is een heerlijke vernieuwing en ontwikkeling, die van dag tot dag plaats kan vinden. Komt men tot wedergeboorte, dan wordt men door Gods genade een nieuwe schepping maar dan is men nog wel *een klein kind* in Christus.

Een klein kind heeft alle mogelijkheden in zich om een volwassene te worden.

Hoe kan nu die innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd worden. We gaan naar het begin van het volgende vers waar staat:

Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik ...

Paulus noemde zijn verdrukkingen een lichte last en een ogenblik! Vijf keer had hij de 40-1 slagen ontvangen en drie keer was hij met de roede gezeseld en eens was hij gestenigd en hij noemt het "de lichte last der verdrukking van een ogenblik".

Hoe kon hij dat zo noemen ... ?

Hij zag niet op het zichtbare maar op het onzichtbare resultaat.

Vergeleken met het resultaat namelijk "een eeuwig gewicht van heerlijkheid" heeft hij het over de verdrukking van een ogenblik.

Hij noemt de verdrukking een lichte last en het duurt een ogenblik in vergelijking met de eeuwigheid.

Dus ... *De lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want*

het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Wanneer wij het onzichtbare resultaat voor ogen hebben, hebben alle verdrukkingen zin. Het resultaat is alles verre te bovengaand eeuwig gewicht aan heerlijkheid.

In de eerste christengemeente werden christenen vervolgd en van hun spullen beroofd.

Maar in Hebr. 10:34 staat dat zij *de roof van hun bezit blijmoedig aanvaard hebben, want ze wisten, dat ze een beter en blijvend bezit hadden.*

Ze aanvaardden de roof van hun bezit blijmoedig. Luther schreef ook eens in een lied: *neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in, en erven koninkrijken.*

Dus: zien wij niet op het zichtbare (een fiets die gestolen wordt b.v.) maar op het onzichtbare dan gaan we niet mopperen want we hebben immers een eeuwig en blijvend bezit.

Wat een kansen, wat een heerlijkheid: onze inwendige mens wordt dan van dag tot dag vernieuwd. Glorie voor God.

Onze kerntekst staat in Psalm 118:24:

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.