

Dit is de dag

We gaan naar Psalm 118:24 waar staat:

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

We kunnen zeggen dat de Here elke dag in ons leven - met zijn specifieke gebeurtenissen maar ook met de gewone alledaagse dingen – voor ons gemaakt heeft.

Men kan ook zeggen dat Hij die voor ons ontworpen heeft.

God heeft voor elke dag in ons leven ook goede werken bereid. Die goede werken heeft Hij van te voren bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat staat helder en duidelijk in Efeze 2:10

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Hier staat dat God tevoren goede werken voor ons bereid, gepland heeft en wel met de bedoeling, dat wij daarin zouden wandelen, ofwel dat wij die goede werken niet zullen missen maar gaan doen.

Men kan ook zeggen – zoals mensen in het zakenleven een agenda hebben – dat er ook voor een kind van God zo'n hemelse agenda bestaat, niet alleen van ontmoetingen met mensen, maar ook van de alledaagse dingen die gebeuren moeten.

Opstaan, je wassen en aankleden en dan gaan ontbijten zijn ook goede werken.

Er staat dat wij zijn *maaksel* zijn, in Christus Jezus geschapen. En dat betekent heel eenvoudig dat u en ik een nieuwe schepping zijn.

Door genade zijn wij geschapen tot nieuwe mensen. In ons hart woont de Here Jezus door Zijn Geest. Hij is de onuitputtelijke bron van leven in ons.

Nog eens het woord uit Psalm 118:

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

We mogen dus dankbaar zijn en ons verheugen over elke nieuwe dag, die de Here ons in ons leven geeft.

Geen enkele dag is exact gelijk aan de vorige dag. En goede werken zijn dus alle werken, die goed en nuttig en noodzakelijk zijn.

Wanneer wij aan goede werken denken, dan denken we meestal aan bijzondere werken.

Maar veelal gaat het om de kleine dingen in het leven. Dat lezen we in Zach. 4:10 waar staat:

Want wie veracht de dag der kleine dingen? Zij zullen zich verblijden, als zij het paslood zien in de hand van Zerubbabel.

Het zijn juist de kleine dingen, die het doen! Een vriendelijke woord aan deze of gene. Een

bemoedigend kaartje aan een zieke broeder of zuster. Iets leuks en hoffelijks tegen je vrouw zeggen. Enz. enz.

Jezus heeft immers gezegd, dat wie in weinig getrouw is, ook in veel getrouw zal zijn.

Zij zullen zich verblijden, als zij het paslood zien in de hand van Zerubbabel.

Wat een vreugde zal het zijn, als straks de Here Jezus tegen u en mij zal kunnen zeggen:

Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij trouw geweest, over veel zal Ik u stellen. Gaat in tot het feest van uw heer. (Mt. 25:21)

Een nieuwe dag! Die de Heere gemaakt heeft! Laten wij juichen en ons daarover verheugen.