

## **De zonnigste gemeente Filippenzen 1:1/11**

Van alle brieven van Paulus is de brief aan de Filippenzen de zonnigste en meest opgewekte brief.

De woorden: blijdschap en verblijden komen er veelvuldig in voor en op een spontane, ongekunstelde manier geeft Paulus in de hartelijkste woorden uiting aan zijn liefde voor de gemeente in Filippi.

Paulus kwam in Filippi op zijn tweede zendingsreis samen met Silas, Timotheüs, en Lucas.

En de eerste gemeente op Europese bodem werd gesticht.

Een ooggetuige verslag – namelijk door Lucas - van het ontstaan van de gemeente in Filippi kunt u desgewenst zelf lezen in Handelingen 16: 9 t/m 40.

We gaan lezen in Filip. 1:1

*1 Paulus en Timoteus,  
dienstknechten van Christus*

*Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen.*

Paulus en Timotheüs: dienstknechten van Christus Jezus. Dat mogen ook wij zijn, zoals dezelfde Paulus ons in Col. 3:23 aanspoort met de volgende woorden:

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Heere en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Heere tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.

Wat de zusters ook doen: afwassen, de was ophangen, strijken, eten koken enz. enz. .... wanneer zij dit voor de Heere doen en niet voor mensen, dan krijgt alles veel meer waarde.

Bovendien zullen zij er voor beloond worden want "gij zult van de Heere tot vergelding de erfenis ontvangen". Gij dient

Hem als heer (met een kleine letter).

Hij is de Werkgever en wij zijn werknemers. We zijn dan in Zijn dienst, volcontinu ! Wat een eer !!

Paulus schrijft aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn. Hij sluit niemand uit. Ze zijn allemaal "heiligen in Christus Jezus".

Deze woorden gelden ook voor ons als we ze aanvaarden en daaruit willen leven door de kracht van de Geest.

Let op de woorden: in Christus Jezus. Paulus schreef ook aan de Corinthiërs, waarin nog best veel moest gebeuren, aan het begin van zijn brief hun de volgende woorden: "

Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven

staat: Wie roemt, roeme in de Heere. "

Het is dus niet ons werk, dat wij in Christus Jezus zijn, maar het is Gods werk !!

En Jezus is ons van God geworden tot: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing!!

Wat een fundament om op te bouwen en om uit te leven. Als dit fundament niet onder ons levenshuis ligt, is het op zand gebouwd en zal het geen stand houden.

Deze woorden geloven en er naar handelen, dat is Gods bedoeling, zó zullen wij bouwen en in die genade tot de Vader naderen, als wij onze stille tijd houden. Dan mogen wij bidden:

Jezus, u bent mijn rechtvaardigheid, mijn wijsheid, mijn heiliging en mijn verlossing! Mijn roem is in U.

Paulus groet al de heiligen, en noemt speciaal ook de opzieners en de diakenen.

*2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.*

Genade en vrede, van God de Vader, en van de Here Jezus Christus.

En deze genade en vrede wordt ook u - lezer van deze bijbelstudie – toegewenst.

*3 Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; 4 Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap,*

Als Paulus voor de christenvrienden in Filippi bad, was dat telkens met blijdschap. En dat voor hen *allen*.

*5 Wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.*

Hun deelhebben aan de prediking van het evangelie bleek al vanaf de *eerste dag* uit hun gastvrijheid.

Toen Lydia, de purper verkoopster, gedoopt was en haar huis, nodigde zij Paulus en zijn medewerkers uit om intrek

te nemen in haar huis en – zo staat in Hand. 16:15 – zij drong hen er toe. *Van de eerste dag af tot nu toe.*

En verder uit Paulus zijn grote blijdschap en dankbaarheid in dat zij nu eindelijk hun belangstelling in hem hebben kunnen verlevendigen door hem financieel te ondersteunen (4:10).

En hij schrijft zo mooi in 4:17 "niet dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit."

Paulus heeft meerdere malen financiële\_ondersteuning vanuit Filippi ontvangen.

We gaan verder met 1:6

*6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.*

Het gaat om het werk Gods in ons. Dat wij zullen toenemen en

vervuld zullen worden met de vruchten van de Geest.

Dat goede werk is Hij in u begonnen en dat zal Hij ook ten einde toe in voortzetten, zo schrijft Paulus aan de Filippenzen. Dat werk kost dus tijd.

*7a Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag,*

Wat een liefde had Paulus voor deze gemeente in Filippi. Hij dacht zo hoopvol over hen omdat hij hen allen op zijn hart droeg.

En waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond, zei Jezus al in Lucas 6:45

Het sprak voor Paulus dan ook vanzelf om zo hoopvol over hen te spreken en te schrijven, omdat hij hen allen op zijn hart droeg.

*7b daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van*

*het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade.*

Hier noemt Paulus drie van zijn omstandigheden:

- (1) zijn gevangenschap
- (2) zijn verdediging en
- (3) zijn bevestiging van het evangelie.

Over zijn gevangenschap in Rome staat in Handelingen 28:31

En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.

Hij verbleef daar in zijn eigen gehuurde woning en het huren van een woning kost geld. Doordat de vrienden uit Filippi hem financieel ondersteunden, waren zij deelgenoten van de hem verleende genade.

Zijn verdediging: Het evangelie werd door zijn proces in de rechtszaal openbaar aan het *gehele hof*, zoals in vers 13 staat.

Zijn bevestiging van het evangelie:

Tijdens zijn gevangenschap en bij de verhoren droeg Paulus het evangelie zó uit, dat het als een onomstotelijke waarheid naar voren kwam.

Zijn woorden sloegen in; het evangelie werd bevestigd.

De vrienden uit Filippi waren deelgenoten van de hem verleende genade door hun gaven, voorbede en liefde voor Paulus.

Die liefde was wederzijds zoals uit vers 8 blijkt:

*God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang.*

Paulus verlangde er naar om ze allemaal weer te zien. Hij ervoer de "ontferming van

Christus Jezus" in zich. Christus leefde in hem, zoals hij in Galaten 2:20 getuigde:

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Dat wij met Christus gekruisigd zijn, is een heilsfeit, een voldongen feit, waaruit ook wij mogen leven (Rom. 6:6)

*9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid,*

*10 Om te onderscheiden, waarop het aankomt.*

De staten-vertaling – die vrij letterlijk uit de grondtekst vertaald is, geeft de verzen 9 en 10 als volgt weer:

*9 En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkenenis en alle gevoelen.*

*10 ... opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen.*

Dus de liefde in ons huwelijk als man en vrouw en tot onze broeders en zusters kan toenemen, overvloedig worden, ja, meer en meer overvloedig worden door "erkenntenis" en "alle gevoelens" oftewel alle fijngevoeligheid.

Maakt de heilige Geest ons bekend dat wij onze tong scherp of wrevelig of knorrig hebben gebruikt ...en wij erkennen dat en verootmoedigen ons, dan komt er verandering!

Wij mogen beproeven de dingen die daarvan verschillen, dat wil zeggen: beproef het verschil tussen wat niet en wat wel fijngevoelig is.

Dan nemen wij toe in liefde; die liefde wordt dan overvloedig en zelfs meer en meer overvloedig en de fijngevoeligheid neemt toe en groeit tot alle fijngevoeligheid.

10a *Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.*

Wat een woorden: rein en onberispelijk! Dat wordt door Paulus ook genoemd in Filip. 2:14/15 waar staat:

Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld.

Een leven als christen zonder mopperen! Alles zonder mopperen ... met als resultaat: onberispelijk en onbesmet.

*11 Vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.*

Vervuld worden met deze "vrucht van gerechtigheid". Hij wil het in ons werken want die vrucht is door Jezus Christus, en is tot eer en prijs van God.

Mijn huiswerk:  
Toenemen in fijngevoeligheid,

meer fijngevoeligheid en  
tenslotte alle fijngevoeligheid.

Hoe heerlijk om in die deugd toe  
te nemen. Hoe gezegend voor  
de ander !