

## **De zeven gemeenten (Efeze)**

We gaan ons verdiepen in de brief, genoemd in het boek Openbaring, aan de gemeente in Efeze.

Maar eerst iets over het ontstaan van de gemeente te Efeze. We lezen hierover in Hand. 19:1 t/m 12 waar staat:

*1 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond.*

Paulus vond daar enige discipelen; en zoals uit het vervolg blijkt, waren dat discipelen van Johannes.

Deze mannen wisten waarschijnlijk wel iets van Jezus, want Johannes wees op Jezus als het Lam Gods dat komen zou, maar zij hadden nog geen kennis van de doop in Jezus' Naam en ze wisten ook niet van de het bestaan van de heilige Geest.

Paulus vond hen en hij miste iets bij hen, vandaar zijn vraag in vers 2:

*2 En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt?*

*Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is.*

Van het bestaan van de heilige Geest hadden zij zelfs nog nooit gehoord.

*3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes*

*4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.*

*5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.*

En dan lezen we verder:

6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.

7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

Wat is het verschil tussen de doop van Johannes en gedoopt te worden in de naam van Jezus? De doop van Johannes betrof alleen bekering tot vergeving van zonden.

De doop in de naam van Jezus houdt meer in, namelijk dat wij met Hem begraven zijn door de doop in Christus' dood. Het oude is voorbij; het nieuwe is gekomen.

We kunnen dan in nieuweheid des levens wandelen, en ontvangen wij door het geloof – en niet door het gevoel - de heilige Geest.

Wij ontvangen de belofte van de heilige Geest door het geloof, zoals in Galaten 3:14 staat:

*Opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.*

Ook voor ons is het van belang om in dit geloof te staan. Daar moeten wij zeker van zijn zoals 2 Cor. 13:5 zegt:

*Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijik.*

Staat u in dat geloof? Bent u er zeker van dat Jezus Christus in u is?

*8 En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods.*

Dat was de werkwijze van Paulus. Eerst het evangelie in de synagoge aan de joden verkondigen en dan zich afscheiden als ze het evangelie niet aannamen.

*9 Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten*

*aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg,*

*maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus.*

Ze hadden dus dagelijks een bijeen zijn waar ze elkaar opbouwden. Mogelijk was dit in een leerschool van welsprekendheid – die gehoorzaal van Tyrannus – die zij huurden.

*10 En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken.*

Twee jaar lang werkte Paulus en zijn medewerkers daar met vrucht.

Paulus was een gezalfd en uitverkoren werktuig van God en dat blijkt uit de volgende verzen:

*11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,*

*12 Zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.*

Dit was iets over het ontstaan van de gemeente te Efeze.

En nu gaan we naar Openbaring 2 om de brief van Jezus aan de gemeente van Efeze te lezen:

*1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze:*

De engel der gemeente is de voorganger van de gemeente te Efeze.

Aan hem is deze brief gericht als ingang, maar de brief is bedoeld voor iedereen in de gemeente van Efeze.

*Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelairen wandelt:*

Jezus houdt de sterren der gemeenten – zij zijn lichtdragers – in zijn rechterhand en hij wan-

delt tussen de zeven gouden kandelaren.

Dat is een beeld van de gemeenten en goud is een beeld van zuiverheid.

Van de zeven gemeenten waren er twee, waar de Heer niets op aan te merken had, namelijk die van Smyrna en van Philadelphia.

En bij vijf gemeenten schrijft Hij, dat er naast goede dingen ook zaken waren, waar ze zich van moesten bekeren en waarvan Hij zei, dat Hij iets tegen hen had.

Maar uit alle brieven kunnen wij lering trekking voor ons eigen leven.

*2 Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding*

Hij weet van onze werken, namelijk of wij met onze werken de Here Jezus dienen zoals in Col. 3:17 staat:

*Al wat gij doet, met woord en werk, doet het alles in de naam*

*des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem.*

Hij weet ook van onze inspanning. Op een andere plaats in de bijbel staat: de inspanning uwer liefde.

Gastvrijheid is een zekere inspanning der liefde. Koffie, thee en koeken serveren of een maaltijd voor geloofsvrienden klaar maken is een inspanning der liefde.

Het gaat niet van zelf. Maar Jezus waardeert deze inspanning der liefde. Hij waardeert het, als wij het fijn maken voor anderen, ook tijdens de kerstdagen en oud- en nieuw.

En dan staat er ook: ik weet uw volharding. Daar geeft God kracht voor want in Col. 1 staat, dat als wij Hem willen behagen, wij met alle kracht bekrachtigd worden tot ... alle volharding en geduld.

En dan wordt er nog iets goeds opgenoemd van de vrienden in Efeze: Openbaring 2:2

*En dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden,*

Ze namen niet alles voor zoete koek aan. Moet je iedereen in de gemeente maar verdragen?? Nee, niet de kwaden; ze konden daar niet hun gang gaan.

Ook kwamen daar broeders op bezoek die zeiden dat ze apostelen waren, of misschien wel profeten of profetessen, maar die werden op de proef gesteld of ze het ook werkelijk waren.

De conclusie bij de gemeente Efeze was: het waren leugenaars en dat liegt er niet om.

Dus laten we de dingen, die ook op geestelijk gebied op ons afkomen in deze tijd, toetsen aan het woord van God.

*3 En gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden.*

Ze werden er om geprezen, dat ze volharding of wel geduld hadden en dat ze ter wille van Jezus elkander verdroegen.

*4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.*

Er kunnen dingen zijn in ons leven, waar Jezus tegen is. "Ik heb tegen u" zegt Hij. Maar dan maakt Hij meteen ook duidelijk, wat Hij tegen hen heeft. En dat wil Hij ook bij ons doen.

Die eerste liefde uit zich in eerste werken. Als die liefde tussen Jezus en ons wat plichtmatig en gewoontjes wordt, dan zijn wij van een hoogte gevallen. Zo ook de liefde tussen elkaar als man en vrouw.

*5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken.*

Die eerste werken, gedreven door de eerste liefde, daar verlangt Jezus naar.

*Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn*

*plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.*

Deze gemeente stond waarschijnlijk op de eerste plaats in de rij der gemeenten. En de gemeente te Efeze was in gevaar, om die eerste plaats te verliezen. Tenzij ze zich zouden bekeren.

En dat geldt ook voor ons: Dat onze geliefde Zaligmaker de numero 1 zal zijn in ons leven.

En dan komt er een bemoediging in vers 6:

*Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke ook Ik haat.*

Van de Nikolaieten is bekend, dat zij allerlei zonden goed praatten en dat zij de christelijke moraal versoepelden. Ze hielden zich niet verre van heidense seksuele losbandigheid.

De Here Jezus haatte die werken van de Nikolaieten en Hij prees de gemeente Efeze, dat zij dat ook deden.

*7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.*

Met deze woorden heeft de Geest ook dingen tot ons te zeggen.

De Here Jezus prijst ook hen die een levendige interesse in zijn woord hebben en heeft mogelijk ook dingen tegen ons, waarvan wij ons moeten bekeren.

Wij moeten niet alleen bidden voor hen, die Gods woord verkondigen, dat zij een gezalfde mond zullen hebben, maar ook bidden voor onszelf, dat wij gezalfde oren zullen hebben, om te kunnen verstaan, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

*Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.*

Overwin! In het gezin, in het huwelijk, overwin het kwade door het goede. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

In Op. 22:14 staat nog een belofte over de boom des levens namelijk:

*Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad."*

Laten we onze gewaden wassen van smetten, die daar niet op horen. Dan hebben wij een paradijselijke belofte:

*Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.*

Het woord "paradijs" herinnert aan de ongestoorde gemeenschap met God in een paradijselijke omgeving! Wat een belofte!