

De zekerheid van de gebeds verhoring

We lezen in Matth. 7:7:

7 Bid, en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Deze woorden van Jezus zijn vol van zekerheid: u ZAL gegeven worden, u ZULT vinden, u ZAL opengedaan worden.

De Heiland wil ons met deze woorden op het hart drukken, dat wij er vast en zeker op mogen rekenen, dat ons bidden, zoeken en kloppen bij de Vader in de hemel verhoring tot gevolg zal hebben.

Hij drukt de zekerheid van de verhoring opnieuw op ons hart, als Hij deze woorden in het volgende vers herhaalt met de extra toevoeging, dat dit voor een ieder geldt:

8 Want een ieder, die bidt, ontvangt; wie zoekt, die vindt;

en voor wie klopt zal opengedaan worden..

Het is een wetmatigheid in het Koninkrijk van God. En als wij bidden, en niet ontvangen, dan moet daar een oorzaak voor zijn.

Het is, alsof de Heere Jezus ons op het hart drukt, dat wij er niet in moeten berusten, als er geen antwoord op het gebed komt.

Als Hij ons gebed niet wil verhoren, als onze verzoek wordt afgewezen, dan mogen we toch rekenen op een antwoord, waarom Hij niet verhoort.

Mozes had gezondigd in de woestijn doordat hij niet tegen de Rots had gesproken, maar haar geslagen had (Numeri 20). En toen sprak de Heere tot hem:

Omdat u niet in Mij geloofd hebt, en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat Ik hun gegeven heb.

Als Hij daar later toch om vraagt, wordt dit verzoek afgewezen (Deut. 3:25/26). Zijn gebed werd dus niet verhoord, maar Mozes kreeg een duidelijk antwoord, waarom zijn gebed niet verhoord werd.

Wanneer God iemand niet kan geven, waarom gevraagd wordt, dan wil Hij toch een antwoord geven, waarom niet.

Jezus zegt nog een boeiend woord over het bidden. Het staat in Marcus 11:24

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen..

Wat een woorden en wat een belofte! Als wij slechts aan die ene voorwaarde gehoor willen geven, namelijk "geloof, dat u het ontvangen zult" dan zal het ons ten deel vallen, zegt ons Jezus.

Ook die eerste woorden "alles wat u biddend begeert" leggen ons geen beperkingen op.

"Geloof dat u het ontvangen zult".

Het is een geloofs houding op grond van het woord van Jezus.

Men kan zeggen: op het moment dat ik geloof dat ik het ontvangen zal, is het onderweg uit de hemel naar mij toe.

De Heere beloofde aan Elia regen en hij bad en bleef geloven dat God regen zou geven. Hij bleef tot 7x toe biddend verwachten.

En op Gods tijd, na gelovig en geduldig wachten en uitzien, kwam de hemelse verhoring op de aarde neer.

Nu is het van belang om welke dingen wij bidden. Er worden twee zaken in de bijbel genoemd, waarvan wij zeker weten dat ze verhoord zullen worden als wij daar in geloof om bidden. De eerste wordt genoemd in Lucas 11:13 waar Jezus zegt:

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet

te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader DE HEILIGE GEEST geven aan hen, die tot Hem bidden.

Van alles waar wij om bidden, is de Heilige Geest de beste en liefste gave, die de Vader aan Zijn kinderen, die Hem daarom bidden, wil geven.

Als wij in geloof - bijvoorbeeld aan het begin van de dag - om de werking en zalving van de heilige Geest bidden, en dit gelovig begeren, dan zal de Vader ons gebed verhooren.

Jezus heeft ons al eerder op het hart gedrukt in Math. 6:32/33 om niet zo zeer aardse zaken te begeren en te zoeken, maar de hemelse.

32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.

Onze hemelse Vader weet, wat wij nodig hebben op aards gebied.

33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden..

Dus zoeken wij eerst de dingen die boven zijn en bidden wij om hemelse zaken, dan zullen aardse behoeften ons erbij gegeven worden, zo zegt ons Jezus.

De tweede zaak, waarvan wij zeker weten dat Hij het ons die wil geven, staat genoemd in Jacobus. 1:5

5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Wij hebben immers wijsheid nodig om goede keuzes te maken in ons leven. Wijsheid om met anderen om te gaan. Wijsheid die van boven komt.

Wij mogen daar eenvoudigweg om vragen en God, die aan ieder overvloedig geeft, verhoort ons. Hij verhoort ons, zonder verwijt,

en – zo staat er – ZE ZAL HEM GEGEVEN WORDEN.

Zonder de minste twijfel wordt dit hier genoemd. En daarom mogen en moeten we hier ook zonder de minste twijfel over de verhooring daarvan, bidden:

Jac. 1:6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twifelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.

Omdat er van Gods kant zo vol zekerheid gesproken worden in vers 5, zal van onze kant in ons hart geen enkele twijfel zijn, dat Hij ons niet zal verhoren.

7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.

Nee, wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hb. 11:6).

Dus deze twee dingen van boven hebben wij vooral nodig

in ons leven en daar mogen wij dagelijks om bidden:

1. De Heilige Geest.
2. De wijsheid van boven.

Jac. 3:17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

De ware wijsheid komt van boven en dat moet ik altijd goed beseffen. Die wijsheid van boven is ten eerste rein.

Wanneer we met reine dingen bezig zijn, dan worden wij rein van binnen. Daarom zegt Paulus ook in Filip. 4:8 *Al wat rein is, bedenk dat.*

Met andere woorden: vul je gedachten met reine dingen. Het is ook in het natuurlijke zo: wie ongezonde dingen eet, kan er ziek van worden maar wie gezonde dingen eet, wordt er gezond van.

Zo is het ook wat ons hart betreft: vullen we ons hart met zuivere en reine dingen, dan worden wij rein en dan kunnen we ook toenemen in wijsheid, want *de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein.*

Vervolgens (zegt Jacobus 3: 17) is de wijsheid vreedzaam.

De wijsheid is vreedzaam. Waar ruzie en woordenstrijd is, is op dat moment geen wijsheid aan het woord.

Dan gaat het er om, vrede in onszelf te stichten en dan zijn we de ware kinderen Gods zoals Jezus ons leert in Math. 5:9 waar staat:

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Vervolgens is de wijsheid ook vriendelijk.

In 2 Cor. 10:1 wordt gesproken over de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus.

Jezus was zachtmoedig en welwillend. En dit was, met wie

Hij om ging, bekend. En zo zal het ook zijn met ons die de Geest van Jezus ontvangen hebben. Dan gaat in vervulling wat in Filip. 4:5 staat, namelijk: Uw welwillendheid zij alle mensen bekend.

De wijsheid, die van boven komt – is ook voor rede vatbaar. Als je open staat voor raad en vermaning; en je een luisterend oor hebt naar de ander toe, dan is dat wijs.

In Psalm 2:10 staat: handel verstandig en laat u onderwijzen. De wijsheid die van boven komt, laat zich gezeggen; zij is voor rede vatbaar.

De wijsheid van boven is ook vol barmhartigheid. Wat is de wijsheid, die van boven is, toch mooi. Zij is vol van barmhartigheid en ook van goede vruchten.

De wijsheid van boven is ook onpartijdig, Zij is ook onpartijdig als het gaat om zaken te beoordelen.

De wijsheid van boven is ongeveinsd.

Zij doet niet alsof maar zij is oprecht en echt. Zij ziet de mensen niet naar de ogen.

Om deze heerlijke wijsheid, die van boven komt, mogen wij dus dagelijks bidden. En God geeft aan een ieder overvloedig en Hij maakt geen verwijten. Ze zal hem gegeven worden.

Ten slotte nog dit: Als een christen in zonde en ongehoorzaamheid leeft, dan veroordeelt zijn hart hem en verliest hij zijn vrijmoedigheid.

In 1 Johannes 3:21/22 staat hierover:

21 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan;

22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

Men kan ook zeggen: ons hart is ons geweten. Als ons geweten

ons wel veroordeelt mede door de werking van de heilige Geest, dan moeten wij onze wegen doorzoeken en ons bekeren van dingen die niet goed zijn.

En dan de prachtige en ware toevoeging in het volgende vers:

Omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

Laat dat onze vreugde zijn. Er staat niet "verboden" maar "geboden". Gods geboden geven een juiste richting aan en Gods geboden zijn niet zwaar! En het is ronduit heerlijk om dat te doen, wat de Heere welgevallig is.

God vergeeft graag als wij onze zonden belijden en ons daarvan bekeren. En ziet Hij dat wij ons afkeren van de zonde, dan rust zijn liefelijk oog weer op ons.

Lucas 11

11 Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in

*plaats van een vis een slang
geven,*

*12 Of als hij ook om een ei
vraagt, hem een schorpioen
geven?*

*13 Als u die slecht bent, uw
kinderen dus goede gaven weet
te geven, hoeveel te meer zal de
hemelse Vader de Heilige Geest
geven aan hen die tot Hem
bidden.*

Wat een zekerheid stralen uit de
woorden van Jezus over het
bidden: *Een ieder, die bidt,
ontvangt!*

Laten we dus met een gelovig
hart, zonder enige twijfel,
bidden om de Heilige Geest en
om de wijsheid die van boven
komt.

En al het aardse wat wij nodig
hebben, zal ons daarbij gegeven
worden.

Dus wanneer wij in ons
(ochtend)gebed met een gelovig
hart bidden om de werkingen
van de heilige Geest en om
hemelse wijsheid, dan

ontvangen wij, waarom wij
vragen. Een ieder die bidt,
ontvangt!