

De zegen uit Numeri 6

Het is Gods verlangen om Zijn volk te zegenen. Dat blijkt al in het oude testament en we lezen hierover in Numeri 6:24/26 waar staat:

De Heere zegene u en behoede u!

De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

In de zegening komt 3x de heilige Godsnaam: Jahwé = Heere voor. Wij (in het nieuwe verbond) kunnen daarbij denken aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Deze uitgesproken zegen bestaat niet slechts uit woorden, maar bevat veel meer.

Deze zegen werkt - naar de opvatting van oud-Israël - Goddelijke kracht en heil uit.

Deze zegen-formule is kunstig opgebouwd: zij bestaat uit 15 Hebreeuwse woorden.

Drie maal staat het woord Jahwé er in en dan blijven er nog 12 woorden in de zegen over, naar het getal van de 12 stammen van Israël.

Het drievoudige Jahwé zegent de stammen van Israël.

Het is een zegen die – naar gelang ze uitgesproken werd – toeneemt in zegen. De zegen zwelt aan als een stroom, en bereikt zijn hoogtepunt in het laatste woord:

Vrede! (met een uitroepeten).

1. De eerste regel van de zegen bestaat namelijk uit 3x5 letters.
2. De tweede regel van de zegen bestaat uit 4x5 letters.
3. De derde regel van de zegen bestaat uit 5x5 letters.

Als we denken aan een aanzwellende zegen van Jahwé de Vader, Jahwé de Zoon en Jahwé de heilige Geest, dan bereikt de aanzwellende zegen zijn hoogtepunt in de laatste zegen van Jahwé de heilige Geest.

Deze eindigt met het woord: vrede! En vrede is een vrucht van de Geest.

Zo spraken Aäron en zijn zonen – die priesters waren – een volheid van steeds toenemende zegen over het volk Israëel uit (vers 23).

Alleen de priesters mochten deze zegen over het volk uitspreken. Maar wij zijn ook priesters door de genade van God geworden– zoals 1 Petrus 2:9 zegt (SV):

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de

duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

Wij zijn dus geroepen om Gods deugden te verkondigen in ons dagelijks leven met woord en daad.

Deze zegen werd later in de tempel te Jeruzalem en wel 's morgens, aan het begin van de dag bij het brengen van de offers, uitgesproken.

Het uitspreken van deze zegen gebeurde later ook in de synagogen.

De zegen moest precies zo uitgesproken worden, zoals de Heere hem aan Mozes had gegeven. Daarom staat er ook in vers 23 met aandacht voor het woordje zó :

Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen.

De eerste zegen van 3x5 letters luidt:

De Heere zegene en behoede u.

Hij zegent en wil ons behoeden in gevaren (denk aan het verkeer) én Hij wil ons behoeden en beschermen tegen de macht van de vijand.

Dat de Heere ons wil behoeden en bewaren heeft David zo prachtig neergeschreven in Psalm 121:4 t/m 8 waar staat:

4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.

Hier wordt een heerlijke naam voor onze God genoemd: *Bewaarder*. En onze Bewaarder sluimert nog slaapt !

5 De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.

Er wordt nog iets heel persoonlijk gezegd namelijk dat Hij onze schaduw is aan onze rechterhand.

6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.

Het is beeldspraak: De zon kan overdag behoorlijk fel zijn, vooral de tropenzon maar Hij is onze schaduw. Als het goed warm is, is het aangenaam om in de schaduw te zijn. De Heere wil het leven aangenaam voor ons maken.

7 De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.

Daar staat nogal wat. Voor hoeveel kwaad wil Hij mij bewaren?? Voor alle kwaad.

Hij wil onze ziel met zijn gevoelens en gedachten bewaren. Hij wil het niet alleen, nee wij mogen de woorden uit Psalm 121 in onze mond nemen: *Hij zal uw ziel bewaren.*

8 De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

Als de Israëlieten afscheid namen van hun huis en naar Jeruzalem trokken b.v. naar het loofhuttenfeest, dan wisten zij

dat de Heere ook over hun huis wilde waken.

Nogmaals:

De eerste zegen van 3x5 letters luidt:

De Heere zegene en behoede u.

De tweede zegen van 4x5 letters luidt:

De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.

Vanaf Zijn aangezicht laat Hij licht stralen in ons hart. Hij heeft ons uit de duisternis geroepen tot Zijn wonderbaar licht.

Dat licht van Zijn woord en Geest schijnt ook nu in onze harten en verlicht ons met de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.

Hij verlicht ons en Hij wil ons ook nu genadig zijn.

De derde zegen van 5x5 letters luidt:

De Heere verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

Het aangezicht verheffen is naar oud-Oosters spraakgebruik een uitdrukking voor: liefhebben. De Heere heeft u lief en geeft u Zijn vrede.

Zoals Jezus spreekt in Joh. 14:27

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geeft Ik hem u.

Door het uitspreken van deze zegen wilde de Heere zijn naam op Zijn volk leggen en wilde Hij hen persoonlijk zegenen en behoeden zoals vers 27 noemt:

Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Het is Gods verlangen om ons te zegenen. We lezen dat ook in Efeze 1:3 waar staat:

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Paulus zegent hier de God en Vader van onze Heere Jezus Christus ... en wat staat er dan verder? ... *die ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegen.*

Het staat in de verleden tijd: De Vader *heeft* ons daarmee gezegend. Het werk is volbracht en allerlei geestelijke zegeningen staan tot onze beschikking.

Het gaat hier niet om aardse zegeningen, hoewel de Vader daar ook voor zorgt want Jezus heeft immers gezegd:

Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

De aardse zegeningen worden ons toegeworpen als wij het

Koninkrijk van God eerst zoeken.

God wil ons graag zegenen met allerlei geestelijke zegen die in Hem is zodat we daardoor de ander weer kunnen zegenen.

In Handelingen 3:26 wordt ook een bijzondere zegen genoemd, een geestelijke zegening.

SV *Hij heeft Zijn kind Jezus gezonden, dat Hij u zegenen zou. En waaruit bestaat die zegen dan?*

Daarin ... dat Hij een iegelijk van u afkere van uw boosheden.

Wat een zegen ! Een ieder van ons wil Hij afbrengen van onze boosheden.

Het is niet alleen God die zegent maar het is ook onze roeping. En dat staat in 1 Petrus 3:9 en verder:

Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe

geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.

Als iemand lastert gaan wij, volgens dit woord, iets doen wat het tegenover gestelde is. Hier staat immers het woord "integendeel".

We hebben niet allemaal de roeping om in de zending te gaan maar toch hebben wij allemaal een roeping.

Onze roeping is: zegenen. En wat heeft dat dan tot gevolg? Dan zullen wij zegen beërven! Door te zegenen beërven wij zegen!

Wat is dan die zegen? Petrus haalt hier iets aan uit Psalm 34. Daarin staat dat wij dan gezegend worden met vele dagen waarin wij het goede kunnen genieten.

In 1 Petrus 3:10a staat: *Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien.*

Als wij dus geen kwaad met kwaad vergelden of laster met

laster, maar integendeel gaan zegenen, dan zien wij goede, gelukkige dagen.

10b Weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken.

Hier staat: *weerhoude zijn tong van het kwade* De tong wil met iets kwaads reageren maar door de kracht van het woord van God in ons weerhouden wij onze tong van het kwade.

En dan vers 11: *Hij wijk af van het kwade en doe het goede.* Een prediker schreef eens de volgende nuttige woorden op: Onderzoek nooit de brede weg.

Onderzoek niet wat voor slechts er in de wereld te zien of te koop is. Nee, hier staat: wijk af van het kwade.

Dat is klare en duidelijke taal. Wijk af van het kwade en doe het goede.

En ook: *hij zoekte de vrede en jage die na.*

Hier wordt gesproken over "zoeken" naar vrede. Men kan ook zeggen: zoek naar oplossingen die tot vrede leiden als er geen vrede is.

Niet iedereen wil vrede en daarom staat ook in Rom. 12:18:

Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

Dan lezen we verder nog in 1 Petrus 3:12:

Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.

Het is Gods liefde dat Hij tegen hen is, die het kwade doen.

Nogmaals de mooie en versterkende zegen uit Numeri 6:

○ *de Heere zegene u en behoede u.*

○ *de Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.*

○ *De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.*