

De wijze Salomo verloor zijn wijsheid

In zijn goede jaren ontdekte Salomo iets wat hij noemt in Prediker 7:25

Ik vond iets wat bitterder is dan de dood: de vrouw die een vangnet is. Haar hart is een sleepnet; haar handen zijn boeien.

*Wie goed is voor het aangezicht van God, zal aan haar ontkomen.
Maar een zondaar wordt door haar gevangen.*

Toen hij oud geworden was, staat het volgende over hem geschreven:

Het was in de tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan, Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao *vele vreemde* vrouwen lief. (1 Kon. 11:4)

Salomo overtrad de wetten van God en ging tegen zijn eigen kennis in. Hij dacht wellicht: Ze zullen toch geen vat op mij krijgen.

Deze vrouwen waren bitterder dan de dood, hij werd gevangen in het vangnet waar hij over geschreven had. Zijn leven met God werd daardoor verstikt !!

*Vrees de Heere en keer je af van het kwade.
(Spreuken 3:7)*