

## De wijsheid van boven

Wat is wijsheid en waar komt wijsheid vandaan?

Verlangen wij naar meer wijsheid in ons leven, dan gaat het er om, te weten waar ware wijsheid van daar komt.

De ware wijsheid komt van boven, want in Christus zijn alle schatten van wijsheid verborgen.

We gaan over de wijsheid lezen in Jakobus 3:13 en Jakobus begint met een vraag:

*13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.*

Wie is onder u wijs en verstandig? Wijsheid is niet hetzelfde als kennis.

De Korinthiërs waren rijk in kennis maar toch vraagt Paulus in zijn brief aan hen: *Is er dan bij u geen enkel wijs man?* (1 kor. 6:5)

Men kan nog zoveel kennis hebben, en toch geen wijsheid hebben, want alleen in praktijk gebrachte kennis is wijsheid.

We kennen het woordje "goochem" Dat is een Joods woord en komt van het woordje gokma dat zoiets als schrander betekent.

In Spreuken 8:12 staat dan ook: *Ik, de wijsheid, woon bij de schrandereid.*

De in praktijk gebrachte kennis leidt tot wijsheid, en altijd in afhankelijkheid van de Here Jezus, want de ware wijsheid komt van boven.

Wie rijk is geworden in de vrucht van de Geest, die is wijs zoals in vers 13 staat:

*13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.*

Wie op de juiste manier zachtmoedig is, is wijs. Uit iemand zijn handel en wandel zal blijken, of hij of zij wijs is.

Wijze zachtmoedigheid! Dat zijn heerlijke woorden om in het hart te sluiten.

Indien een christen verbitterd is geworden of als er zelfzucht in zijn hart is, dan kan hij misschien wel rake dingen zeggen, maar dat is niet de wijsheid die van boven komt:

*14 Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.*

*15 Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels.*

Saul werd jaloers op David toen de vrouwen zongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden.

Had hij zich daarover verblijd en had hij gedacht:  $1000+10000 = \text{samen } 11.000$  dan had hij het goed gehouden in zijn hart.

Maar hij liet de duivel toe in zijn hart en gooide op een dag met een spies naar David om hem te vermoorden. Dus jaloersheid en zelfzucht is aards, ongeestelijk en duivels.

*16 Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.*

Het gevolg dus van jaloezheid en zelfzucht is: wanorde en allerlei kwade praktijken. Dat is iets wat wij niet willen dus we gaan naar vers 17 want we verlangen naar de wijsheid die van boven komt:

*17 Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.*

De ware wijsheid komt van boven en dat moet ik altijd goed beseffen.

Het kan ons van God gegeven worden en blijven wij in Christus als een rank aan de wijnstok, dan kan Zijn wijsheid door mij werken.

Die wijsheid van boven is vooreerst rein. *Ik zal rein water over u sprengen, profeteerde Ezechiël (36:25) ... en gij zult rein worden.*

Het woord reinigt ons; daarom is het zo goed om Gods zuivere woord te horen en in je op te nemen. Jezus zei ook: *Gij zijt nu rein, door het woord wat Ik tot u gesproken heb.*

Wanneer we met reine dingen bezig zijn, dan worden wij rein. Daarom zegt Paulus ook in Filip. 4:8 *Al wat rein is, bedenk dat.*

Met andere woorden: vul je gedachten met reine dingen. Het is ook in het natuurlijke zo: wie ongezonde dingen eet, kan er ziek van worden maar wie gezonde dingen eet, wordt er gezond van.

Zo is het ook wat ons hart betreft: vullen we ons hart met zuivere en reine dingen, dan worden wij rein en dan kunnen we ook toenemen in wijsheid, want .... *de wijsheid van boven is vooreerst rein.*

*Vervolgens (zegt Jacobus 3: 17) is de wijsheid vreedzaam.*

De wijsheid is vreedzaam. Waar ruzie en woordenstrijd is, is op dat moment geen wijsheid aan het woord.

Er staat over Jezus in Ef. 2:15 geschreven, dat Hij in Zichzelf vrede maakte. En dat is ook belangrijk voor ons als er het één en ander in ons vlees werkzaam is.

Dan gaat het er om, vrede in onszelf te stichten en dan zijn we de ware kinderen Gods zoals Jezus ons leert in Math. 5:9 waar staat: *Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.*

De wijsheid, die van boven komt - is vreedzaam.

Vervolgens is de wijsheid ook vriendelijk. In 2 Cor. 10:1 wordt gesproken over de vriendelijkheid van Christus.

Jezus was vriendelijk en zijn vriendelijkheid was bij alle mensen, met wie Hij om ging bekend.

En zo zal het ook zijn met ons die de Geest van Jezus ontvangen hebben. Dan gaat in vervulling wat in Filip. 4:5 staat, namelijk: *Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.*

Het is wijsheid om vriendelijk te zijn want – zoals Spreuken 15:20 zegt – vriendelijk stralende ogen verheugen het hart.

De wijsheid, die van boven komt – is ook gezeggelijk. Als je open staat voor raad en vermaning; en je een luisterend oor hebt naar de ander toe, dan is dat wijs.

In Psalm 2:10 staat: weest verstandig en laat je gezeggen. De wijsheid die van boven komt, laat zich gezeggen; zij is gezeggelijk.

De wijsheid van boven is ook vol van ontferming. Wat is de wijsheid, die van boven is, toch mooi. Zij is vol van ontferming.

In Math. 20 vanaf vers 29 staat het volgende:

*29 En toen zij uit Jericho gingen, volgde Hem een grote schare. En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden, dat Jezus voorbijging, zeggende: Here, heb medelijden met ons, Zoon van David*

*31 En de schare bestrafte hen, dat zij zwijgen zouden. Maar zij riepen te meer zeggende: Here, heb medelijden met ons, Zoon van David!*

*32 En Jezus stond stil, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? Zij zeiden tot Hem: Here, dat onze ogen geopend worden.*

*34 Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond werden zij ziende en zij volgden Hem.*

Jezus werd met ontferming bewogen toen Hij hun nood zag. De wijsheid van boven is vol van ontferming en Col. 3:12 zegt, dat wij deze innerlijke ontferming, die van boven komt, aan zullen doen.

*Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming.* Nemen we toe in innerlijke ontferming, dan nemen we toe in wijsheid.

De wijsheid van boven is dus vol van ontferming en ook van goede vruchten. Of iets wijsheid is geweest of niet kunnen wij afleiden aan het resultaat, zoals Jezus zei in Math. 11:19 waar staat: *En de wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar werken.*

Het resultaat van de wijsheid is goede vruchten.

De wijsheid van boven is ook onpartijdig, want partijschappen zijn werken van het vlees, zegt Galaten 5:20. In de tijd van Handelingen ontstond de eerste christengemeente en die was naamloos.

Het is wijs om onpartijdig te zijn. De Corinthiërs waren nog vleselijk en de één zei: *Ik ben van Paulus* en weer een ander zei: *maar ik ben van Apollos*. En weer een ander - die dichter bij de waarheid was - zei: *Ik ben van Christus*.

De wijsheid is onpartijdig. Wij zijn lid van het lichaam van Christus en dat moet ons genoeg zijn. Zij is ook onpartijdig als het gaat om zaken te beoordelen.

De wijsheid van boven is ook ongeveinsd. Zij doet niet alsof maar zij is oprecht en echt. Zij ziet de mensen niet naar de ogen. We kunnen leren van de woorden van Paulus die zei in Gal. 1:10

*Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek in mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.*

De wijsheid van boven is ongeveinsd. Zij wil geen mensen aan zich binden of zij wil geen mensen behagen, maar zij dient Christus als heer.

Er wordt in de Petrusbrief (1 P. 1:22) gesproken over ongeveinsde broederliefde. Die is echt en die huichelt niet.

Tenslotte eindigt Jacobus in hoofdstuk 3 met zijn uiteenzetting over de wijsheid met vers 18 waar staat:

*Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.*

Hier wordt gezegd dat gerechtigheid – en de wijsheid valt daar ook onder - een vrucht is. Iets wat in het begin nog klein is, maar na verloop van tijd uitgroeit tot een vrucht. Die ontwikkeling kost tijd en men kan alleen zaaien, als het niet stormt.

Of, zoals hier gezegd wordt, ...*zij wordt in vrede gezaaid*. Men kan niet met Gods woord komen als het stormt. Men kan niet zaaien in woordenstrijd. Dat wil niet.

*Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.*

Er wordt in vers 18 gesproken over vrede stichten. En Jezus stichtte vrede in zichzelf en Hij noemt de vredestichters kinderen Gods.

Tot slot nemen we onze twee kernwoorden nog eens door uit vers 13:

*Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.*

Dat zijn onze twee kernwoorden, die wij zeker in ons hart meenemen: wijze zachtmoedigheid.

En dan gaan we trachten om vers 17 uit het hoofd te leren:

*Maar de wijsheid van boven is vooreerst*

*1. Rein, vervolgens*

*2. Vreedzaam*

*3. Vriendelijk*

*4. Gezegkelijk*

*5. Vol van ontferming en goede vruchten.*

*6. Onpartijdig en*

*7. Ongeveinsd.*

Dat het zo mag gaan bij ons, zoals het bij Jezus ging en zoals geschreven staat in in Lucas 2:52a *En Jezus nam toe in wijsheid.*

Het was ook bij Hem een vrucht, die groeide, want Hij nam toe in wijsheid. Ook Hij kreeg die wijsheid van boven, want Hij zei: *Ik kan van Mijzelf niets doen.* (Johannes 5:30).