

De wijnstok
(Joh. 15:1-8)

Ia Ik ben de ware Wijnstok ... In de tijd, dat Jezus op aarde was, was op het tempelgebouw in Jeruzalem een gouden wijnstok als versiering aangebracht. Hij en zijn discipelen moeten die fraaie afbeelding vaak gezien hebben.

Als bemoediging gaat Jezus, tijdens het laatste avondmaal, over de wijnstok spreken en Hij noemt zichzelf: de ware, de echte Wijnstok.

De woorden "waar" en "waarheid" komen in het Johannes evangelie veelvuldig voor: ik ben het ware brood ... ik ben het ware licht .. en nu Ik ben de ware wijnstok.

Hij zegt niet: Ik ben de Ceder of Ik ben de Olijfboom maar Hij zegt: Ik ben de ware Wijnstok.

Zoals de goddelozen alle verdriet en zorgen vergeten, als zij in een roes komen door wijn, vergeten ook wij onze aardse zorgen en bekommernissen, als wij vol worden van de hemelse wijn.

Godelozen worden dronken van wijn maar in Efeze 5:18 en verder staat:

En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

En zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vrede Gods.

Dat is dus het gevolg van het drinken van de hemelse wijn !! Men zingt, is dankbaar en men is elkaar onderdanig. Dat is ook een nuttige tip voor een goed huwelijksleven: om elkaar onderdanig te zijn.

Laten we dus vol worden, vervuld worden van de Geest, van de hemelse wijn die Jezus te bieden heeft. We nemen geestelijk gesproken, de fles aan de mond.

We hebben het nodig. Toen de discipelen op de Pinksterdag vervuld werden met de Heilige Geest, waren er omstanders die spottend zeiden, dat ze teveel zoete wijn op hadden.

Ze hadden namelijk nog nooit gezien dat mensen zo vol van blijdschap konden worden, zonder zich te bedrinken aan wijn. Hun blijdschap was echter niet tijdelijk maar blijvend en nam zelfs toe, zolang ze op aarde waarde.

Ib en Mijn Vader is de Wijngaardenier.. Jezus kon niets doen van Zichzelfen maar leefde uit de Vader (Joh. 5:10). De Vader draagt liefdevolle zorg én voor de Wijnstok én voor de ranken. Hij is de Landman.

2a Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg.

Denk b.v. aan Judas; hij was uitgekozen door Jezus maar droeg geen vrucht; hij had zijn hart voor de zonde (diefstal) en voor de satan geopend en de Vader nam deze rank weg, omdat hij geen vrucht droeg.

Er staat hier niet: Alle rank die in Mij weinig vrucht draagt, neemt Hij weg. Nee,

hier wordt gesproken over geen vrucht dragen.

2b En elke die vrucht draagt, reinigt Hij, , opdat zij meer vrucht draagt.

De vrucht van de Geest is volgens Galaten 5:22: liefde, blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid enz.

De Vader verlangt dat wij meer vrucht dragen: meer van Jezus' geduld, zachtmoedigheid en ook meer van Zijn blijdschap. Dit vrucht dragen kan alleen als wij in de Wijnstok blijven.

De Landman reinigt (snoeit) elke rank die wel vrucht draagt. Wat is snoeien ?? Snoeien is het overbodige er afknippen met een snoeimess. Want dat overbodige belemmert het vrucht dragen.

3 Gij bent al rein vanwege het woord, dat Ik tot u gesproken heb.

Het woord van God reinigt ons; de samenkomsten hebben door het Woord een reinigende werking in ons en dan komt de eerste vermaning van Jezus tot ons:

4aBlijft in Mij, en Ik in u.

Een zwakke bezetting kan in een sterke burcht standhouden. Jezus is onze burcht. Alleen door in Hem te zijn en te blijven, kunnen wij triomferen.

Ook in de brieven van Paulus komen de woorden: in Hem en in Christus veel voor:

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen.

Of: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus.

Denk b.v. aan een boekenlegger in een boek; wat met een boek gebeurt, gebeurt ook met de boekenlegger die erin ligt. Zo zijn wij in Christus. gestorven, begraven, opgewekt en in de hemel gezet.

4b Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf; dat kan niet, dat lukt niet. Alleen vrucht dragen als wij in Hem blijven. Vrucht dragen is onlosmakelijk verbonden met Hem.

Wanneer we aan "vrucht dragen" denken, laten we dan niet in de eerste plaats denken aan "zielen winnen voor de Heer" maar aan de vrucht van de Geest. Meer van Zijn zachtmoedigheid, Zijn liefde, Zijn geduld in het leven van alledag.

5a Ik ben de Wijnstok, u de ranken. Hier spreekt weer de "Ik ben". Weer herhaalt Hij: Ik ben de Wijnstok, u de ranken.

5b Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt u niets doen.

Hoe blijf ik nu concreet in Hem ?? Dat staat in vers 10: *Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven.*

Het gaat niet om "verboden" maar om "geboden". Geboden geven een richting aan. Als er geen geboden zijn in het verkeer, wordt het een chaos, maar de verkeersregels leiden het verkeer in veilige banen .

6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort,

en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

Zoiets hoeft werkelijk niet met ons te gebeuren, dit geldt alleen voor hen, die niet in Hem blijven, die los van Jezus en Zijn woord komen.

7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen..

Dit is een voorwaarde en een belofte, en als aan de voorwaarde voldaan wordt, wordt ook aan de belofte voldaan.

Wanneer wij in Zijn woord blijven, zullen we geen dingen begeren die Hij niet zou willen. Wij begeren dan de hemelse schatten in Christus. Wij begeren dan om meer vrucht te dragen.

8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draag en Mijn discipelen bent..

Ranken met weinig vrucht, dat is geen eer en genoeg voor de Landman maar een landbouwer is blij als hij een wijnstok ziet met ranken, waar veel mooie trossen druiven aan hangen.

De vrucht van de Geest zoals liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid enz. daar gaat het om in ons leven

En Mijn discipelen bent:

Wij zijn discipelen (leerlingen) van Jezus. We mogen het leren en het gaat als op een school: van groep 3 naar groep 4 en van groep 4 naar groep 5. Soms moeten leerlingen in groep overdoen maar zeer zelden wordt een leerling van school afgestuurd.

11 Waarom sprak Jezus deze woorden??
Het antwoord staat in vers 11:

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en w blijdschap volkomen zal worden.

Zijn blijdschap in ons en daardoor wordt onze blijdschap volkomen.

Geprezen zij onze ware Wijnstok: Jezus Christus. Hij schenkt ons uit Zijn volheid de beste wijn in, die er is !