

De wederkomst

Maranatha: Dit- is een woord van Aramese oorsprong en het betekent letterlijk: De Heer: komt !

Ja ... de Heer, Hij zal komen !

We gaan lezen wat de Bijbel over de wederkomst van Jezus zegt en we beginnen bij 1 Thes. 4 vanaf vers 14:

15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

Dit zeggen wij u met een woord van de Heere, schrijft Paulus en dat wil zeggen, dat Paulus een openbaring hierover van boven kreeg.

Paulus noemt, dat degenen, die de wederkomst van de Heere Jezus mogen meemaken, in geen geval be- slist niet - de ontslapen zullen voorgaan.

Dat wil zeggen:

- Eerst zullen de in Christus ontslapenen worden opgewekt en een nieuw lichaam ontvangen.
- En daarna zullen wij - die leven bij de wederkomst - in een punt des tijds veranderd worden en ook een nieuw lichaam ontvangen.

Dat zal een bijzondere belevenis zijn, Want dat is een lichaam dat gelijkvormig is aan het opstandigs lichaam van de Heere Jezus.

Dat lichaam ging dwars door deuren en muren heen.

Een verheerlijkt lichaam; een lichaam dat nooit moe wordt en we zullen met verbazing het beeld (het karakter) van de Heere Jezus in elkaar zien.

Jezus kon ook vis eten met Zijn opstandings lichaam dus Hij had tanden en kiezen. Je eet immers geen vis met je gehemelte ...

- Hij kon snel een reis maken van de ene plaats naar de andere.
- Maar Hij verscheen aan Zijn discipelen nooit op twee plaatsen tegelijk.
- In ieder geval is het zo wat in 1 Cor. 2:9 staat:

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God be-

reid heeft voor hen, die Hem liefhebben.

We gaan verder met 1 Thes. 4:16

16 Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

Paulus noemt hier twee belangrijke dingen, die een teken zijn van de wederkomst van onze Heere Jezus Christus:

- Ten eerste het geroep van een aartsengel.
- Ten tweede: Het geluid van een bazuin Gods.

Paulus heeft het eerst over het roepen van een aartsengel.

Wat zijn aartsengelen:
Dit zijn engelen met macht en gezag; men kan spreken van "hemelvorsten" onder de engelen, met andere engelen onder zich.

Gabriël is een aartsengel en ook Michaël is een aartsengel. Daar wordt in Daniël 10 over gesproken.

Men denkt ook wel dat Lucifer, toen er nog geen onrecht in hem gevonden werd, een machtige aartsengel is geweest.

In Openbaring 10:1 en verder lezen we over het roepen van een aartsengel waar Paulus over schrijft, juist voordat de zevende bazuin zal klinken.

Als Paulus aan de Corinthiërs over de wederkomst van Jezus schrijft, noemt hij ook, dat hij een geheimenis doorgeeft en wel dat wij zullen veranderd worden bij de laatste bazuin. Dat staat in 1 Cor. 15:51/52

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede.

Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,

52 In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Er zijn dus drie belangrijke zaken, waar Paulus onze aandacht op vestigt met betrekking tot de wederkomst van onze Here Jezus:

(1) Het roepen van een aartsengel.

(2) Het geklank van een bazuin Gods.

(3) En die bazuin is volgens 1 Cor. 15 de laatste bazuin en dat is de zevende bazuin. Over die zeven bazuinen die zullen klinken wordt in Openbaring 10 gesproken.

Eerst iets over het roepen van de aartsengel.

Openbaring 10:1 noemt:

1 En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur,

Uit deze woorden blijkt dat deze aartsengel grote macht heeft. Bekleed met een wolk en een regenboog op zijn hoofd. Zijn gelaat straalt als de zon en zijn voeten zijn "als zuilen van vuur".

2 En hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde,

3 En hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.

Met een geopend boekje in zijn hand zet hij zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde en dan roept hij met luide stem,

Ja, het lijkt op het brullen van een leeuw. Paulus heeft het immers over het roepen van een aartsengel.

En dan verder in Openb. 10:5/7:

5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel,

6 En zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn,

De aartsengel roept, dat er geen uitstel, geen tijd meer over zal zijn met betrekking tot de wederkomst van onze Heer.

In 2 Petrus 3:9 wordt het volgende geschreven door Petrus met betrekking tot de wederkomst:

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Maar nu is er geen uitstel meer, want zo staat in vers 7:

Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.

Als Paulus aan de gelovigen in Corinthe en aan de gelovigen in Thessalonica

het over de wederkomst heeft, heeft hij het op beide plaatsen over een "geheimenis" die hij aan hen meedeelt.

Maar nu is het geheimenis volbracht – het is vervuld – en staat de wederkomst voor de deur. Namelijk na het klinken van de laatste – en dat is de zevende – bazuin.

Vlak voor de wederkomst wordt de tempel Gods en dat is de Gemeente "gemeten" en dat lezen we in Openbaring 11:

1 En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden..

Juist voor wederkomst – voor de 7^e bazuin – wordt

de tempel van God en dat is de gemeente "gemeten".

Meet de tempel van God én het altaar en hen die daarin aanbidden.

Het gaat hier om christenen, die een offerleven leiden, de wijze maagden.

Een altaar heeft te maken met offeren en Romeinen 12 roept ons op, om ons *lichaam te stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer*. Dat is onze redelijke eredienst.

2 Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.

Dat zijn de vijf dwaze maagden. Het zijn christe-

nen, maar zij missen de gestoten olie in hun kruiken. Zij moeten door de tweede helft van de nacht – de grote verdrukking - heen.

En nu gaan wij weer terug naar 1 Thes. 4:17

17 Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

18 Vermaant elkander dus met deze woorden.

Zo zullen wij altijd met de Here wezen.

En dat is waarlijk een troost en daarom staat er ook: troost elkaar daarmee.

We zullen dan altijd - ja tot in alle eeuwigheden - bij de Heere zijn.