

De waarheid over de enge poort en de wijde poort

We lezen in Math. 7:13/15

*Gaat in door de enge poort, want
wijd is de poort en breed de weg,
die tot het verderf leidt, en velen
zijn er, die daardoor ingaan; want
eng is de poort, en smal de weg,
die ten leven leidt, en weinigen zijn
er, die hem vinden.*

*Wacht u voor de valse profeten,
die in schapenvacht tot u komen,
maar van binnen zijn zij
roofgierige wolven. Aan hun
vruchten zult gij hen kennen.*

De algemene gedachte onder gelovigen is, dat door de enge poort de christenen binnen gaan en dat door de wijde poort de onbekeerden binnen gaan. Maar is die gedachte wel juist ??

Immers, aan beide poorten staan profeten; de ware profeten staan bij de enge poort en de valse profeten staan bij de wijde poort. Die profeten verkondigen elk bij hun poort hun eigen weg.

En onbekeerde mensen gaan helemaal niet door een poort waar valse profeten voor staan die hun verkondiging hebben.

De ware profeten verkondigen o.a. de woorden van Jezus uit Lucas 9:23 en 14:27 waar Hij zegt dat niemand Zijn discipel kan zijn, als hij niet dagelijks zijn kruis op zich neemt en Hem navolgt.

De valse profeten verkondigen: Zie op Jezus en nooit op jezelf. Zijn bloed bedekt ons wat je ook doet; we zijn volmaakt in Hem en God ziet ons door het bloed.

De valse profeten hebben schaapskleren aan. Ze spreken ontroerend over Jezus en over genade en vergeving, genade en vergeving.

Door zo'n verkondiging alleen ontstaat geen groei en verlossing. En velen leven onder zo'n verkondiging en wandelen überhaupt niet op de nieuwe en levende weg, die Jezus gebaad heeft door het voorhangsel, dat is Zijn vlees. (Hb. 10:19).

Velen denken: ik heb een ticket naar de hemel op zak en het komt helemaal goed met mij. Ik hoef geen weg te gaan; Jezus heeft de weg gegaan, in tegenstelling met wat in Hebrëen 10:19/20 geschreven staat:

Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees.

WEINIGEN vinden de smalle weg, zei Jezus en VELEN gaan op die brede weg. Zoals ook Paulus het noemt in Phil. 3:17/19

Want velen wandelen (hij heeft het over christenen) – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus. ¹ Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.

Natuurlijk kunnen zij, net als de moordenaar aan het kruis, vergeving van zonden vinden. Maar de levens praktijk is, dat wie door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zal leven en wie naar het vlees leeft, zal geestelijk gesproken sterven. ²

Jezus besluit zijn bergrede met de gelijkenis van de twee mannen die

¹ Lucas 9:23

² Romeinen 8:12/13

een huis bouwden. Wat ze gemeen hadden was, dat beiden Jezus' woorden hoorden en dat ze beiden bouwden.

De ene hoorde de woorden van Jezus maar deed ze niet. De ander hoorde de woorden van Jezus en deed ze wel.

Paulus was een geroepen apostel en had genade en het apostelschap ontvangen om GEHOORZAAMHEID DES GELOOFS te bewerken voor Zijn naam onder al de heiligen. (Rom. 1:5).

Laten wij, die op de smalle weg wandelen, met betoon van alle ijver door het geloof de deugd schragen ³ en ons beijveren om onze roeping en verkiezing, te bevestigen:

Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.. ⁴

³ Col. 3:12

⁴ 2 Petrus 1:5/10/11