

De verzoeker

Een andere naam voor de satan is "de verzoeker". Hij verzocht Jezus en hij verzoekt ons.

Wat Jezus betreft, lezen we in Matth. 4:1-11 het volgende:

1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.

Bij dit gebeuren waren én de Geest én de duivel op een eigen wijze betrokken. Het gebeuren ging niet buiten de leiding van de Geest om en bestond in de verzoeking door de duivel.

Beproeving (door de Geest) en verzoeking (door de duivel) waren twee kanten van het gebeuren.

2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.

3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.

De duivel deed een beroep op Jezus om zelfzuchtig gebruik te maken van het Messias zijn.

4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Uit de antwoorden van Jezus aan de duivel blijkt, dat men hem alleen en altijd moet verslaan met het woord van God. Hier gebruikt Jezus een woord uit Deut. 8:3

5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel,

6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet mischien aan een steen stoot.

Bij de tweede verzoeking beroept de duivel zich op een woord uit Psalm 91:11 en 12

De duivel sluit op een sluwe wijze aan op het eerste antwoord van Jezus.

Jezus antwoordde de duivel met een woord uit Deut. 6:16 zoals we lezen in vers 7

7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.

Of Jezus werkelijk op de rand van het dak van de tempel stond, of alleen maar in een soort visioen dat weten we niet.

8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid,

9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

Ook hier verslaat Jezus de verzoeker met een woord van God, namelijk uit Deut. 6:13 zoals we lezen in vers 10:

10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God,

zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Nadat Jezus stand had gehouden in de verzoeken, verschenen engelen om Hem te dienen. Dat zal een bijzondere verkwikking voor Jezus geweest zijn.

We denken hierbij aan 1 Cor. 10:13 waar staat:

En God is getrouw; Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

De verzoeker, de satan, verzoekt ook ons. Zijn verzoeken houden een voorstel in. Hij is niet zonder meer in staat om ons tot zondigen te brengen; hij kan niet anders dan met een voorstel komen.

En wij beslissen zelf met onze vrije wil als wedergeboren en nieuwe mensen, of wij op zijn voorstel in zullen gaan of het

zullen verwerpen. Of wij op zijn verschillende voorstellen ja of nee zullen zeggen.

In ons vlees zitten allerlei begeerten zoals ook Jacobus noemt in Jac. 1:14/15

14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlost.

15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde.

De verzoeker komt dus met voorstellen, die op onze zondige neigingen afgestemd zijn. Daar doet hij een beroep op, en wij merken, als wij verzocht worden, dat die begeerten en neigingen ons lokken en aan ons trekken.

Maar een voorstel krijgen is natuurlijk niet hetzelfde als ermee akkoord gaan. Verzoeking is dan ook geen zonde, zoals zoveel christenen denken.

Nee, een verzoeking is een voorstel van de verzoeker tot zondigen en voor ons een gou-

den gelegenheid om overwinning te boeken.

Er staat immers in 1 Cor. 15:57/58

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar.

Omdat God ons door Jezus de overwinning geeft, daarom alleen kunnen wij standvastig en onwankelbaar zijn.

Het is dus van belang om heel eenvoudig – op grond van het feit dat God ons de overwinning door onze Here Jezus geeft:

- Standvastig te zijn.
 - En onwankelbaar.
 - En volhardend en botweg "nee" en nog eens "nee" zeggen.
- Zeggen we "ja" dan wordt de begeerte bevrucht en baart zij zonde.

- Zeggen we "nee" dan vindt er geen bevruchting plaats en wordt ook geen zonde gebaard.

Laten we er even aan denken wat de satan is: hij is een leugenaar en de vader der leugen. Heeft het enige zin naar zijn voorstellen te luisteren?

Kunnen we ons trouwens indenken, dat Hij iets voorstelt, wat ons gelukkig maakt? Heeft hij iets goeds te bieden, waar we wat aan hebben?

Over het algemeen komt een mens alleen tot zonde, doordat hij blind is voor de werkelijkheid en iets groots ziet in datgene waartoe hij verzocht wordt. En dat is het wezen van de verzoeking.

Hoe komt een muis in de val? We plaatsen een val, we doen er een stukje kaas in maar het is een val. De muis ruikt de heerlijke 40+ kaas.

Daar praat de satan graag over als het om verzoeking gaat. Maar hij praat niet over de val.

Hoe vangt een hengelaar een vis? Hij doet een vette worm om een haakje en dan maar wachten tot de vis er in bijt.

Het aantrekkelijke voor de vis is de worm; hij ziet namelijk de haak niet. Maar hapt hij, dan is hij gevangen.

De satan verleidt ons met dingen, waardoor wij ons geluk een tijdje verliezen als wij in zijn lokaas bijten. Hij verleidt ons met minderwaardige zaken.

Hij heeft niets goeds te bieden. Hij is een leugenaar.

Jezus sprak de volgende woorden, genoemd in Johannes 10:10

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan.

En Jezus sprak over Zichzelf:

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Dat is een verschil van nacht en dag.

12 De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.

13 Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpertijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst.

14 Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

(Romeinen 13:12/14)