

## De troostrijke namen van God

God openbaart Zich in de Schrift met verschillende namen en die namen drukken Zijn wezen, Zijn karakter uit.

Zijn eerste naam – Elohim - wordt al genoemd in het eerste vers van de Bijbel.

In Genesis 1:1 staat: In den beginne schiep God (Elohim) de hemel en de aarde.

In Genesis 1:26 worden wij bepaald bij de meervoudsvorm van Elohim want daar staat: En God (Elohim) zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.

In de eerste 35 verzen van het boek Genesis wordt het woord "Elohim" 35x gebruikt.

Nog enkele Bijbelse namen, die beginnen of eindigen met "El" De El van Elohim.

Daniël = Rechter is God.

Ezechiël = Sterk is God

Elia = God is Jahwé

El Elohim = God de Allerhoogste

Deze laatste vorm EL ELOHIM = God, de Allerhoogste, wordt genoemd in Genesis 14:18-21 waar staat:

*18 En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de ALLERHOOGSTE.*

*19 En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Abram door God, de ALLERHOOGSTE, de Schepper van hemel en aarde,*

*20 En geprezen zij God, de ALLERHOOGSTE, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden.*

Een andere naam voor God is: God de Almachtige. EL SHADDAJ.

Deze naam wordt vaak gebruikt waar Gods dienstknechten in nood zijn. Toen Izaäk zijn zoon Jacob weg zond naar Laban, de broer van Rebekka, zei Izaäk tegen Jacob:

*God, de Almachtige, (de El Shaddaj), zegene u. (Genesis 28:3)*

Toen Jacob jaren later vertrok met vrouwen en kinderen en alles wat hij bezat, en in Kanaän aankwam in de plaats die door hem Bethel genoemd werd (huis Gods), sprak God tot Hem:

Ik ben God de Almachtige. Dat staat in Genesis 35:11 Ik ben de Elohim Shaddaj (God de Almachtige).

In Genesis 17:1 lezen we dat God Zich als de Almachtige aan Abraham openbaart:

*Toen Abram negen en negentig jaar oud was, verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor Mijn aangezicht en wees onberispelijk.*

Abraham, Ik ben de El Shaddaj (de Almachtige). Hij heeft gezegd alle touwtjes in handen als de Almachtige in uw en mijn leven en ook Hij zegt tegen u en mij: Ik ben de El Shaddaj.

Wandel voor Mijn aangezicht en wees onberispelijk.

Troostende woorden: God is de: EL ELOHIM (de Allerhoogste) en de EL SHADDAJ (de Almachtige).

Als Mozes voor zijn sterven de Israëlieten zegent, doet Hij dat o.a. met de woorden die staan in Deuteronomium 33:27 waar staat:

*De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen.*

Weer een bijzondere naam voor God namelijk: De eeuwige God, of wel EL ELOM.

Hij is de Elohim Elom, de eeuwige God en ook onder ons zijn "eeuwige armen" Daarom staat er ook in het volgende vers: *Daarom woonde Israël veilig.*

Hij – de eeuwige God – Hij draagt ons met Zijn eeuwige armen. En daarom wonen we veilig.

JAHWE is een andere naam voor God en wordt in de Staten

Vertaling en de HSV weergegeven als Heere. Toen Mozes aan de Heere om Zijn Naam vroeg, antwoordt de Heere dat Zijn naam IK BEN is.<sup>1</sup>

De naam Jahwè luidt in medeklinkers: jhwh. De tekst van het Hebr. O.T. bestond slechts uit medeklinkers.

Als letterlijke opvolging van het derde gebod – Gij zult de Naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken – werd deze naam Jahwè niet uitgesproken maar vervangen door Adonai.

In de 16<sup>e</sup> eeuw heeft men de klinkers van het woord Adonai verbonden met de medeklinkers van JHWH en zo ontstond het woord Jehova.

Aan deze Godsnaam JHWH werd bij een belangrijke gebeurtenis een andere naam toegevoegd.

**JAHWE JIREH**

De Heere zal voorzien!

De eerste toevoeging die wij in deze bijbelstudie aan de Godsnaam Jahwè geven is: Jahwè Jireh, of wel: Ik ben de Heere, uw Voorziener.

We lezen in Genesis 22 dat God aan Abraham vroeg om zijn zoon ten offer te brengen. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet en God sprak vanuit de hemel tot Abraham:

*12 Streck uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.*

*13 Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon.*

Dit was geen toevalligheid, maar een goddelijke voorzienigheid. Abrahams woord: "God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer" ging in vervulling hier en dat ging ook in

---

<sup>1</sup> Exodus 3:14

vervulling toen Jezus zich gaf als offergave en slachtoffer.

*14 En Abraham noemde die plaats: De Here zal erin voorzien; waarom nog heden gezegd wordt: Op de berg des Heren zal erin voorzien worden.*

En zo komen we tot een fantastische toevoeging aan de naam Jahwé namelijk: "Jahwé Jireh" en dat betekent: "De Heere zal voorzien".

Een lied zegt: .. al wat ik nodig heb, daarin voorziet Gij.

Jahwé Jireh : De Heere zal voorzien, ook al gaan dingen soms dwars tegen ons gevoel en verstand in, zoals bij Abraham.

En nu een volgende naam toegevoegd aan Jahwè :

JAHWE RAPHA:  
De Heere uw Heelmeester.

In Exodus 15:26 lezen we over deze prachtige naam van onze God.

*26a Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt,*

*26b Zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.*

Jahwè Rapha : De Heere uw Heelmeester.

Bij ziekte of kwalen mogen wij deze naam van God: Jahwé Rapha in onze mond nemen en zelfs het noemen daarvan heeft al een heilzame uitwerking op onze conditie, ongeacht wat wij voelen of ervaren.<sup>2</sup>

JAHWE SHALOM

Nog een prachtige toevoeging aan de naam Jahwè namelijk: Jahwè Shalom. Dat woord "Shalom" kent u waarschijnlijk en betekent: Vrede.

---

<sup>2</sup> Psalm 107:20 Spreuken 3:7/8

Toen Gideon een altaar voor de Heere bouwde noemde hij het: De Heere is vrede! Dat lezen we in Richteren 6:24 waar staat:

*Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en noemde dat: De Heere is vrede.*

En dat is Hij ook voor ons. Hij is voor ons de God des vredes! Jezus sprak in Johannes 14:27

*Vrede laat Ik u, mijn vrede geef ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u.*

Jahwé Shalom! De Heere is vrede!

JAHWE NISSI:

De Heere is mijn banier

Israël voerde de strijd tegen Amalek. Jozua als aanvoerder van de strijdkrachten van Israël beneden en Mozes boven op de heuveltop met de staf Gods in zijn hand, ondersteund door Aäron en Chur.

Exodus 17 verhaalt hierover:

*11 En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.*

Nadat de Heere de overwinning aan Zijn volk Israël geschonken had, bouwde Mozes uit dank een altaar:

*15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heere is mijn banier.*

Zoals een banier, een soort vaandel, het verzamelpunt is waarheen de strijders opblikken, zo richten Mozes en de zijnen zich alleen tot God om hulp.

*16 En hij zeide: De hand op de troon des Heren! De Heere heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.*

Amalek is een beeld van Satan en zijn engelen. Daarom zullen wij door gebed onze hand uitstrekken naar de troon des Heren, want Hij heeft een strijd tegen "Amalek" van geslacht tot geslacht.

## JAHWE ZEBAOTH

De Heere van de hemelse legermachten.

Toen David ten strijde trok tegen Goliath sprak hij:

*Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik tred u tegemoet in de naam van de Heere der heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij getart hebt.*<sup>3</sup>

In een andere geschiedenis had de koning van Aram de stad Dothan omsingeld om Elisa gevangen te nemen. Daarover lezen we in 2 Koningen 6:15 en verder het volgende:

*15 Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem: Ach, mijn heer! wat moeten wij doen?*

*16 Maar hij zeide: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn.*

*17 Toen bad Elisa: Here, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Here opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.*

En ook voor de toegewijde christen geldt: *Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn.*

En als Hij, de Heere van de hemelse legermachten – Jahwë Zebaoth – met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? <sup>4</sup>

## JAHWE SIDKENU

De Heere is mijn gerechtigheid.

Onze Heere Jezus zal als Koning heersen en daarover heeft Jeremia geprofeteerd in 23:5 t/m 7 waar staat:

*5 Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land.*

---

<sup>3</sup> 1 Samuël 17:45

---

<sup>4</sup> Romeinen 8:31

*6 In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmee men hem zal noemen: de Heere onze gerechtigheid.*

JAHWE ROHI

De Heere is mijn Herder

En daarmee sluiten wij deze troostrijke namen van onze God af. David noemt Hem zo in Psalm 23 waar staat:

*1 Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets.*

*2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.*

*3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.*

*4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.*

*5 Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij be-*

*nauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.*

*6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.*

Er zijn nog meer namen van onze God maar dit zijn wel de belangrijkste. We herhalen ze nog tenslotte:

Elohim  
God.

El Elohim  
God de Allerhoogste <sup>5</sup>

El Shaddaj  
God de Almachtige <sup>6</sup>

El Elom  
God de Eeuwige <sup>7</sup>

JHWH of JHVH  
Ik ben, die Ik ben <sup>8</sup>

ADONAI  
Mijn heer is Jahwè

---

<sup>5</sup> Genesis 14:18

<sup>6</sup> Genesis 35:11

<sup>7</sup> Deuteronomium 33:227

<sup>8</sup> Exodus 3:14

De Godsnaam JHWH maar uit eerbied niet uitgesproken maar vervangen door Adonai.

JAHWE JIREH

De HEERE zal voorzien <sup>9</sup>

JAHWE RAPHA

De HEERE uw Heelmeester <sup>10</sup>

JAHWE SHALOM

De HEERE is vrede <sup>11</sup>

JAHWE NISSI

De HEERE is mijn Banier <sup>12</sup>

JAHWE ZEBAOTH

HEERE van de hemelse legersmachten <sup>13</sup>

JAHWE SIDKENU

De HEERE is mijn gerechtigheid <sup>14</sup>

JAHWE ROHI

De HEERE is mijn Herder <sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> Genesis 22:14

<sup>10</sup> Exodus 15:26

<sup>11</sup> Richteren 6:24

<sup>12</sup> Exodus 17:15

<sup>13</sup> 1 Samuël 17:45

<sup>14</sup> Jeremia 23:6

<sup>15</sup> Psalm 23