

De toorn van God

Paulus schrijft in Romeinen 11:22 dat wij op twee dingen acht moeten geven. Dat wij moeten letten op Zijn goedheid én op Zijn strengheid.

22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God.

Vaak wordt het karakter van God eenzijdig belicht. Ja, soms wordt God voorgesteld als een Iemand die iedereen liefheeft, criminelen en hoereerders, leugenaars en geweldplegers, hoe hij of zij ook leeft.

Maar die visie is niet juist. God heeft Zijn liefde bewezen in het feit, zoals Johannes 3:16 dit noemt

Heeft God criminelen, hoereerders, leugenaars en geweldplegers dan niet lief ?? Wat zegt ons Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Over de toorn Gods noemt Johannes 3:36 ook deze woorden:

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Wie dus willens en wetens de Zoon van God verwerpt en Hem ongehoorzaam is, op hem of haar blijft de toorn Gods rusten.

Zijn liefde heeft Hij aan iedereen bewezen, ook aan criminelen, hoereerders, leugenaars en geweldplegers, toen Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

Zo lief heeft Hij de wereld gehad. Het was een daad van pure liefde, geweldig diep en groot en wie deze liefde aanvaard, ontkomt aan de toorn van God. Maar wie die liefde verwerpt, de toorn van God blijft op hem.

Ongeveer hetzelfde wordt genoemd in Romeinen 1:18 waar staat:

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen.

De wereld haast zich naar het einde en straks komt de tijd van de grote verdrukking, waarin God de zeven schalen van Zijn toorn over de aarde zal uitgieten.¹

Wij echter verwachten uit de hemelen Gods Zoon, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.²

God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus.³

Over Sodom en Gomorra staat geschreven, dat God deze steden tot as heeft verbrand, tot omkering heeft gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos leven.⁴

Voorts waarschuwt Judas in zijn brief tegen mensen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen.⁵ Deze mensen spraken wel ontroerend over Jezus,

¹ Openbaring 16

² 1 Thes. 1:10

³ 1 Thes. 5:9

⁴ 2 Petrus 2:6

⁵ Judas vers 4

maar veranderden Zijn genade in losbandigheid. Judas noemt ze ronduit goddelozen.

Mozes heeft zowel de goedheid van God leren kennen, maar ook Zijn strengheid. Hij schrijft in Psalm 90

11 Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?

12 Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

In de Hebreënbrief wordt gewaarschuwd tegen de mogelijkheid van afval, en tegen een boos en ongelovig hart:

Hebreëen hoofdstuk 3 noemt hierover:

10 Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwaalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend.

11 Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan!

12 Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongelooft, om daardoor afvallig te worden van de levende God;

13 maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.

Ook in de Colossenzen brief wordt gesproken over Gods toorn. We lezen in Col. 3:5

5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwa-

de begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.

6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.

7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.

8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond.

Openbaring 6: 15/17 beschrijft de toorn van God en van het Lam met de volgende woorden:

15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen.

16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de TOORN van het LAM.

17 Want de grote dag van Zijn TOORN is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

We besluiten dit thema met een woord van de apostel Paulus:

Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. (1 Cor. 15:34)

Maar voor hen die Zijn Naam vrezen en wijken van het kwade geldt: *Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, (1 Thes. 5:9)*