

De tien maagden

We gaan eerst naar een enigszins merkwaardige maar toch diep geestelijke zaligspreking, die staat in Openbaring 16:15

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

Het is een zaligspreking.
Het maakt gelukkig om waakzaam door het leven te gaan als christen. Dat hoeft helemaal niet krampachtig te zijn.

Van belang is dat ik op mijn eigen wandel let.

Geestelijk gesproken is het onze schaamte, als ons vlees openbaar komt in het dagelijks leven: toorn, heftigheid, kwaadheid, onreinheid, laster enz.

Maar hoe heerlijk en gezegend – ja hoe zalig is het – als de vrucht van de Heilige Geest in ons dagelijks leven openbaar komt.

Jezus komt onverwacht. Als een dief, die men niet verwacht. Hoe zal Hij ons voor Zijn komst aantreffen??

In Lucas 12:37 staat ook een zaligspreking:

Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden.

Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.

Dus als de Heere Jezus ons wakend zal vinden, dan worden wij straks aan Zijn

tafel uitgenodigd en zal Hij ons bedienen. Dat is een bijzondere uitspraak van Hem.

Maar ... zo zegt vers 45a

Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan.

Als een slaaf daarmee gaat beginnen om zijn mede dienstknechten en dienstmaagden te gaan slaan met woorden, dan is hij fout bezig.

Dus daar moeten we dus nooit mee beginnen, want aan het einde van vers 46 staat dat zij, die dat doen, zullen delen in het lot van hen die ontrouw zijn.

Maar zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakend zal vinden.

We gaan lezen over de gelijkenis van de tien maagden in Matt. 25

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.

In de SV en in de NBG vertaling staat: tien maagden, en dat is m.i. in dit verband toch zuiverder vertaald.

2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.

De vijf dwaze maagden maken geen deel uit van de wereld, want ze zijn - geestelijk gesproken - maagden.

De vijf dwaze maagden: Het zijn geen christenen, die én de wereld lief hadden én Christus. Nee, alle tien waren het maagden

en dat betekent dat zij niet besmet waren door de geest van deze wereld.

De apostel Jacobus schrijft in zijn brief aan gelovigen in hoofdstuk 4:4

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?

Wie dus én Christus wil liefhebben én ook de wereld, pleegt geestelijk overspel. Zo was het niet met deze tien maagden gesteld.

Daar gingen zij, alle tien, en zij trokken de bruidegom tegemoet. Hun interesse lag niet in de wereldse begeerten. Zij zochten nu de dingen die boven zijn, zoals in Col. 3 staat.

En ze namen allen hun lampen mee. De lamp spreekt erover dat zij een licht waren in deze wereld. In Math. 5:14/16 lezen we:

14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.

De lamp schijnt voor allen, die in het huis zijn. Dat is een belangrijke plaats: hoe ben ik thuis. En Jezus zegt dan verder:

16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Wanneer wij ons licht thuis laten schijnen, als dáár de goede werken openbaar worden,

dan zullen de mensen dat opmerken en dan gaan ze God onze Vader, verheerlijken.

En dat is immers wat wij willen, zoals Paulus schrijft in Gal. 1:24 *En zij verheerlijkten God in mij.*

We gaan weer verder met Mt. 25 waar staat:

3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee.

4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.

Zowel de dwaze maagden, maar ook de wijze maagden hadden lampen die schenen.

Toch was er een verschil, namelijk dat de wijze maagden olie meenamen in de kruiken.

Om olie te verkrijgen, moet er iets gestoten worden en zonder olie kunnen de lampen niet branden. Er staat in Leviticus 24:2 het volgende opmerkelijk over olie:

Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie, uit gestoten olijven, naar u toe brengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden.

Het gaat om zuivere olie, uit gestoten olijven. Wanneer er iets door de Geest wordt stuk gestoten in ons menselijk wezen, dan komt er olie in de kruik.

Over Jezus staat geschreven in 1 Petrus 2:21 en verder:

21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;

22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is.

23 Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.

Als Jezus werd uitgescholden, schold Hij niet terug en als Hij leed, dreigde Hij niet.

Olie, uit gestoten olijven !

Als ik door iemand beledigd wordt en ik doe niets terug, dan wordt er iets in mij kapot gestoten, namelijk mijn eigen eer.

Er was bij de dwaze maagden ook iets stuk gestoten, maar meer bij de wijze maagden, want behalve olie voor de lamp, kwam er ook olie in de kruik.

Wij moeten dus niet tevreden zijn met een beetje verbrijzeling van ons eigen ik; bij de wijze maagden gebeurde er meer in hun dagelijks leven. Er werd meer van hun egoïsme stuk gestoten.

Sommige christenen zijn zó druk met het werken voor Jezus, dat Jezus niet in hen kan werken. Denk aan Martha en Maria.

Martha had het zo druk met activiteiten voor Jezus, dat zij aan zichzelf niet toe kwam. Maria luisterde aan de voeten van Jezus naar Zijn woord. Martha werd door het vele bedienen in beslag genomen.

Soms moeten wij ook dienen zoals Martha en dat is ook goed en nuttig, maar dan gaat het erom, dat wij de verbinding met Jezus niet verliezen.

5 Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.

Dat was bij hen allen gelijk en hun wordt niet verweten dat zij sliepen.

Daarom betekent deze slaap niet, dat zij afvallig geworden zijn, maar het kan betekenen dat er een tijd komt, dat niemand werken kan.

6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

Als het middernacht is, is het donker. We lezen in Openb. 22:11-12 iets wat we ook in deze tijd beleven en naar de mate dat de komst van Jezus dichterbij komt, zullen wij dit nog meer beleven:

11a Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden.

11b En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.

Mt. 25

7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde.

8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.

9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.

De wijze maagden hebben niet meer dan voor zichzelf.

Ze kunnen de dwazen niet helpen, nee, de dwazen moeten eerst naar de kooplieden gaan.

10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.

Er was te weinig tijd voor de dwaze maagden om nog olie te verkrijgen maar zij die gereed waren, gingen met de bruidegom mee naar binnen.

Dat is veelzeggend!

11 Laten kwamen ook de andere meisjes die zeiden: Heer, heer, doe ons open!

12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.

Hij kende hen niet als Zijn volgelingen die in Zijn voetsporen wandelden en door de Geest hun eigen menselijk wezen in de dood gaven toen zij onrechtvaardig behandeld werden en toch goed reageerden.

Wat een heerlijke gelegenheden hebben wij in het leven van alledag.

13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Tot slot nog een keer de tekst uit Leviticus 24:1 waar staat:

Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie, uit gestoten olijven, naar u toe brengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden.

Laten we elkaar met deze woorden bemoedigen en vertroosten. We moeten

niet bevreesd zijn maar geloven dat God het goede werk, dat Hij in ons begonnen is, ook zal voleindigen.