

De tempelbeek

Ezechiël krijgt een visioen van de toekomstige nieuwe tempel, waaruit een beek ontspringt, die de tempelbeek genoemd wordt. En die tempelbeek, wat is dat voor een beek?

Hij ontspringt als een klein beekje in de tempel, maar dat beekje wordt daarna een bruisende rivier.

Het is een rivier van water des levens, helder als kristal.

Het is een rivier van water des levens, helder als kristal, en die rivier ontspringt uit de troon van God en van het Lam.¹We lezen in Ezechiël 47:1

1a Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis; zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten.

Wie is die "hij" die Ezechiël terugbracht naar de ingang van

¹ Openbaring 22:1

het huis. Het was een Man en de herziene staten vertaling geeft Hem met een hoofdletter weer in Ez. 40:3 en ook hier in Ez. 47:1.

Die Man zag er uit als was Hij van glanzend koper, met in Zijn hand een linnen snoer en een meetlat.

De kanttekening van de Staten Vertaling wijst op de mogelijkheid dat dit Jezus voor zijn vleeswording als mens was.

Hij wordt in het oude testament ook vaak "De Engel van de Heere" genoemd bijvoorbeeld bij de verschijning van de Heere aan Mozes in de brandende braamstruik.

Daar (in Exodus 3) wordt deze Engel van de Heere door Mozes aangesproken als God en tevens maakt deze Engel van de Heere daar Zijn naam aan Mozes bekend namelijk: IK BEN.

Terug naar Ezechiël 47:1a waar staat dat hij (de Man) Ezechiël

terugbracht naar de ingang van het huis: dat wil zeggen, de tempel.

En zie, kijk daar eens er stroomde water onder de drempel van het huis uit. Dat water des levens is dus in de diepte, in de laagte te vinden, onder de drempel.

Dan moet men bukken, om het te kunnen drinken. Dat water is voor hen, die willen buigen, voor de ootmoedigen.

Het water stroomde oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten.

Het oosten heeft vaak een bijzondere betekenis in de bijbel. De voorzijde van de tempel was gericht op het oosten, omdat dáár de zon opgaat.

De nacht wordt verdreven door de nieuwe dag; het Oosten is de richting van de hoop.

Daaruit komt warmte en licht. De wijzen uit het oosten vroegen

in Jeruzalem: waar is de koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.

Wat het oosten betreft, waar de zon opkomt, waar de nieuwe morgen begint:

Twee bladzijden terug in de bijbel, namelijk in Ez. 43:2 staat: *En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting.*

Nu weer terug naar Ezechiël 47:1b

1b Het water vloeide onder de rechter zijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar.

De ingang van de tempel was op het oosten gericht, en achter de ingang bevond zich het grote altaar en ten zuiden van het altaar – onder de rechter zijkant van het huis, daar vloeide water uit de tempel.

2 *En hij leidde mij door de Noordpoort en hij voerde mij*

toen buitenom naar de buitenste poort, naar de poort die op het oosten uitzag, en zie, daar borrelde water op uit de rechter zijkant.

Omdat de Oostpoort gesloten was (zie 44:1), bracht de Man hem via een omweg door de Noordpoort en dan langs de buitenzijde van de muur naar de Oostpoort, en daar zag Ezechiël dus water opborrelen.

3 Nadat de Man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de enkels.

De Man gaat ons voor met zijn meetsnoer; Hij mat 1000 el en in onze eerste ontwikkeling als christen worden onze voeten schoon want het water reikt hier tot de enkels.

Dat lijkt op zondevergeving. Het is een mooi begin en het water des levens reinigt de voeten. De Man heeft een meetsnoer in Zijn hand.

De Man, met het meetsnoer in Zijn hand, is getrouw en zorgt dat de beproevingen nooit boven ons vermogen komen zoals in 1 Cor. 10:13 staat:

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt.

Hij meet weer 1000 el; de Man (Jezus) gaat voor ons uit:

4a Hij mat weer duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de knieën.

Het levende water gaat ons meer en meer reinigen en nu komt het op onze wandel aan in het dagelijks leven; immers knieën hebben met lopen te maken.

Het is meer dan alleen zondevergeving; maar nog steeds kunnen we onze voeten aan

stenen stoten, omdat we nog niet zwemmen.

Maar het gaat vooruit. We gaan op onze wandel letten in het dagelijks leven en het wordt meer dan alleen maar zonde vergeving. Het water reikt tot de knieën!

4b Hij mat weer duizend el en deed mij erdoor gaan; het water reikte tot aan de heupen.

Hij deed mij erdoor gaan: wij moeten door verdrukkingen heen het Koninkrijk Gods binnen gaan maar de Heer gaat ons voor.

We groeien nu verder naar manlijke rijpheid en komen we van het kinderlijke af.

We hebben niets te vrezen in de verdrukkingen, want we lezen in Jesaja 43:1/2 :

Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij

door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen.

We krijgen meer en meer een persoonlijke band met Jezus, de Man met het meetsnoer. Hij roept ons bij onze naam en zegt:

Ik ben met u en Ik heb u verlost, leef uit Mijn verlossing. Vrees niet!

Ook niet als wij door het water trekken. Ook dan is Hij bij ons en rivieren zullen ons niet wegspoelen.

5 Hij mat nog eens duizend el; nu was het een beek geworden, die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog, dat men erin zwemmen kon, een beek die men niet kon doorwaden.

Hier houdt onze eigen kracht op; wij kunnen de beek niet meer doorwaden en dat staat er twee keer.

We gaan nu helemaal uit God en uit geloof leven en door in het geloof te zwemmen.

Maar ... dan stoten we onze voet aan geen enkele steen; wij stoten ons, omdat wij zwemmen in de rivier des levens, aan niemand meer.

Er staat in Psalm 119:165

Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.

Geen stenen en geen struikelblok voor hen die Gods woord liefhebben. Zij hebben niet alleen vrede maar grote vrede.

Ze weten het: het gedrag van de ander is voor mij geen struikel blok; nee, ik blijf in de liefde van Jezus.

Datgene, wat in mijn eigen vlees omhoog komt door het gedrag van de ander, kan nu door de Geest gedood worden.

Zwemmen! Zwemmen in het water des levens! Dat is helemaal fantastisch! Heerlijk en vrij zwemmen. Men komt vrij van alles en iedereen.

Een dankbaar, vrij en ontspannen leven. Zwemmen in deze rivier van water des levens.

6/7 Toen zei Hij tot mij: hebt gij het gezien, mensenkind? Daarop deed Hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen.

Wat een kracht geeft dit verfrissende water des levens, deze tempelbeek. Het is een stroom des levens van de Geest en het Woord.

In Psalm 1 staat, als wij Zijn woord overpeinzen bij dag en bij nacht, wij als een boom zijn, geplamt aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt.

12 Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt;

Elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het

heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijs zijn en hun loof tot geneesmiddel.

Dit komt ongeveer overeen met wat in Openbaring 22:2 staat:

Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

Hier worden deze bomen "bomen des levens" genoemd, zoals in het Paradijs de boom des levens stond.

In de bijbel worden mensen, die met God wandelen en op God vertrouwen, vergeleken met bomen:

Jeremia 17:7

Gezegend is de man, die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en

het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

We gaan verder met Ezechiël 47:8a over de tempelbeek:

8a Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek. Die oostelijke landstreek is de Jordaanvlakte.

8b Vloeit af naar de Vlakte en komt in de zee. Bedoelt wordt hier de dode zee.

8c In de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt.

Dat is de leven wekkende kracht van de tempelbeek. Waar voorheen alles dood was – want de dode zee is zout en geen enkele vis kan daarin leven – maakt dit leven wekkende water alles gezond. Dat staat er: *haar water wordt gezond.*

9 En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, overal

waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven.

Overal waar de beek komt, zal alles leven. Dat zijn acht woorden, die we uit het hoofd gaan leren: Overal waar de beek komt, zal alles leven.

10a Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-Eglaim. Dat zijn dorpen, gelegen aan de dode zee.

10b Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. Het zal een waar lustoord voor vissers zijn.

10c En de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk.

Zoals de vissen van de grote zee, daar wordt de Middellandse zee mee bedoeld. Vissen van allerlei soort. Het is beeldspraak. Een grote variatie van vissoorten, wonderbaar.

11 Maar de moerassen en poelen ervan zullen niet gezond worden; zij zijn aan het zout prijsgegeven.

Ook dat is beeldspraak: Zo lang we op aarde zijn, zal ons vlees, waar geen goed in woont, niet gezond worden.

Je kunt het beste dat, wat vanuit het vlees omhoog komt, aan het zout prijsgeven. Het woord is het zout.

Hoe wonderbaar gezegend en goed zal het later zijn op de nieuwe aarde. Maar hoe heerlijk en goed wordt het nu al, wanneer wij voortgaan in deze tempelbeek.

- Eerst komt het water tot aan de enkels: een beeld van zondevergeving. Onze voeten worden schoon gewassen.
- Daarna komt het water tot de knieën: en onze knieën hebben met lopen en wandelen te maken. We komen vooruit en zien

"nauwlettend toe hoe we wandelen" zoals Efeze zegt.

- Daarna komt het water tot onze heupen. Hij gaat ons voor en het gaat door beproevingen heen. We moeten er door heen maar we hebben de belofte dat het water ons niet zal wegspoelen.
- Tenslotte gaan we zwemmen

Hier houdt onze eigen kracht op; wij kunnen de beek niet meer doorwaden en dat staat er twee keer.

We gaan nu helemaal uit God en uit geloof leven en door in het geloof te zwemmen.

Maar ... dan stoten we onze voet aan geen enkele steen; wij stoten ons aan niets en niemand meer, omdat wij zwemmen in de rivier des levens.

Er staat in Psalm 119:165 Zij, die uw wet liefhebben, hebben

grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.

Geen stenen en geen struikelblok voor hen die Gods woord liefhebben. Zij hebben niet alleen vrede maar grote vrede.

Ze weten het: het gedrag van de ander is voor mij geen struikelblok; nee, ik blijf in de liefde van Jezus.

Datgene, wat in mijn eigen vlees omhoog komt door het gedrag van de ander, kan nu door de Geest gedood worden.

Heerlijk en vrij zwemmen. Men komt vrij van alles en iedereen. Een dankbaar, vrij en ontspannen leven. Zwemmen in deze rivier van water des levens.