

De stad van de levende God

In een gezin met jonge kinderen wordt wel eens een spel gespeeld dat heet:

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

De vader roept bijvoorbeeld: "Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, ik zie, ik zie ... een beer".

De kinderen gaan dan de kamer doorzoeken, tot iemand van hen een ansichtkaart ziet staan in de boekenkast, waarop een plaatje staat van een meisje met een knuffelbeertje in haar handen.

Ons geloofsoog ziet dingen, die anderen niet zien.

Wij zien met ons geloofsoog de berg Sion, de stad van de levende God, zoals beschreven staat in Hebrreeën 12:22

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen.

Deze tekst begint met de woorden: "Maar gij". De Israëlieten zagen namelijk bij de berg Sinaï datgene, wat genoemd wordt in vers 18 van dit hoofdstuk:

18 ... een tastbaar en brandend vuur... donkerheid, duisternis en stormwind.

Zij zagen dat, echt met hun ogen en zij hoorden, echt in hun oren, dat wat in vers 19 staat:

19 ... het geklank van een bazuin en het geluid van een stem, bij het horen waarvan

zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd.

Wij echter, in het nieuwe verbond, zijn genaderd tot de berg Sion, de stad van de levende God.

We zien met ons geloofsoog het hemelse Jeruzalem. We zien met ons geestelijk oog, wat in vers 22 staat:

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen.

Ons geloofsoog ziet:

- De berg Sion
- De stad van de levende God
- Het hemelse Jeruzalem.

En ons geloofsoog ziet daar tienduizend tallen van engelen.

Tienduizendtallen van engelen: In de Engelse vertaling staat: "An innumerable company of angels" en dat wil zeggen: een ontelbare schare van engelen.

Engelen zijn dienende geesten, die ook worden uitgezonden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven.¹

Wat zien wij nog meer met ons geloofsoog?

23a Een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen.

¹ Hebr. 1:14

Jezus wordt in Romeinen 8:29 de eerstgeborene genoemd, en er staat ook dat de Heere ons tevoren bestemd heeft tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.

Er is daar dus, in het nieuwe Jeruzalem, een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen.

En ons geestelijk oog ziet ook:

23b God, de Rechter over allen, en ... de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben.

Dat zien wij dus in geloof: God, de Rechter over allen. En wij zien ook de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben.

Zij zijn de eerstelingen onder Gods schepselen², en een gedeelte daarvan is al boven.

Zij vormen een feestelijke en plechtige vergadering. Zij hebben de voleinding bereikt: Ze zijn aan Jezus' beeld gelijkvormig geworden, zoals Romeinen 8:29 noemt:

Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.

Om een menselijke beeld te gebruiken:

Een één-euro munt heeft dezelfde vorm als een twee-euro munt. De twee-euro munt blijft de grootste maar de één-euro munt

heeft de zelfde vorm als de twee-euro munt.

24 En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

Ons geloofsoog ziet Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Paulus noemt in 1 Tim. 2:5

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Het is de mens Christus Jezus. Er zit een mens naast de Vader op de troon, in wie heel de volheid Gods lichamenlijk woont; en die mensenzoon is Jezus.³

Hij begrijpt zo goed wat in ons is, omdat Hij in alle dingen, op gelijke wijze als wij, is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.⁴

Het bloed van Abel roept om wraak maar het bloed van Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, roept om verzoening.

25 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt.

We hebben geen zwijgende God maar een sprekende God. Hij spreekt uit de hemelen tot ons. Hij spreekt door zijn woord en Hij spreekt door zijn Geest in ons hart en soms

² Jacobus 2:18

³ Col. 2:9

⁴ Hebr. 4:15

spreekt Hij door anderen tot ons. En dan weten we het: dit is Gods stem.

26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

Die belofte staat in Haggai 2:7 waar staat:

Want zo zegt de Here der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven.

27 Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankelende dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.

28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, 29 want onze God is een verterend vuur.

Laten we dankbaar zijn en hierdoor God vereren. We ontvangen een onwankelbaar koninkrijk. Bij alles wat op aarde zou wankelen aan koninkrijken, is dit onze toekomst: Het eeuwige onwankelbare koninkrijk van God.

Laten we dankbaar zijn; ja, zoals 1 Thes. 5:18 het noemt:

Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

Dankbaar ook dat wij geroepen zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon. Hij de eerstgeborene onder vele broeders.

Door dankbaarheid eren wij de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Dankbaar ook voor Zijn opvoeding met ons en voor de wegen, die Hij met ons gaat. Door de dankbaarheid vereren wij God.

En een voor Hem welbehagelijke wijze van dienen is, dat wij Hem dienen met eerbied en ontzag.

Hij is een verterend vuur tegenover alles wat onzuiver, slecht, leugenachtig en onrein is.

Hij wil al het egoïsme in ons verteren met het vuur van de Geest. En Hij wil ons vullen met de heilige Geest, waar wij dagelijks om mogen bidden:⁵

Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden.

Tot slot nog iets wat Johannes zag op Patmos. Iets wat wij niet zagen, maar we kunnen wel lezen wat hij zag. Het staat opgetekend in Openbaring 14:

1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.

Johannes zag daar ook de berg Sion. Hij zag daar het Lam (de Here Jezus dus) en bij Hem waren 144.000 mensen.

Als wij een medicijn ophalen in de apotheek, dan zit er meestal een etiket op

⁵ Lucas 11:13

dat medicijn geplakt en op dat etiket staat de inhoud weergegeven.

Op deze 144.000 staat op hun voorhoofd de naam van het Lam en de naam van de Vader geschreven. Met andere woorden: het leven van het Lam en van de Vader is in hen.

2 En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspellers, spelende op hun citers.

3 En zij zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde.

Deze 144.000 zongen een nieuw gezang, een nieuw lied. Dat lied hebben ze geleerd in de tijd dat zij op aarde waren.

Het oude lied is altijd weer, dat de ander het heeft gedaan. Het ligt aan de ander, en niet aan onszelf. Het oude lied is een klaag en mopper lied.

Om dat nieuwe lied te leren hier op aarde, is het nodig om van alles en iedereen los te worden. En deze voorwaarde voor discipelschap lezen we in Lucas 14:33 waar staat:

Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.

4 Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk.

Hoewel in de wereld, hebben deze 144.000 zich rein bewaard van de wereldse

begeerten want Jacobus 4:4 noemt dat vriendschap met de wereld, vijandschap tegen God is. Deze 144.000 zijn – geestelijk gesproken – maagdelijk.

Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam.

Zij volgen het Lam, waar Hij ook heen gaat. De Heere gaat soms wonderlijke wegen met zijn discipelen. Wij mogen leren om Hem op al die wegen, waar Hij ons leidt, te vertrouwen.

5 En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.

De bijbel heeft hen daartoe aangespoord, zoals we lezen in Ef. 4:25

Leg daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste.

We zijn onderweg naar Sion en ons geloofsoog is gericht op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs.⁶

Om de vreugde die voor Hem lag, heeft Hij het kruis op Zich genomen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

⁶ Hebr. 12:2