

De profeet Amos

Ooit wel eens gehoord van de tekst:

Maak u gereed om uw God te ontmoeten.

Wel, die tekst staat in Amos 4:12b

En aan het einde van vers 13 staat, hoe de naam is van deze God: *Heere, God der heerscharen, is zijn naam.*

Hij is de God van de hemelse legerscharen. Het hemelse leger dat aan onze kant staat, waarvan de profeet Elisa tot zijn knecht zei:

Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. 2 Kon. 6:16

Amos betekent: de Heere draagt.

We gaan naar Amos 1:1 waar staat:

De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving.

Van alle mensen in Juda koos de Heere Amos, deze eenvoudige veehouder, uit als profeet.

God keek niet naar Amos opleiding maar God keek naar zijn hart. Dat is een geruststellende gedachte voor ons.

God heeft ons, simpele mensen, uitgekozen. God heeft uitverkozen dat wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.¹

Amos was een profeet.

Hij zei dat niet van zichzelf want er staat in Amos 7:14 het volgende:

Toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia: Ik ben geen pro-

¹ ! Cor. 1:28

feet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbeikweker.

De Heere haalde mij echter achter de kudde vandaan en de Heere zei tegen mij: Ga heen, profeteer tegen Mijn volk Israël!

Amos zei van zichzelf: *ik ben geen profeet* maar toch was hij een profeet. 't Is goed om bescheiden over jezelf te spreken.

Amos zei: ik ben geen profeet maar ik ben veehouder. Toch was hij een profeet.

Amos profeteerde namelijk dat er een aardbeving zou komen; twee jaar voor dat zou gebeuren, werd dat aan Amos geopenbaard door de Heere (Amos 1:1).

Voorzeker, de Heere Heere doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Denk bijvoorbeeld aan alle rampen en verdrukkingen die in de eindtijd over de aarde zullen komen. Dat heeft de Heere Je-

zus geopenbaard aan zijn dienstknecht Johannes, toen hij op Patmos was.

Het is allemaal van te voren aangekondigd door zijn profeten. Ook Daniël heeft over het laatste der dagen geprofeteerd.

Amos was van beroep veehouder en hij kwam uit Tekoa. Dat was een plaatsje op circa 10 km. ten zuiden van Bethlehem op 850 meter hoogte. Wat er nu nog van over is, is de zgn. ruïne van Takoea.

Amos was niet alleen een veehouder, maar hij kweekte ook moerbeivijgen. Die vruchten werden als veevoer gebruikt maar ook als voedsel voor armen.

In de tijd van Amos was het rijk verdeeld in twee delen: (1) Juda met als koning Uzzia en (2) Samaria, het noorden van Israël met als koning Jerobeam.

Het ging met name in Israël met Jerobeam als koning in geestelijk opzicht slecht.

Aan de kant van de aanzienlijken was er rijkdom maar de rest van het volk verkeerde in grote armoede en de armen werden uitgebuit door de rijken.

God hoort alles en ziet alles en niets ontgaat hem. Jacobus 5:4 zegt:

Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten.

De armen die in hun nood recht zochten bij de oudsten in de poort, stuitten op een muur van liefdeloosheid.

Het recht werd gebogen doordat steekpenningen werden aangenomen.

De Heere zag dit alles en zegt hierover in Amos 5:12/13

Want Ik weet, dat uw overtredingen veel zijn, en uw zonden talrijk; u drijft de rechtvaardige in het nauw, u neemt zwijggeld aan, u duwt armen in de poort opzij. Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is een kwade tijd.

De verstandigen zwegen want ze wisten: God weet het.

De vrouwen van de aanzienlijken verdrukten ook de geringen en vertrapten de armen, terwijl ze zichzelf te goed deden.

Daarom wordt in Amos 4:1/3 een profetie tegen de vrouwen van Samaria uitgesproken.

Om hun weelderige leefwijze worden ze door de profeet als "koeien van Basan" aangesproken:

I Luister naar dit woord, koeien van Basan, die op de berg van Samaria zijn, u, die geringen onderdrukt, die de armen mishandelt, die tegen uw echtgenoot zegt: Breng ons iets, zodat wij kunnen drinken.

*2 De Heere Heere heeft gezwo-
ren bij Zijn heiligheid dat er,
zie, dagen voor u komen dat men
u zal optrekken met haken en
wie na u overblijft, met visha-
ken.*

*3 Door bressen zult u naar bui-
ten gaan, de ene vrouw na de
andere, en weggeworpen wor-
den naar Harmon, spreekt de
Heere.*

Dat was de aankondiging van de straf, die over hen zou komen. De vijand zou ze als gevangenen meenemen aan touwen met haken door de neus of de lip. Haken, die normaal in de visserij gebruikt werden.

De steden, waar deze welvaren-
de vrouwen woonden, zouden
belegerd worden.

Er zou een bres door de vijand
in de muur geslagen worden en
door die bressen zouden ze
weggevoerd worden naar *Har-
mon*, ofwel richting de berg
Hermon, richting Syrië,

De les voor ons hieruit: De
Heere ziet alles wat mensen
overkomt.

Er was in Israël wel godsdien-
stigheid, maar het was overwe-
gend schijn, zoals ook in de
laatste dagen meer liefde voor
genot dan voor God zal zijn.

Er zal dan een schijn van gods-
vrucht zijn, maar de kracht
daarvan zal worden verloo-
chend. De kracht van de gods-
vrucht is immers, dat men zich
afkeert van het kwade. (2 Tim.
3:5 en Spreuken 16:6).

Amos was niet alleen een pro-
feet maar ook een voorbidder.
Daarover staat geschreven in
Amos 7:1/3:

*1 Dit heeft de Heere Heere mij
laten zien, en zie, Hij formeerde
sprinkhanen toen het nagras be-
gon op te komen; let wel,, na-
gras, nadat er voor de koning
gemaaid is.*

De landbouwers moesten hun
eerste oogst aan de koning ge-

ven en het zgn. nagras was voor hun onderhoud.

2 En het gebeurde, toen ze het opvreten van het gewas van het land voltooid hadden, dat ik zei: Heere Heere, vergeef toch! Hoe zou Jakob staande kunnen blijven? Het is immers klein!

3 Toen kreeg de Heere hier berouw over. Het zal niet gebeuren, zei de Heere.

Ook in zijn 2^e visioen gebeurde iets dergelijks (7:4/6). Laten ook wij voorbidders zijn zoals staat in Ezechiël 22:30

Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten; maar ik vond niemand.

Dat is ernstig. God zocht naar een voorbidder maar die was er niet!

Dan nog een prachtig woord in Amos 8:11 waar staat:

Zie, er komen dagen, spreekt de Heere Heere, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heere te horen.

Wat gezegend als de Heere zo'n honger in ons hart bewerkt, geen honger naar brood of dorst naar water, maar om de woorden van de Heere te horen.

Jezus zei: *Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (Mt. 5:6).*

Er is niets wat de honger van ons hart zo verzadigd, als het eten van de woorden van de Heere en het doen van Zijn wil.

Die dagen zullen komen en die dagen zijn er, dat de Heere een honger in het land zal zenden om de woorden van de Heere te horen.

En dan de veelzeggende oproep in hoofdstuk 4 vers 12b:

Maak u gereed om uw God om uw God te ontmoeten.

Ze waren afgeweken maar nog steeds het veelzeggende woord "uw God".

Maak u gereed om uw God te ontmoeten. Hoewel afgeweken, waren ze nog steeds Gods uitverkoren volk.

En aan het einde van vers 13 wordt nog eens Gods naam genoemd:

Heere, God van de legermachten, is Zijn naam..

Waarvan moesten ze zich dan bekeren? Wat wilde de Heere dan van hen? En dat geldt ook voor ons!

Amos 5:4: Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef.

En nogmaals aan het begin van vers 6: *Zoek de Heere en leef!*

Ook voor ons geldt de oproep uit het boek Amos: Zoek de Heere en leef!

Tot slotte nog een profetie in Amos 9:14/15 over Israël, die in onze tijd in vervulling is gegaan:

14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël; zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen; zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken; zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.

15 Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God.