

## De maat waarmee gij meet

Er bestaat een uitspraak van Jezus, die niet te vinden is in de vier evangeliën, maar die in het boek Handelingen staat. We gaan het lezen in Handelingen 20:33/35:

*Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd; zelf weet gij, dat deze handen in mijn behoeften en in die van hen, die bij mij waren, hebben voorzien.*

*Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.*

Iets ontvangen is zalig, is fijn. Maar er is iets, wat nog zaliger is, wat nog fijner is, en dat is geven.

Als nu geven zaliger is dan ontvangen, waarom zullen we dat dan niet meer doen?

We lezen in Lucas 6:38 het volgende:

*Geef en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.*

We worden door Jezus opgeroepen om te geven en Hij koppelt daar een belofte aan vast, namelijk dat aan hen die geven, gegeven zal worden.

- Geef je liefde, dan ontvang je liefde.
- Geef je zachtmoedigheid, dan ontvang je zachtmoedigheid.
- Geef je vriendelijkheid, dan ontvang je vriendelijkheid.
- Geef je geld of goederen, dan ontvang je geld of goederen.

Dat is een wetmatigheid en Jezus' woorden zijn waar: *geef en u zal gegeven worden.*

En Jezus zei ook: *met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.*

Geef je dus karig – dan ontvang je karig.

Geef je mild – dan ontvang je mild.

Ik weet, dat er eens iemand een vrachtwagen met appels aan de bewoners van een bijbelschool heeft gegeven. Het gaat met geven volgens wetmatigheden. Wat zal die man terug ontvangen hebben van God ...??

*Geeft en u zal gegeven worden:* deze woorden van Jezus eindigen met een dubbele punt en de Heer Jezus drukt het in vier zinsneden uit:

- Een goede maat. De maat die Jezus bedoelt is een korenmaat. Je ontvangt een goede maat, want let maar op de volgende woorden:
- Een gedrukte maat: men gaat de inhoud van de korenmaat wat naar beneden drukken, zodat er meer in kan.

- Een geschudde maat: als men de gevulde korenmaat wat heen en weer gaat schudden, zakt het koren, zodat er meer in kan.
- Een overlopende maat: je krijgt dus bij God meer terug dan dat je geeft! Hij belooft een overlopende maat.

Het wordt dus interessant om te geven.

En er zijn nog meer heerlijke beloften verbonden aan het geven; we gaan naar 2 Cor. 9:6-7

*6 Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.*

*7 En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.*

God houdt er niet van, als we iets met tegenzin doen. Geef je met tegenzin 10 euro, dan kan je beter vijf euro geven wanneer je dat met een blij hart kunt doen.

Als je blijmoedig iets geeft, dan heeft God je lief. Zo staat het hier en zo is het.

En vervolgens het bijzondere woord wat nu volgt:

*8 En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn,*

"God is able" staat er in de Engelse bijbel. Dat betekent: Hij is bij machte – Hij is in staat. Wat is Hij bij machte en wat wil Hij ons schenken?

Hij wil ons genade schenken. Niet wat genade maar alle genade.

Wat is genade? Wij denken meestal bij het woord "genade" meestal aan vergeving en dat is ook genade, maar genade betekent ook "hulp".

Uit dit vers blijkt weer opnieuw, hoe royaal God is! Hij wil ons niet wat genade schenken, maar

.... alle genade! En dat niet alleen, maar Hij wil dat in ons overvloedig schenken.

*God is bij machte, om alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij ...*

In alle opzichten ... dat wil zeggen: in alle omstandigheden. In alle wisselende omstandigheden van het leven is er een oceaan van genade, want *alle genade* is toch wel heel veel!

Te allen tijde ... dus niet alleen nu maar er is altijd overvloedige genade – en dat is hulp – voorhanden. Die genade is altijd beschikbaar. Zij is te verkrijgen bij de troon der genade. Altijd!

Opdat gij ... in alle opzichten ... te allen tijde ... en dan gaat Paulus verder: van alles genoegzaam voorzien. Dat betekent:

Er is van alles voldoende, meer dan voldoende! We zijn dan van alles genoegzaam voorzien.

Genoegzaam is een wat oud Nederlands woord. Het betekent: voldoende, toereikend.

Wij zijn dus van alles maar dan ook van alles genoegzaam, voldoende, toereikend, voorzien.

Hij is bij machte, Hij is werkelijk in staat om alle genade, in u en mij, overvloeiend te schenken. Dan zijn wij genoegzaam voorzien.

En waar eindigt deze tekst mee: opdat gij ... *in alle goed werk overvloedig moogt zijn.*

Wat zijn goede werken? Alle werken die nuttig zijn, zijn goede werken. Afwassen, strijken, kleren verstellen of eten koken; dat zijn allemaal goede werken, ook ons dagelijks werk bij een werkgever. Maar ook werken van barmhartigheid zijn goede werken.

Dus zei Jezus: met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

Wat stond er ook weer in Handelingen 20:35b? Wat heeft Jezus gezegd, wat niet in de evangeliën staat? > *Het is zaliger te geven, dan te ontvangen.*