

De liefde wordt niet verbitterd

In 1 Cor. 13:5 staat:

De liefde wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Wat is bitterheid eigenlijk? Het is ergens zeer teleurgesteld over zijn. En een teleurstelling ontstaat, als men verwachtingen van iemand heeft, die niet uitkomen of die uitblijven.

En komen die verwachtingen na lange tijd nog niet uit, dan kan men zeer teleurgesteld worden en daarna zelfs verbitterd worden.

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof. (Judas v. 20a)

Wat moesten deze geliefde broeders en zusters doen? Zij moesten zichzelf bewaren in de liefde Gods en zichzelf opbouwen.

En dat is ook een belangrijke vermaning voor ons. Er is

namelijk een wezenlijk verschil tussen de liefde Gods en de menselijke liefde.

In de liefde Gods is geen verandering of zweem van ommekeer. Maar menselijke liefde verandert en wordt beïnvloed door het gedrag van anderen.

Hoe velen zijn er niet, die op elkaar verliefd worden en trouwen, en later iets tegen elkaar krijgen, scheiden, ja elkaar zelfs kunnen gaan haten.

Als mijn liefde beïnvloed wordt door het gedrag van anderen, dan komt dat doordat ik mij door het gedrag van de ander laat beïnvloeden.

Wil ik in de liefde Gods blijven, dan moeten de omstandigheden en het gedrag van de anderen reiniging bewerken in mij, zodat ik in de liefde Gods kan blijven.

De bron van onze liefde moet dus niet in de mensen en in hun gedrag gelegen zijn, maar in God.

Efeze 4:31 *Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid.*

Uit dit vers blijkt, dat er verschillende vormen van bitterheid bestaan en verschillende vormen van kwaadaardigheid (letterlijk staat in de grondtekst: kwaadheid).

Van belang is dat alle vormen van bitterheid en alle vormen van kwaadheid uit ons leven gebannen dienen te worden.

Dat kan tijd kosten maar het is nodig en ook mogelijk door de overwinning van Jezus, anders zou de apostel ons er niet zo duidelijk op wijzen.

Daarom is het volgende vers een grote hulp om niet bitter of kwaad te worden:

32 Maar weest jegens elkander vriendelijk barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Ja, laten we dat voor elk ander doen!

Vriendelijk zijn;, barmhartig zijn, vergeving gezind blijven.

God heeft ons immers in Christus veel vergeving geschonken en Hij blijft nog steeds gaarne vergevend Ps. 86:5.

Als wij in de liefde Gods blijven, zal er dus nooit bitterheid in ons hart binnenkomen.

Het is niet zo moeilijk om mensen lief te hebben, die ons goed liggen en die wij aardig vinden.

Maar als wij soms te maken hebben met het tegenover gestelde van wat wij wensen, dan gaat het er om, staande te blijven in de liefde Gods, ondanks alles, en geduldig te blijven tot het einde, zonder onszelf of de anderen op te geven.

Hebr. 12:14 noemt in dit verband:

14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

We worden hier aangespoord om twee belangrijke zaken na te jagen:

(1) Vrede met allen ... en een ander Schriftwoord zegt: houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

(2) We zullen ook jagen naar de heiliging zonder welke niemand de Here zal zien.

De Willibrord vertaling zegt het ook duidelijk, namelijk zo: Streeft naar vrede met alle mensen, en naar een heilig leven, want zonder dat zal niemand de Heer zien.

15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiet en verwarring sticht, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.

Door iets tegen een ander te krijgen, b.v. doordat een broeder of zuster iets krenkend tegen ons gezegd heeft, kan bitterheid ontstaan.

Dan gaat men er over praten wat die of die gezegd of gedaan heeft en worden ook anderen besmet door die bitterheid. Er staat zelfs: zeer velen.

Die bitterheid heeft dan wortel geschoten in het hart en als er sporen van bitterheid in mij zouden zijn, dan moet die bitterheid er met wortel en al uitgetrokken worden.

Dat kan, als we er aan denken, wat God ons allemaal vergeven heeft in ons leven en dan rekenen wij de ander het kwade niet toe maar wij gaan hem of haar in ons hart zegenen.

Als iemand komt te overlijden in de wereld, bemerkt je nog wel eens van mensen, dat zij bitter worden tegenover God die hun geliefden van hen heeft weggenomen. Zij vinden dat niet billijk van God en worden dan verbitterd op Hem.

Nu gaan we naar een ander woord over bitterheid en dat staat in Col. 3:19 (NBG)

"Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar."

In de Herziene Staten Vertaling staat: *"Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar."*

De apostel Paulus geeft aan de man en aan de vrouw precies die woorden, die zij nodig hebben in de praktijk van het leven.

Een vrouw kan verzocht worden, om boven haar man te gaan staan, om hem te gebieden in plaats van hem onderdanig te zijn in een zachtmoedige en stille geest.

En een man kan verzocht worden, als hij te vaak van zijn vrouw hoort hoe het allemaal moet, om uit de liefde te raken en het gevaar om bitter te worden ligt niet zo ver weg.

Er zijn mannen in de wereld die het gedrag van hun vrouw zo beu zijn, dat zij boos het huis uit

lopen om ergens alleen een terrasje op te zoeken om een troostdrank te drinken.

Maar wij mannen in Christus, wij drinken van een andere troostdrank namelijk uit de bron van de bodemloze liefde van Christus, zodat wij onze vrouwen blijven liefhebben en niet bitter tegen haar worden.

Over de man staat geschreven in 1 Cor. 11:7 dat hij het beeld en de heerlijkheid Gods is maar in dezelfde tekst staat geschreven, dat de vrouw de heerlijkheid van de man is.

Dus de heerlijkheid van de man is, dat hij altijd in de liefde Gods blijft. Dan is hij een beeld van de heerlijkheid Gods.

En voor de vrouw staat in Ef. 5:24 "Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. "

Op die manier blijft ook zij in de liefde Gods.

Maar een man dient te werken met het woord, wat God hem gegeven heeft en hij dient zijn vrouw niet voor te houden, hoe zij zich behoort te gedragen.

Omgekeerd is dat ook het geval. Een ieder heeft zijn eigen werkterrein zodat alles gezegend en goed wordt. Wat een roeping! Wat een mogelijkheden! Enkel geven en niets eisen!

Een prediker gaf eens een goede tip aan zijn toehoorders door en hij sprak uit zijn eigen leven.

Hij zei: *Behandel je vrouw als een prinses, dan zal zij je behandelen als een prins.*

De apostel Petrus schrijft hierover in zijn brief aan ons mannen in 1 Petrus 3:7

Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.