

De koningin van Sjeba

Deze waar gebeurde en interessante geschiedenis staat in 1 Koningen 10 en bijna identiek ook in 2 Kronieken 9.

Ook is deze gebeurtenis opgetekend in een oud Ethiopisch geschrift, wat nog bestaat, de Kebra Negast.

1 Koningen 11:3 staat geschreven over koning Salomo:

Hij had zevenhonderd vrouwen – vorstinnen – en driehonderd bijvrouwen.

In dat oud Ethiopisch geschrift wordt verhaald dat de koningin van Sjeba ongeveer zes maanden met haar gevolg op bezoek is geweest en dat Salomo ook haar tot vrouw heeft genomen.

Uit dat huwelijk is een zoon verwekt dat na haar thuiskomst in Ethiopie geboren werd en dat zij hem de naam: "Baina Lehem" gaf en dat betekent: "zoon van de wijze man".

In dat boek staat ook beschreven, dat deze zoon op 22 jarige leeftijd met een groot gevolg naar Jeruzalem gegaan is om zijn vader te ontmoeten en daarbij de ring droeg, die Salomo aan zijn moeder gegeven had.

In 1 Koningen 11: 4 staat over de vele vorstinnen en bijvrouwen, die Salomo gehad heeft het volgende vermeld:

Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere, zijn God, zoals het hart van zijn vader David.

God heeft van de beginne in het paradijs het monogame huwelijk ingesteld tussen één man en één vrouw.

De koningin van Sjeba is na haar huwelijk met Salomo naar haar land teruggekeerd om het te besturen en uit niets blijkt dat zij behoorde tot de vorstinnen, die het hart van Salomo verleidde om andere goden te dienen.

De koningin van Sjeba werd in haar land opgevolgd door haar zoon, die "Koning Menelik de Eerste" genoemd werd.

In de Ethiopische grondwet van 1955 staat over deze geslachtslijn ook geschreven.

De voormalige Ethiopische keizer Haile Selassie (1892-1975) bijgenaamd "de leeuw van Juda" leidde zijn koningschap af van deze koning Menelik de Eerste, zoon van de koningin van Sjeba.

Dit even als inleiding. We gaan ons nu richten op dat, wat het woord van God daarover schrijft in 1 Koningen 10:

1 Toen de koningin van Sjeba het gerucht over Salomo in verband met de Naam van de Heere hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen.

Deze koningin vernam het gerucht over Salomo, mogelijk van kooplieden die handel dreven met Israël.

Zij ging naar Salomo om hem met raadsels op de proef te stellen. Die raadselen waren geen raadsels, zoals wij die kennen.

Het ging om raadselen over praktische levenswijsheid, waarover het ook gaat in de spreuken van Salomo.

Zij wilde met haar raadselen en vragen Salomo testen op de wijsheid, die zij over hem gehoord had.

Er staat ook in vers 1 dat zij het gerucht over Salomo gehoord had in verband met de Naam van de Heere. Uit die woorden spreekt ook een verlangen om Jahwé, de God van Israëel, te leren kennen.

2a Zij kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg, met kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud en met edelstenen.

Na een lange en warme reis trok ze dan eindelijk Jeruzalem binnen. Het moet een indrukwekkende intocht in Jeruzalem geweest zijn.

Een koningin met een zeer groot gevolg. Kamelen, beladen met specerijen, en beladen ook met zeer veel goud (dat blijkt straks uit vers 10) en bij de geschenken waren ook edelstenen.

2b Zij kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat zij op haar hart had.

Zij sprak alle raadsels en vragen uit, die zij op haar hart had.

3 En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet kon verklaren.

Salomo had wijsheid van boven gekregen, van de alwijze God en met deze door God gegeven wijsheid ontdekte hij het verborgen inzicht, die in de woorden van de koningin lag opgesloten.

4 Toen de koningin van Sjeba al de wijsheid van Salomo zag, en het huis dat hij had gebouwd.

De koningin hoorde niet alleen de wijsheid van Salomo maar zag ook de wijsheid van Salomo in zijn werken. Ook in het huis wat hij gebouwd had.

Hier wordt mee bedoeld het huis Gods en zijn eigen paleis, waar hij in woonde.

5 Het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers, die hij bracht in het huis van de Heere, was zij buiten zichzelf.

De Willibrord vertaling geeft dit vers als volgt weer:

De spijsen op zijn tafel, de hovelingen die mee aanzaten, de lakeien in hun uniform, de schenkers, de brandoffers die hij geregeld opdroeg in de tempel van Jahwe, was zij buiten zichzelf van verbazing.

Genoemd wordt ook: "zijn schenkers" dus de koningin was ook verbaasd hiervan en van het zien van de goed gevulde wijnkelders van koning Salomo.

6 Zij zei tegen de koning: Het was de waarheid, wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb.

7a Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen. Zie, nog niet de helft was mij verteld.

Toen de koningin nog in haar land was en over Salomo en zijn wijsheid hoorde, klonk dit alles zo wonderbaarlijk in haar oren dat ze dacht: ik geloof het pas, als ik het zelf zie, dus besloot ze op reis te gaan.

7b U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had, overtroffen.

8 Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u, die voortdurend in uw dienst staan en uw wijsheid horen!

De Willibrord vertaling geeft dit vers als volgt weer:

Wat een voorrecht voor uw mannen, wat een voorrecht voor uw dienaren, dat zij voortdurend voor u staan en uw woorden van wijsheid mogen horen.

9a Geloofd zij de Heere, uw God, Die behagen in u heeft gehad door u op de troon van Israël te zetten!!

Ook hier weer de Willibrord vertaling:

Gezegend zij Jahwe uw God, die in u zoveel welgevallen heeft gehad dat Hij u geplaatst heeft op de troon van Israël.

Hoewel de koningin zegt: "Geloofd zij de Heere, uw God" blijkt uit die woorden ook, dat zij zelf ook in die God van Israël geloofde, anders zou ze Hem niet prijzen.

Bescheiden zegt ze echter als niet Joodse koningin: De Heere, uw God.

9b Omdat de Heere Israël voor eeuwig liefheeft, daarom heeft Hij u tot koning aangesteld om recht en gerechtigheid te doen.

Ook uit deze woorden van de koningin van Sjeba komt haar geloof in Jahwe tot uiting: Hij, Jahwe, heeft Israël voor eeuwig lief en Hij heeft u tot koning aangesteld.

10a Zij gaf de koning honderd twintig talenten goud.

Een talent goud weegt ongeveer 35 kg dus 120 talenten goud heeft een gewicht van circa 120 x 35 kg = 4200 kg aan goud.

Vandaar ook die grote kamelenstoet in haar gevolg, die deze goudschat droegen.

In 1 Koningen 10:14 staat nog vermeld:

Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zeshonderd zes en zestig talenten goud.

En dat is omgerekend ruim 23.000 kg goud en dat in één jaar.

10b Zeer veel specerijen en edelstenen. Zo'n grote hoeveelheid specerijen als die de koningin van Sjeba aan koning Salomo gaf, is er nooit meer gekomen.

In plaats van "specerijen" wordt in de Willibrord vertaling "reukwerk" genoemd. De wijzen uit het Oosten gaven, om de geboren Koning eer te bewijzen, goud, wierook en mirre.

Het waren specerijen, het was reukwerk, met een bijzondere reuk.

Efeze 5:1 spoort ons aan om navolgers van God te zijn en in de liefde te wandelen. Dat is God tot een welriekende reuk.

13a Koning Salomo gaf de koningin van Sjeba overeenkomstig al haar wensen, alles waar zij om vroeg, meer dan wat Salomo haar al gegeven had, overeenkomstig het vermogen van de koning.

13b Daarna keerde zij terug en ging naar haar land, zij en haar dienaren.

Ook op de terugweg waren de kamelen in haar gevolg rijk beladen met geschenken.

Hij schonk haar al wat zij begeerde en vroeg, ja, meer dan dat.

De les uit het leven van Salomo voor ons is dat het lang goed ging in zijn leven maar het was niet: Eind goed, al goed. Zijn geloof leed schipbreuk.

In 1 Koningen 11:4 staat over de vele vorstinnen (700) en bijvrouwen (300), die Salomo gehad heeft het volgende vermeld:

Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere, zijn God, zoals het hart van zijn vader David.

Een triest eind. Voor ons de waarschuwendende woorden van Jezus:

Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Die woorden staan in Marcus 13:13 en de cijfers zijn een gemakkelijke hulp, om de plaats van deze tekst te onthouden.

Jezus heeft ook over de koningin van Sjeba gesproken; hij noemde haar: De koningin van het Zuiden.

Nadat schriftgeleerden en Farizeeën Jezus beschuldigd hadden, dat hij door de overste der boze geesten Beëlzebul de boze geesten uitdreef, vroegen ze even later aan Hem: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien.

Jezus gaf hen geen ander teken dan het teken van Jona en zei toen dat in het laatste oordeel de koningin van het Zuiden zal optreden tegen dit geslacht.

We lezen dat in Math. 12:42 en verder:

De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de eindenvan de aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier!

Wij zullen dit laatste oordeel ook meemaken en toeschouwer zijn als de Farizeeën en schriftgeleerden dan aan de beurt zullen komen om geoordeeld te worden.

Dan zal de koningin van Sjeba opstaan en zo ongeveer dit zeggen:

Ik heb er een lange reis voor over gehad om de wijsheid van Salomo te toetsen en te horen.

Ik heb gezocht en gevonden. Maar jullie hebben Jezus, die meer en wijzer is dan Salomo afgewezen, hoewel Hij zulke grote tekenen en wonderen voor jullie ogen gedaan heeft.

In Christus zijn al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen (Col. 2:3).

"Men had mij nog niet de helft van uw wijsheid verteld" sprak de koningin van Sjeba tegen Salomo. Zij zocht en zij vond!

Laten we naar die schatten van wijsheid, die in Christus verborgen zijn "zoeken als zilver en het naspeuren als verborgen schatten, want de Heere geeft immers wijsheid en uit Zijn mond komen kennis en inzicht. (Spreuken 2:4/6)

En als wij praktische wijsheid in ons leven nodig hebben, kunnen we daarom bidden en God zal het ons geven. (Jac. 1:5,6)

Die praktische wijsheid van boven hebben u en ik zo nodig in ons dagelijks leven..
Die wijsheid van boven is: (Jac. 4:17)

- Ten eerste rein
- Vervolgens vreedzaam
- Welwillend
- Voor rede vatbaar
- Vol barmhartigheid en goede vruchten
- Onpartijdig
- Ongeveinsd.

Dat wij allen in deze praktische wijsheid van boven meer mogen toenemen.