

De hemel geeft wie vangt die heeft

God is een gevende God. Om het met een aards voorbeeld te kunnen weergeven, zie ik Hem als Iemand die een feestzaal heeft ingericht ter ere van Zijn enig geboren Zoon, die Hij intens liefheeft.

En in die feestzaal staan tafels met heerlijk eten naar keuze, en tafels met gezonde vruchten en kannen met de fijnste dranken.

En aan ons mensen laat Hij de keuze, of wij bij die tafel willen aanschuiven of niet.

Jezus sprak hierover in een gelijkenis (Mt. 22:2 en 4):

2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.

4 Zeg tot de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed: komt tot de bruiloft.

God is een royale en gevende God. En aan ons mensen geeft Hij de keus, om Zijn gaven aan te nemen of niet.

De eerste royale gave van God is Zijn Zoon, als verzoening voor onze zonden, voor een ieder die gelooft.

In 1 Johannes 5:11/12 wordt deze gave – als een persoonlijk getuigenis van God - duidelijk naar voren gebracht. Daar staat:

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

God biedt ons eeuwig leven aan. En dat leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven!

Wanneer een mens als antwoord op dit aanbod van God "ja" zegt – ik neem deze gave van Uw Zoon aan – dan heeft zo iemand het leven, het eeuwige leven.

Maar zo heerlijk en eenvoudig dit "ja" is als antwoord op Zijn gave, zo ernstig is het ook, als iemand die gave afwijst want het vervolg van Gods getuigenis luidt: *Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.*

Wie dus vandaag kiest voor de Zoon, die kiest voor het leven!

En na dit heerlijke begin wil God blijven geven. Hij wil blijven geven en ons zegenen. We lezen over deze gevende God in Efeze 1:3 t/m 7 waar staat:

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Hier staat letterlijk dat de Vader van onze Heere Jezus Christus ons met *alle* geestelijke zegen gezegend heeft.

Er staat letterlijk in de grondtekst in plaats van "allerlei geestelijke zegen" "alle

geestelijke zegen". Daar heeft God ons al mee gezegend.

Het staat in de verleden tijd. Het werk is volbracht en nu wil Hij – de Vader – ons zegenen met alle geestelijke zegen. Wat royaal en liefdevol.

En als iemand "ja" zegt, en die geestelijke zegeningen wil aannemen, dan zegt de Heer ook nog tegen hem of haar, wat in het volgende vers staat:

4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Als men "ja" zegt tegen Hem en deze uitverkiezing gelovig aanneemt, dan komt men in de familie van God en dan heeft Hij een fantastisch plan met ons.

Hij wil ons puur en zuiver maken van binnen.

Hij heeft ons uitverkoren – al voor de grondlegging der wereld

– om puur en zuiver te worden. Dat noemt de Bijbel heilig en onberispelijk. Dat is puur en zuiver!

Als wij Zijn aanbod gelovig aannemen, dan heeft Hij ons al van voor de grondlegging der wereld uitverkoren om puur en zuiver te worden.

Maar dat niet alleen; Hij heeft nog iets voor ons in petto. Hij wil ons opnemen in Zijn familie! Hij wil ons adopteren en wij mogen zonen en dochters van Hem worden.

Jezus is al de Zoon van God maar Hij wil meer zonen hebben en Hij heeft een groot plan met hen namelijk Hij wil die vroegere gevangenen omscholen tot fijne boys en girls waar Hij plezier in heeft.

5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,

6 Tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

Het is dus allemaal puur genade. "De hemel geeft wie vangt die heeft." Men krijgt dit alleen als men het in geloof aanneemt.

Slechts gelovig zeggen: "Ja, Heere, ik neem dit alles aan wat U mij wilt geven."

7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade.

Zijn genade is zo rijk dat je niet alleen vergeving krijgt van je overtredingen maar ook verlossing, vrijmaking van de macht van de zonde. Die verlossing staat zelfs voorop in dit vers.

Een oud christelijk lied zegt: Wij hebben de verlossing, door Jezus dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening, o, welk een kostbaar goed. Wij hebben

een Hogepriester, die voor ons bidt en pleit, wij hebben een schone erfenis, straks in de eeuwigheid.

Wat een royale God!!

En als wij "ja, tegen Hem hebben gezegd en daarna in de praktijk van alle dag toch nog merken dat wij in wijsheid te kort schieten, dan heeft Hij ook deze wijsheid van boven nog gratis aan te bieden, slechts als men het in het geloof wilt aannemen.

We lezen dat in Jacobus 1:5 waar staat:

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

God is een gevende God. Die wijsheid van boven, die puur is, die vol vrede is, die vriendelijk is en zachtmoedig, die wil God ons geven, als wij daarom bidden.¹

¹ Jacobus 3:17

"De hemel geeft, wie vangt die heeft"

Wat staat er toch precies in Jacobus 1:5 ?

- Hij geeft aan allen.
- Hij geeft eenvoudigweg
- Hij geeft zonder verwijt

Wie bidt, ontvangt – want er staat: Zij zal hem gegeven worden.

Slechts één eenvoudige voorwaarde en die staat in het volgende vers:

6. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende.

Eerst maakt de Heere glashelder duidelijk, dat Hij die wijsheid aan allen wil geven, eenvoudigweg, zonder verwijt. "Het zal je gegeven worden" is Zijn belofte.

Maar als men aan die waarheid een beetje gaat twijfelen, maakt men God ook een beetje tot een

leugenaar. Er is geen reden om te twifelen. God spreekt altijd de waarheid en niets anders dan de waarheid.

Wij dus twijfelt aan Zijn royale, en goede bedoelingen met ons, wie twijfelt aan Zijn vrijgevigheid jegens ons, ontvangt niets zegt vers 7a:

Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Heere zal ontvangen.

God is een gevende God. De hemel geeft, wie vangt die heeft, zegt ook Romeinen 8:31/32

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

Vers 31 zegt in feite: Wat zullen wij nu van deze gevende God zeggen? Als Hij voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

En dan het schitterende vers 32:

- Hij gaf Zijn Zoon
- Hij spaarde Hem niet voor ons.
- Hij gaf Hem over voor ons allen.
- En het blijft niet alleen bij deze gave maar Hij wil ons met Hem alle, maar dan ook alle dingen schenken!

Dat is een overweldigende goedheid en vrijgevigheid van Gods kant, en een fantastische rijkdom en heerlijkheid voor ons.

Aan wie wil Hij al deze dingen schenken? Hij wil deze dingen geven aan Zijn discipelen. En dat zijn christenen die vanzelfsprekend Jezus als de nummer Eén in hun leven hebben.

Die hebben de wereld vaarwel gezegd en hebben gekozen voor Hem als de Numero 1 in hun leven.

Zulke mensen zegent Hij met al Zijn goedheid en al Zijn bezit.

Een volbloed christen mag elke dag met volle teugen van het leven genieten.

Daar wordt ook over gesproken in de Bijbel namelijk in Psalm 34:12/15 waar staat:

12 Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des Heren leren.

13 Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten?

14 Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog;

15 Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.

In vers 13 wordt gesproken over vele dagen om het goede te genieten.

En er worden een paar eenvoudige voorwaarden genoemd om dit elke dag te mogen beleven. Er staat:

- Bewaar uw tong voor het kwade.

Deze tong zit midden in onze mond en als we die bewaren voor het kwade (geen kwaad spreken over een ander en niet kwaad worden tegen een ander, dan ga je van het leven genieten.

Maar ook:

- Wijk af van het kwade. Een simpele voorwaarde: wijk van het kwade. Er is veel wat slecht en kwaad is in de media. Zoek het niet op maar wijk er vandaan.
- Zoek de vrede en jaag die na.

Dat is wat God wil.. Met als heerlijk gevolg: Je krijgt vele dagen om het goede te genieten.

De hemel geeft! Wie vangt die heeft!

We hebben een goede, royale, en gevende God. De duivel doet

het voorkomen, alsof dat niet zo is.

Hij zei al tegen Eva in het Paradijs: " God heeft zeker wel gezegd dat jullie van geen enkele boom in de hof mogen eten? ²

Maar dat had God helemaal niet gezegd. Ze mochten van vruchten van alle bomen eten behalve van één niet. Dat is toch niet te moeilijk.

Ere aan onze unieke en gevende God en Vader en aan Zijn Zoon Jezus.

² Genesis 3:1