

## De grote liefde van Christus

We gaan het hebben over de grote liefde van Christus.

Aan Paulus was de genade te beurt gevallen om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus aan de heidenen te verkondigen en dat lezen we in Efeze 3:8

*Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.*

Onnaspeurlijk wil in dit verband zeggen: Een zo grootte rijkdom, dat het met ons verstand niet te peilen is.

*14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader,*

Paulus boog zijn knieën voor zijn hemelse Vader en bad. Hij bad niet voor zichzelf maar voor ons, gelovigen uit de heidenen.

En hij vroeg aan de Vader, of Hij ons het volgende wilde geven:

*16 Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,*

En vanuit de rijkdom van Zijn heerlijkheid wil Hij ons met kracht sterken door Zijn Geest in onze inwendige mens. Dat ook wij zo voor elkaar mogen bidden.

En ook het volgende vers is een rijkdom:

*17a Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.*

Letterlijk staat er in de grondtekst niet "woning make" maar "wone". Dat Christus in u en mij door het geloof (en dat is niet door het gevoel) in onze harten zal wonen.

Het sterkt ons, om dat te geloven: Christus woont in mij. Dat geloofde Paulus ook als hij in Galaten 2:20 schrijft: Christus leeft in mij.

Want dan kunnen wij liefhebben, als wij dat weten en geloven. En doordat Hij in ons hart woont, zijn wij geworteld en gegrond in de liefde zoals in het volgende vers staat:

*17b En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.*

*18 Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is.*

Dus, als wij in die liefde van Christus geworteld en gefundeerd zijn, zullen we kunnen begrijpen, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte van die liefde is van de liefde van Christus.

Wij zijn ook niet alleen in staat om die grote liefde van Christus te begrijpen. Nee, samen met alle heiligen kunnen wij daar meer begrip van krijgen.

En heiligen zijn christenen, die een aan Hem toegewijd leven leiden. We hebben die toegewijde christenen dus nodig.

In wat zij zeggen, in hoe zij leven, naar hen te luisteren, om zo een dieper begrip van de liefde van Christus te krijgen.

*19 En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.*

In hoeverre kunnen wij vervuld worden van die grote liefde van Christus. In hoe ver kunnen wij daarin toenemen?

En wat moeten wij daar nu van vinden van deze woorden van Paulus, dat wij *vervuld kunnen worden tot alle volheid Gods?*

Om het in eenvoudige woorden uit te drukken: De Vader en de Zoon willen graag hun innerlijke heerlijkheid met ons delen, die zich o.a. uit in de vruchten van de Geest.

Meer van Zijn liefde, blijdschap en vrede. Meer van Zijn geduld, zachtmoedigheid en trouw.

En hoeveel meer dan? We kunnen zeggen: Van het kleine begin tot een volheid van deze heerlijke vruchten van de Geest in ons.

Laten we niet zeggen: Nee, dank U, Heere. Dat hoeft niet van mij.

Stel voor dat iemand in uw familie miljonair wordt, en dat hij plotseling komt te overlijden en dat in zijn testament staat, dat u de erfgenaam van heel die som geld bent geworden.

Zouden wij dan zeggen: het hoeft niet van mij ?? Wie van ons zou dat zeggen ??

Wie bidt, die ontvangt en vers 20 zegt het nog oneindig veel krachtiger:

*20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.*

Hij wil niet alleen ons gebed verhoren maar is bij machte om meer te doen dan dat, ja, zelfs veel meer of – om het met de woorden van Paulus uit te drukken – oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen.

Toen Paulus deze woorden uit Efeze 3:20 op schreef, zal hij wel niet beseft hebben, dat die woorden duizenden jaren later in alle delen van de wereld nog te lezen zijn.

Met deze neergeschreven woorden en trouwens met al zijn brieven, die hij geschreven heeft, heeft God inderdaad oneindig veel meer gedaan dan hij besepte.

Geen wonder dat Paulus in het volgende vers noemt:

*21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.*

En dan wijst Paulus ons de weg, hoe wij in het leven van alle dag deze heerlijke en kostbare vruchten van de Geest, de deugden, kunnen aandoen.

Hoe wij kunnen toenemen in die breedte, lengte, hoogte en diepte van de liefde van Christus.

*4:1 Als gevangene in de Heere, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt.*

Het woordje "dan" verwijst naar datgene, wat wij gelezen hebben in Efeze 3. Daar heeft hij genoemd, dat Christus in ons woont door het geloof.

En nu zegt hij feitelijk: ga er nu naar leven! Ga nu wandelen waardig de roeping waarmee u geroepen bent.

En onze roeping is immers het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heere Jezus, genoemd in 2 Thes. 2:14 en dat zijn de vruchten van de Geest.

*2 Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.*

In dit vers worden vier deugden opgenoemd. Ten eerste wandelen met alle nederigheid.

Nederigheid is een basisdeugd, want God wederstaat de hoogmoedige maar de nederige geeft Hij genade.

Wandelen, niet met wat nederigheid, maar met alle nederigheid. Dat kan alleen vanuit deze heerlijke wetenschap dat Christus door het geloof in ons hart woont.

Ja, dat Zijn liefde in onze harten is uitgestort door de heilige Geest (Rom. 5:5).

Nederigheid en zachtmoedigheid zijn twee belangrijke deugden, die wij mogen aandoen en van Jezus mogen leren.

Titus 3:2 zegt ons ook, dat wij alle zachtmoedigheid zullen bewijzen aan alle mensen en dat is ook duidelijke taal.

*Ef. 4:2b Met lankmoedigheid (en dat is geduld) en elkander in liefde te verdragen..*

Hier worden de volgende twee deugden genoemd, namelijk geduld en liefde.

Het staat er zo mooi in de herziene statenvertaling: *wandelen met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.*

Men kan elkaar verdragen b.v. als man en vrouw, maar volmaakter is om elkaar in liefde te verdragen.

*3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band der vredes.*

Ja, juist door elkaar in liefde te verdragen bewaren we de band des vredes.

Vrede bindt samen maar ruzie niet. Daarom zullen wij ons dus beijveren om de eenheid van Geest te bewaren door de band des vredes.

Paulus schreef, dat wij samen met alle heiligen in staat zullen zijn om die grote liefde van Christus te bevatten. Daarom staat er in Efeze 4:11

*En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon.*

Dat is dus het heerlijke doel van bovengenoemde broeders, als zij hun taak juist uitoefenen, dat zij heiligen toerusten tot dienstbetoon.

Jezus was hier Zelf een groot voorbeeld in als Hij in Math. 20:28 zegt:

*De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.*

Jezus kwam om (1) te dienen en (2) te geven. En daartoe zijn ook wij geroepen. Geroepen tot dienstbetoon.

Wij kunnen door genade toenemen in de liefde, in dienstbetoon, in alle vruchten van de Geest, in Zijn zachtmoedigheid, vriendelijkheid en geduld.

*13a Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben.*

Door "dienstbetoon" ontstaat eenheid. Allen, die Jezus willen volgen, Die kwam om te dienen en te geven, die in Zijn voetstappen wandelen, worden één.

Die hebben dan allemaal hetzelfde verlangen om veranderd te worden naar Zijn beeld: (1) dienen en (2) geven.

Dan worden wij niet meer heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei verkeerde leer:

*14a Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt.*

Er waren in de tijd van Paulus al dwaalleraars en schijn-apostelen en die zijn er nu ook. Die zoeken zichzelf en niet de zaak van Christus.

*15 Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.*

In dit vers worden heerlijke dingen genoemd:

1. Dan groeien wij!
2. Als we ons aan de waarheid houden, en dat is het woord van God.
3. Dan groeien we in de liefde en de liefde zoekt zichzelf niet.
4. We groeien in elk opzicht naar Hem toe.
5. Omdat Hij – Christus - ons hoofd is,

En dan het volgende heerlijke vers:

*16a En aan Hem ontleent het gehele lichaam – als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen.*

Aan Hem ontleent het gehele lichaam - dus wij allen – deze geestelijke groei om toe te nemen in de liefde.

*16b Naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.*

Door de dienst ontstaat eenheid in dat lichaam van Christus, lazen we in 16a.

En ieder lid van het lichaam mag op zijn wijze dienen (16b)

Allemaal verschillend, mag een ieder op zijn wijze dienen, en dan groeien wij in elk opzicht naar Hem toe, Die het Hoofd is.

Geprezen zij onze unieke Opperherder, zoals de apostel Petrus het zo mooi noemt in 1 Petrus 5:4

En wanneer de Opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.