

De gezonde leer

Deze woorden: De gezonde leer, ook wel genoemd: de gezonde prediking, komen zeven keer voor in de brieven van Paulus.

We gaan naar de brief van Paulus aan Titus hoofdstuk 2:

1 Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.

Hij begint met de ouderen:

2 De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding.

Eerbaar wil zeggen: netjes, een beetje deftig maar niet stijf. Een waardige oude broeder.

Bezonnen wil zeggen: beheerst. Hij is niet onbeheerst en praat je de oren niet van het hoofd.

Gezond in de liefde wil ook zeggen, dat hij ook op gepaste wijze met zusters om gaat.

3 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zo-

als het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede.

Zij spreken geen kwaad, dat wil zeggen: zij praten niet minachtend over anderen, waar ze zelf niet bij zijn. Ze zijn niet verslaafd aan veel wijn.

4 Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben.

Dat is een mooie taak voor oudere zusters.

5 Bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.

Bezonnen wil zeggen: beheerst, vooral met de tong. Geen klets-tantes dus.

Kuis: Dat is ook een onderdeel van de gezonde leer. Een kuise vrouw draagt geen uitdagende kleding.

Paulus schreef hierover aan Timotheüs, dat zusters zich zedig en ingetogen zullen kleden. Ingetogen wil zeggen: niet uitdagend met je lichaam.

De Staten vertaling die dicht bij de grondtekst is noemt in 1 Tim. 2:9: " .. dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelf versieren."

Een zuster mag zich dus sieren maar dan in een eerbaar gewaad, zoals de NBG vertaling hier zegt: ingetogen en dat is het tegenover gestelde van: uitdagend.

Huishoudelijk: zorgen dat het geen rommeltje in huis is. Gezellig, schoon en op orde. Wat speelgoed op de grond voor de kinderen is geen rommeltje.

Goed voor je man: fit niet op je man maar wees goed voor hem. Behandel hem als een prins, dan zal hij je behandelen als een prinses.

Onderdanig: dat is niet iets van vroeger maar geldt ook voor nu. U kunt het vergelijken met een

prachtig zeewaardig zeilschip. Samen varen met je kinderen: aan het stuur Ma en de kapitein is Pa.

Ma mag naar hartenlust sturen maar in grote lijnen volgens de koers die de kapitein uitzet want twee kapiteins op een schip: dat werkt niet.

Opdat het woord Gods niet gelasterd wordt.

Als een zuster getuigt over Jezus maar thuis niet huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig is, dan is getuigenis en leven in tegenspraak met elkaar.

De gezonde leer is een hoopvolle leer die geestelijke genezing hierin kan aanbrengen.

6 Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn.

Bezonnen is een wat ouderwets woord. De Katholieke vertaling van Petrus Canisius zegt: Vermaan eveneens de jonge mannen, zich in alles te beheersen.

7 Betoon uzelf in alles een voorbeeld: Paulus spoort Titus aan om zelf een voorbeeld te zijn. Waarin dan??

7 Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid.

8 En spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.

Heeft de gezonde leer ook nog iets te zeggen, hoe men zich op zijn werk dient te gedragen ??
Jazeker:

9 Vermaan de slaven (de werknemers zou men tegenwoordig zeggen) dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehaaglijk zijn, zonder tegen te spreken,

10 Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze Zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken.

Wanneer een werknemer het zijn chef naar de zin maakt zonder mopperen, als hij eerlijk en oprecht is, dan is hij de leer van God, onze Heiland tot een sieraad.

Aan het einde van vers 10 wordt gesproken over: het onderwijs van God en dat is de gezonde leer.

En de Heere wil door Zijn onderwijs ons opvoeden, zodat wij door onze woorden en werken, ja door alles, deze leer tot sieraad zullen zijn.

Dat kost tijd en daarvoor is genade nodig en daarover lezen we in vers 11 en 12:

11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen.

Dus de genade Gods betekent hier niet alleen vergeving, maar hier staat dat de genade Gods ons ook leert, opvoed.

Deze genade Gods is verschenen en is zo krachtig en overvloedig dat ze zaligmakend is voor alle

mensen: verlossing en redding brengend.

De genade Gods voedt ons op met als doel:

12 En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.

Er zijn goede, natuurlijke begeerten zoals eten en drinken en van het goede te genieten. Als christenen mogen we van de goede dingen des levens genieten.

Er staat immers ook in de Bijbel: "eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart. (Pred. 9:7) en daar staat ook: "Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt."

Het gaat in Titus 2:12 om het verzaken van wereldse begeerten en om een integer en godvruchtig leven.

Dus de genade Gods voedt ons op, zodat wij beheerst, eerlijk en

godvruchtig in deze wereld leven.

13 Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Wij verwachten Zijn komst, Zijn verschijning.

14a Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid.

Dus Jezus heeft Zich gegeven om ons vrij te maken van alle wetteloosheid. Zonde is wetteloosheid, dus Jezus heeft Zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle zonden.

Zo groot is de genade dus zoals ook in Romeinen 6:14 staat: "Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade."

14b En voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Jezus reinigt voor Zich een eigen volk, ijverig in goede werken.

15 Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.

Paulus spoort zijn medewerker Titus aan om deze gezonde leer te verkondigen. Om de gelovigen hiermee te bemoedigen en waar nodig terecht te wijzen.

Dus Titus moest zich niet omver laten praten en hij moest niet slap zijn maar met alle gezag deze gezonde leer verkondigen.

De gezonde leer is als een stroom van levend water, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam