

De gezindheid van Jezus en die van Satan

Genesis 1

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Wanneer dat "begin" geweest is, weten we niet.

En we lezen in vers 2a: *De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de water-vloed.*

Velen Schriftkenners veronderstellen, dat tussen de verzen 1 en 2 een ontzaglijk drama ligt, namelijk de val van satan.

Hij was eens de lichtvorst, eens de overdekkende wonderschone cherub, van wie in Ezechiël 28:14-15 wordt gezegd:

14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen.

Een cherub is een engel, die dicht bij de troon van God mag zijn.

15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.

Er kwam dus een moment, dat in deze machtige engel Lucifer, deze cherub, die veel macht had, en misschien wel de machtigste van alle engelen was, dat er onrecht in hem werd gevonden.

Over God, de Allerhoogste, staat geschreven in 1 Johannes 1:5:

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Daarom is de zonde nooit uit God voorgekomen; Hij is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Voordat God de mensen ging scheppen, schiep hij de engelen. De Heere schiep ze niet zagezegd met een ingebouwde chip, zodat zij Hem automatisch zou-

den gehoorzamen in alles, maar Hij schiep ze met de mogelijkheid om zelf keuzes te maken.

Het maken van schepselen, die zelf keuzes kunnen maken, houdt ook een zeker risico in.

Maar dat wil niet zeggen dat het kwade uit God is voortgekomen. Het kwade bestond gewoon niet.

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Jezus zegt dan ook van de satan in Johannes 8:44

U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen.

Die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.

Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Niet God is dus de vader van de leugen en niet uit God is het kwade en de leugen voorgeko-

men, maar satan is de *vader van de leugen*. Door de satan ontstond het beginsel van de zonde.

De duivel zondigde geheel uit eigen beweging. Er was niemand die hem verleidde en daarom blijft hij ook duivel voor eeuwig.

Men kan ook zeggen dat hij de vader is van alle kwaad want Jezus zegt van hem in Johannes 10:10

10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

De duivel is uit zichzelf gevallen; hij verhoogde zichzelf en wilde als God zijn. We lezen daar iets over in Jesaja 14:12 t/m 15:

12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de

aarde, overwinnaar over de heidenvolken!

13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.

14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

15 Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!

Zichzelf verhogen is de gezindheid van satan. Hij wilde zich aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Maar hij zal worden neergeworpen in het diepst van de kuil. Men kan ook veronderstellen dat hij het slechtste en duisterste plekje zal krijgen in de poel van vuur.

Hoogmoed is dus de gezindheid van satan. Maar nederigheid is de gezindheid van Jezus. We lezen daarover in Filip 2:5-11

5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.

6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,

Hier staat dus duidelijk dat Jezus God gelijk was. Maar Hij heeft dat niet als een roof geacht, want Hij wilde ook graag dat wij deel zouden krijgen aan Zijn beeld.

7 Maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.

Jezus ontledigde Zichzelf. Waar heeft Hij Zich dan van ontledigd? Van het God gelijk zijn om de mensen gelijk te kunnen worden.

En dat niet alleen, maar Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen.

Hij kwam hier op aarde niet in de gestalte van een keizer of koning. Dan zouden wij Hem ook

moeilijk hierin kunnen navolgen.

Maar Hij kwam in de gestalte van een dienstknecht. Hij kwam om te dienen en te geven.

8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Het leven van Jezus begon in een kribbe – een armelijke dieren voederbak en eindigde aan het kruis, de plaats der verachten waar Hij hing - alsof Hij een crimineel was - tussen twee moordenaars.

9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam.

En dat is de naam Kurios, de naam van de God van Israël en een hogere naam kon Hij niet krijgen.

10 Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de

aarde, en die onder de aarde zijn.

11 En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Jezus dacht en denkt niet aan Zichzelf. Hij was en is zonder zelfzucht. En zo is ook de Vader; Hij is liefde en liefde zoekt zichzelf niet.

De duivel is een slechte duivel en alles wat hij te bieden heeft, is bedrog. Jezus kwam om ons leven en overvloed te geven. Hij is het 100% waard om nagevolgd te worden.

De weg naar beneden, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. De weg om te DIENEN en te GEVEN.

Laten we schijnen als lichtende sterren in deze wereld en het Woord van het leven vasthouden.