

De eindtijd

Wat staat de mensen te wachten in de eindtijd? Wat schreef Daniël daarover en wat sprak Jezus daarover en wat schreef Johannes op Patmos daarover?

In Daniël 12:1b staat hierover:

Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest, tot op die tijd.

Wat zei Jezus daarover? In Lucas 21:25/26 staat:

25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.

Petrus sprak op de Pinksterdag de profetie van Joël 2:30 uit dat de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Maar ook dat een ieder, die de Naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden.

Jezus sprak verder:

26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen, die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Johannes op Patmos heeft ook veel over de eindtijd geschreven. Daar gaan wij straks op in.

Opmerkelijk is, dat de antichrist zich in de eindtijd zal bedienen van een beeld en van een merkteken.

Eerst iets over dat beeld.

In Openbaring 13:15 staat daarover:

15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

- Een beeld.
- Met een geest.
- Een beeld dat kan spreken.
- Een beeld, dat de mensen zullen aanbidden.

Een beeld.

Natuurlijk zal dat geen stenen beeld zijn, zoals bijvoorbeeld een beeld van Jozef of Maria.

Geïnspireerd door de heilige Geest schreef Johannes op Patmos op unieke wijze over een beeld met een geest dat kan spreken.

Tegenwoordig zitten miljarden mensen vele uren voor dat beeld. TV en Internet zijn sprekende beelden, die de mensen zodanig in beslag kunnen nemen, dat het een afgod kan worden.

Een beeld met een geest.

Door dat beeld worden de mensen beïnvloed. Allerlei onderwerpen komen ter sprake op deze beeldbuis. Die onderwerpen beïnvloeden het denken van de mensen.

De boze maakt nu al gebruik van dat beeld zoals ook straks de super dictator, de zoon des verderfs, er gebruik van zal maken.

Niet alleen via de TV maar ook via Internet.

Een beeld dat kan spreken.

Dat blijkt uit het bovenstaande. Het is een beeld wat spreekt en waar de mensen naar luisteren.

Een beeld, dat de mensen zullen aanbidden.

Aanbidden is bewonderen. Er geheel door in beslag genomen worden. Als men b.v. uren naar de TV kan kijken of met Internet bezig is, maar nauwelijks tijd heeft voor God en Zijn woord, dan is dat beeld tot een afgod geworden, wat men aanbidt.

Echter, men kan in deze tijd ook nuttig gebruik maken van Internet zonder dat het een afgod wordt. Denk aan betalingen via Internet via de bankpas.

We gaan verder lezen in Openbaring 13:16 waar staat:

16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

In deze tijd maken we een ontwikkeling mee, die daar naar toe leidt. Nog niet zo lang geleden werd de nieuwe bankpas ingevoerd die de "wereldpas" wordt genoemd.

Als u naar uw nieuwe bankpas kijkt, staat daar een bankcode op van 18 tekens en 18 is 666 opgeteld.

Op mijn wereldpas van de Rabobank staat eerst het zgn. IBAN nummer vermeld.

IBAN staat voor: International Bank Account Number b.v. NL51 (4 tekens).

Daarna volgt de naam van de bank b.v. RABO (4 tekens).

En daarna volgt het banknummer van de klant in 10 cijfers.

Nu is nog geen sprake van een merkteken maar dat gaat komen in de periode, die de Bijbel de grote verdrukking noemt.

Dat merkteken is, zoals de technologische ontwikkelingen er nu uitzien, mogelijk een verplichte geïmplanteerde micro chip, zo groot als een rijstkorrel, die een heel leven mee kan gaan en zichzelf oplaadt.

De beste plaats daarvoor is de plaats met de sterkste temperatuur veranderingen, de rechterhand of het voorhoofd.

17 En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij, die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Wie geen toegang heeft tot dit banksysteem van het beest, kan in zijn wereld maatschappij van het beest niet meer leven.

Alleen via dit merkteken, deze microchip met ingebouwde naam en banknummers, krijgt met toegang tot geldzaken, verzekeringen en subsidies.

18 Hier is de wijsheid: Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Opmerkelijk is hoe meer dan 2000 jaar geleden Johannes op Patmos, geïnspireerd door de Heilige Geest, dit uitdrukt.

In de verzen 17 en 18 komt vier keer het woord getal voor. In het Engels digit en we komen meer en meer terecht in deze digitale maatschappij.

Het goddelijke getal kan men 777 noemen. Vader – Zoon – Heilige Geest.

Het maximum wat de mens in de grote verdrukking bereikt is het getal 666.

De wrede Keizer van het oud-Romeinse rijk, keizer Nero is een beeld van de super dictator van het hersteld Romeinse rijk.

In het Grieks en in het Hebreeuws kende men geen cijfers en duidde met 1 aan met de letter a en 2 met de letter b enzovoorts.

Het is opmerkelijk dat, als men de getalswaarde van de letters van "keizer Nero" (in de Hebreeuwse taal geschreven) bij elkaar optelt, dan komt tot het getal 666.

Een getal van een mens, zoals het beest uit de zee genoemd wordt, en die ook als een drie eenheid werkt namelijk: Satan, het beest uit de zee (de super dictator) en het beest uit de aarde, de valse profeet.

De valse profeet, die het beest uit de aarde genoemd wordt, zal deze heerser in de eindtijd, het beest uit de zee, promoten.

In Openbaring 13:11 en verder wordt over deze valse profeet gesproken.

11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

Hij doet zich voor als een echte profeet met mooie doelstellingen. Hij heeft twee horens, als die van het Lam.

Deze valse Messias doet ook grote tekenen en wonderen en daar staat over in Openbaring 13:13/14

13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

Een voorloper hiervan in deze tijd is de inzet van drones, waarmee men met grote precisie een doelwit in een auto of in een huis kan uitschakelen: Vuur uit de hemel.

Waarschijnlijk kan de mensheid in de toekomst via de TV deze grote tekenen zien, waardoor hij hen, die op de aarde wonen, verleidt :

14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.

Paulus schrijft ook helder over de komst en de openbaring van de antichrist in 2 Thes. 2:4a:

4a De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt.

Jezus sprak in Johannes 5:43

Maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

De Joden zullen hem dus als hun Messias aannemen.

Er wordt wel veronderstelt dat de tegenstander, de zoon des verderfs, een Jood zal zijn, daar de Joden hem immers als hun Messias zullen aannemen, en dat zullen ze nooit van een niet Jood doen.

Hoe kan het zover komen, dat hij zich verheft tegen al wat God genoemd wordt of als God vereerd wordt.

Daar gaat een periode aan vooraf, waarin een strijd los barst tussen de radicale Islam enerzijds en de in hun ogen ongelovige volkeren anderzijds.

Het is niet ondenkbaar, dat de radicale Islam, te weten IS, in de toekomst kernwapens zal inzetten, om Amerika, die in hun ogen de grote satan is, in zijn steden te treffen.

De huidige president van Amerika heeft zijn vrees daarvoor al geuit.

4b Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Voor het zover is, zal dus ook de tempel in Jeruzalem herbouwd worden. En dat is ook één van de dingen, die wij in deze eindtijd verwachten.

Indien IS kernwapens gaat gebruiken, zal daar natuurlijk een reactie op en kernbommen zullen op de aarde vallen. De eerste bazuin van de zeven bazuinen zal dan klinken, zoals in Openbaring 8:7 staat:

7a En de eerste blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen.

7b En het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.

Door de fall-out van atoomwapens verbranden bomen en al het groene gras.

We gaan verder met wat Paulus schrijft in 2 Thess. 2: 4b

4b Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

5 Herinnert u zich niet, dat ik deze dingen zei, toen ik nog bij u was?

6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

De Weerhouder is de Heilige Geest in de Bruidsgemeente. Als de Bruidsgemeente wordt opgenomen in het midden van de nacht, kan de tegenstander zich openbaren in de 2^e helft van de grote verdrukking.

7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij Zijn komst.

9 Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen.

Paulus spreekt hier ook over de krachten, tekenen en wonderen van de valse profeet.

Verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, zegt de NPB vertaling.

Denk aan pornografie en andere duistere zaken, die te vinden zijn op Internet. Het is verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan.

Een christen dient zich daar verre van te houden.

En nu de oproep aan ons. Ten eerste de woorden van de Here Jezus zelf in Lucas 21:36 waar staat:

Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Waken en bidden; voorzichtig wandelen en de tijd uitkopen. Dat wij waardig geacht zullen worden, zo sprak Jezus, om te ontvluchten alles wat geschieden zal.

Er staat nog een bijzondere zaligspreking over waakzaam zijn in Openbaring 16:15

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

Zie, Ik kom, zie Jezus, als een dief. En zalig, gelukkig is hij of zij, die waakt en acht geeft op zijn geestelijke kleding, opdat hij niet naakt zal rondlopen en zijn schaamte niet gezien zal worden.

We hebben een vlees, waarin geen goed woont. Daar kunnen wij niets aan doen.

Maar onze schaamte is als wij de vleselijke begeerten in dat vlees volgen: toorn, heftigheid, kwaadheid, laster enz.

Laten we de tijd die we nog hebben, goed benutten en als door God uitverkoren heiligen en geliefden de nieuwe mens aandoen: Christus in ons, de hoop der heerlijkheid.

- Zijn ontferming in ons.
- Zijn vriendelijkheid in ons.
- Zijn nederigheid, zachtmoedigheid en geduld in ons. (Col. 3:12)