

De doorn in het vlees

In de Gemeente van Korinthe waren schijn-apostelen binnen gedrongen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordeden als apostelen van Christus.

Het waren niet de apostelen in Jeruzalem, want daar had Paulus een goede verhouding mee.

Maar het waren Joden, die wel geloofden in Christus maar de Korinthiërs weer, net zoals in Galaten, onder de wet wilden brengen.

Ze deden zich groot voor als belangrijke mensen. Zij roemden naar het vlees.

Paulus noemt hen in 2 Cor. 11:13/15

13 Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.

15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken.

En Paulus dacht: Hier moet ik wat aan doen. En hij ging over zijn eigen ervaringen vertellen. We lezen dat in 2 Cor. 12:2

2 Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.

3 En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het –

4 Dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.

7 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de

openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.

Paulus had gedacht ootmoedig te kunnen blijven zonder die doorn, maar God wist dat hij die nodig had.

Zo is het als God ons bijzonder zegent: dan moet hij ons ook beproevingen en de tuchtiging geven, die wij nodig hebben om in ootmoed bewaard te blijven.

8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan.

9a Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

9b Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Wat betekent de genade voor mij? Het betekent dat ik geen

eer verdien wat ik ook mag uitrusten door het evangelie.

Een strik van de duivel is om iemand tot zelfverheffing te brengen.

We hebben een bijzonder voorbeeld in Paulus.

Hij schrijft in 1 Cor. 15:9/10

9 Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb.

10a Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest.

10b Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is.

En dan lezen we verder in 2 Cor. 12:10 en verder:

Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke be-

handelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Nadat de Heere tegen Paulus gezegd had, dat Zijn genade hem genoeg was en dat Zijn kracht zich pas in zwakheid kon openbaren, toen begreep hij dat beproevingen en smaadheden nodig waren in zijn leven.

Hij kreeg daar zagezegd zin in, een behagen, zoals hij het noemt. Want hij wist: als ik zwak ben, dan is Hij in mij machtig.

Er staat niet exact bij wat die doorn in het vlees was. We kunnen uit het Schriftgedeelte afleiden dat de satan toestemming kreeg om Paulus "met vuisten te slaan" dus het was geen kleine beproeving.

Was de doorn in het vlees een ernstig oogletsel?

Men zou het uit Galaten 4:14/16 kunnen opmaken waar Paulus schrijft:

14 En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus.

15 Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben.

Dat lijkt op een ernstig oogletsel aan beide ogen.

Maar toen de Heere tot hem gesproken had, dat Zijn genade, hem genoeg was, kreeg hij rust en zelfs een behagen in de beproevingen, die op zijn weg kwamen.

Paulus was door God een uitverkoren werktuig en zijn geschriften zijn in miljoenen exemplaren over de hele wereld verspreid.

Ook kreeg Paulus buitengewone openbaringen (hij is in het paradijs opgetrokken geweest en heeft daar dingen gehoord die

het een mens niet geoorloofd is,
uit te spreken).

En opdat hij zich niet zou ver-
heffen, werd hem deze doorn in
het vlees gegeven.