

De dienst van de engelen Gods

Engelen zijn dienende geesten. Dat voorbeeld – om te dienen – kunnen wij van hen leren.

Zij leven om te dienen en om God te loven en luisteren naar opdrachten van God, zoals in Psalm 103:20 staat:

Loof de Heere, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.

Soms worden engelen op schilderijen afgebeeld als mollige kleine kinderen met vleugels maar dat is een volkomen fout beeld van een engel.

Het zijn, zoals in de bovengenoemde tekst staat, sterke helden. En zij luisteren naar opdrachten van God, en zijn gehoorzaam aan het woord, dat Hij spreekt.

Engelen worden uitgezonden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven zoals Hebr. 1:14 noemt:

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

Het Hebreeuwse woord voor engel is *malak* en betekent: bode, boodschapper. In het woord Maleachi, wat "mijn bode" betekent, zit dit Hebreeuwse woord ook verwerkt.

Onder de engelen is een zekere rangorde. Er zijn aartsengelen. Michaël wordt in de brief van Judas een aartsengel genoemd.

Een aartsengel is een engel met groot gezag zoals Gabriël, die door God met een belangrijke boodschap gezonden werd naar

Maria en ook naar Zacharias, de vader van Johannes de dooper.

Hij sprak tot Zacharias "Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen" (Luc. 1:19)

En dat hij gezag had, blijkt uit het volgende vers:

"En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag, dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd "

In het oude testament wordt veelvuldig gesproken over "de engel des Heren" die aan mannen als Mozes, Gideon, de moeder van Simson en anderen verscheen.

Uit deze geschiedenissen blijkt dat dit de Heere zelf is. Waarschijnlijk onze Here Jezus vóór zijn vleeswording.

Als de vader van Simson naar Zijn naam vraagt, krijgt hij als antwoord: "Waarom vraagt u zo naar Mijn Naam? Die is immers wonderlijk!."

En tegen Mozes zei de engel des Heren als naam: Ik ben, Die Ik ben. De naam: Jahwé.

In het nieuwe testament wordt de dienst van de engelen veelvuldig genoemd:

- Een engel spreekt meerdere malen tot Jozef.
- Een hemelse legermacht van engelen loofde God bij de geboorte van Jezus.
- Toen de verzoeking in de woestijn van Jezus beëindigd was staat in Mt. 4:11

"en zie, engelen kwamen en dienden Hem."

- In Getsemané verscheen een engel uit de hemel aan Jezus om Hem kracht te geven.
- Bij de opstanding van Jezus daalde een engel des Heren neer uit de hemel, die de steen weg wentelde en zich daarop zette. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw (Math. 28:2,3)

➤ De godsdienstige Joden hebben een groot geloof in de bescherming door engelen.

Toen Petrus door een engel uit de gevangenis bevrijd werd, konden ze dat aanvankelijk niet geloven en zeiden tegen elkaar: "Het is zijn engel". (Hand. 12:15)

➤ Jezus zei dat kinderen "hun engelen" hebben en dat lezen we in Mt. 18:10

Pas op dat u niet één van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Men gaat echter te ver dat men daaruit kan afleiden, dat iedere gelovige een bepaalde beschermengel heeft.

Maar als er hulp of bewaring nodig is, kunnen ze er plotseling zijn als dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven.

In de geschiedenis over de rijke man en de arme Lazarus zei Jezus over de dienst van de engelen in Luc. 16:22

Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedagen werd.

Over de vrome Job zegt de satan tegen God: "Hebt U niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt?" (Job.1:10)

Dit geeft te denken, dat dit door de dienst van engelen gebeurde.

➤ Toen de discipelen met grote kracht getuigden van de opstanding van de Here Jezus, werden ze op last van het Sanhedrin gevangen gezet.

Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis en bracht hen naar buiten en zei: Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven.¹

➤ Op een later tijdstip werd Petrus door Herodes gevangen genomen en daarover lezen we in Hand. 12:6 en verder:

6 Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis.

Petrus was geboeid met twee ketenen. De toen gangbare manier bij de Romeinen van het boeien van "zwarte jongens" was met zijn linkerhand een keten, verbonden met een soldaat en aan zijn rechterhand een keten, verbonden met een soldaat.

En voor de deur van de gevangenis hielden schildwachten de wacht.

7 En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wakte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af.

¹ Hand. 5:20

Ze lagen kennelijk allen te slapen tot Petrus in zijn zijde gepord werd door een engel om hem te wekken. Kennelijk moest één en ander snel gebeuren want de engel zei: Sta snel op!

Daarbij vielen de ketenen van zijn handen maar kennelijk waren de soldaten bij hem door een diepe slaap van de Heere bevangen en ze werden door het gerinkel van de ketenen niet wakker.

8 En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij.

Deze praktische raad van de engel om zijn bovenkleed om te slaan geldt ook voor ons als wij zó uit huis willen gaan de koude in. "Doe je jas aan en vat geen kou".

9 En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag.

Het ene wonder na het andere volgde:

10 En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort, die naar de stad leidt, die ging vanzelf voor hen open.

En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder, en meteen ging de engel van hem weg.

Petrus dacht dat hij een visioen zag en om goed wakker te worden liep de engel nog één straat met hem mee. Daarna was hij plotseling verdwenen.

➤ Ook Cornelius, de hoofdman van een Italiaanse afdeling, kreeg bezoek van een

engel die hem zeer gedetailleerd te kennen gaf, wat hij doen moest.

Hand. 10:3 en verder verhaalt het volgende:

3 Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius!

4 En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer?

Het is te begrijpen dat Cornelius van de plotselinge verschijning van de engel hevig schrok. Maar de engel sprak rustig verder:

4b En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God.

5 Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt.

6 Deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen.

- Hij moest mannen (meervoud) naar Joppe zenden.
- Om Simon, bijgenaamd Petrus uit te nodigen.
- Die de gast was bij een man, ook met de naam Simon.
- Een leerlooier van zijn vak, die zijn huis bij de zee heeft.

Gedetailleerde informatie van de engel; daar kon Cornelius iets mee doen.

➤ Handelingen 8:26 verhaalt een geschiedenis, dat een engel des Heren tot Filippus sprak:

En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is.

Ook hier weer gedetailleerde informatie:

- Ga naar het zuiden.
- De weg van Jeruzalem naar Gaza.
- Een weg die afdaalt en eenzaam is.

Als Filippus de kamerling ziet aankomen in zijn wagen, spreekt niet een engel, maar de Geest tot hem:

29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen.

Waarschijnlijk maakte de heilige Geest dit in het hart van Filippus duidelijk; een openbaring dus.

Voor zulke ingevingen van de Geest mogen ook wij open staan.

➤ Engelen zijn niet onwetend over dat, wat op aarde plaats vindt. Jezus sprak:

Zo zeg ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.²

➤ Als de gemeente samenkomt, dient een vrouw een macht op het hoofd te hebben, vanwege de engelen.³ Dat geeft te denken!

Als Jezus in een eredienst aanwezig is door de Heilige Geest, dan kunnen ook engelen daarbij aanwezig zijn.

Als een vrouw tijdens de eredienst een macht op het hoofd heeft, belijdt ze daarmee dat ze het eens is met Gods

scheppingsorde en dat haar man haar hoofd is zoals Christus het hoofd van de man is.

➤ Nog een ander voorbeeld van het werk van engelen. We lezen in Handelingen 12:21 t/m 23 de volgende woorden:

21 En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen.

22 En het volk riep uit: Een stem van God en niet van een mens!

23 En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door wormen gegeten en gaf de geest.

➤ Tenslotte nog een ander voorbeeld van het werk van engelen:

Toen Paulus zich in zwaar noodweer bevond op een schip op zee, sprak hij tegen de bemanning de volgende woorden, die opgetekend staan in Handelingen 27:

23 Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van Wie ik ben en Die ik ook dien;

24 die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan; en zie, God heeft u allen die met u varen, geschonken.

Die boodschap van de engel – door God gezonden - heeft hem en de gehele bemanning buitengewoon bemoedigd.

² Lucas 15:10

³ 1 Cor. 11:10