



Uw woord
is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
(Ps. 119:105)

De brede en de smalle weg
(Math. 7:13-23)

De gangbare gedachte onder christenen is, dat door de wijde poort de wereldse mensen gaan. Zij komen dan op de brede weg, die naar het verderf leidt.

En dat alleen christenen, ja, alle christenen door hun geloof in Jezus, door de enge poort gaan en op de smalle weg komen, die naar het eeuwige leven leidt.

De vraag is echter, of Jezus dat heeft bedoeld met zijn woorden hierover.

Hij zegt van de brede weg:

13 Wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan.

En Hij zegt van de smalle weg:

14 Eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Jezus heeft het over een enge poort en een smalle weg, die ten leven leidt. Het betekent niet dat christenen, nadat zij door een persoonlijke keuze de Here Jezus hebben aangenomen als hun Zaligmaker, op een soort groot plein terecht komen, waarop zij roepen: "wij hebben de ticket naar de hemel op zak; eens gered – altijd gered. En nu feestvieren."

Nee, Jezus heeft het over een enge poort en een smalle weg. Het is de discipel weg waarop we gaandeweg veranderd worden naar het beeld van Jezus.

Jezus noemt echter een belangrijke voorwaarde, om een discipel van hem te worden. Om op die discipel weg te komen, moet men eerst door de enge poort.

We lezen hierover in Lukas 14:25 en verder:

25 Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zei Hij tot hen ...

Die vele scharen reisden met Hem mee om Zijn tekenen en wonderen. Het was immers spectaculair wat Jezus deed: Hij genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.

Maar Jezus maakt hen duidelijk, dat het daar niet om gaat als je Hem wilt volgen. Door Zijn innerlijke ontferming genas Hij de zieken.

En toen vele scharen met Hem mee reisden, verkondigde Hij hen als een ware profeet, hoe zij door de enge poort moesten gaan, om een discipel van Hem te kunnen worden:

26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs

zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.

Dat klinkt bizar want het is immers goed om je vrouw en kinderen lief te hebben. Wat bedoelt Jezus dan?

Laten we een voorbeeld gebruiken. Een kind wordt soms boos als het zijn zin niet krijgt. Ook een kind heeft een vlees waar geen goed in woont.

Als nu dat kind boos wordt, en de vader wordt daardoor ook boos, dan haat hij het vlees van zijn kind niet.

Indien een christelijke echtgenoot vanuit zijn vlees reageert naar zijn vrouw met een krenkende opmerking, en zij zegt dan een krenkende opmerking terug, dan "haat" zij het vlees van haar man niet.

Jezus bedoelt te zeggen: wil je een discipel van Mij worden, dan moet je los zijn van alles en iedereen. Dan ben Ik de nummer Eén in je leven en dan pas kun je van Mij leren. Dan kom je op de discipelschool van Jezus.

Op die discipelschool leer je van Hem om dagelijks je kruis op te nemen en jezelf te verloochenen, zoals ook Hij dat elke dag deed:

Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volg Me.
(Lukas 9:23) :

Om een discipel, een echte leerling, van Jezus te kunnen worden, gaat het er bij Hem om dat wij afstand doen van al wat wij hebben (Lukas 14:33)

Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.

Ook dit is met een voorbeeld duidelijk te maken.

U heeft uw nette, zondagse pak aan en tijdens het drinken van een kop koffie stoot één van uw kinderen per ongeluk tegen uw arm en er wordt er koffie gemorst op uw nette zondagse broek.

Als u afstand gedaan heeft van al het materiële wat u heeft: uw auto, uw servies en de kleren die u draagt, zult u op dat moment, dat er koffie gemorst wordt op uw kleren, niet boos worden op dat kind.

Er zal mogelijk iets omhoog komen vanuit uw eigen vlees, maar dat haat u en tegelijk heeft u afstand gedaan van al het materiële.

Dan kunnen wij leren van Jezus, ja dan pas, als wij van alles afstand heb gedaan. Dan kunnen wij Zijn zachtmoedigheid en Zijn geduld aandoen in die omstandigheden.

Op die manier kunnen wij de verzoeken voor enkel vreugde houden, want het zijn kansen. (Jac. 1:2)

In Zijn verkondiging over de brede en de smalle weg zegt Jezus in Math. 7::15

15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn ze roofgierige wolven.

De valse profeten vinden de verkondiging van de enge poort en de smalle weg maar wettisch.

De valse profeten zeggen: nu je Jezus hebt aangenomen als je Redder, hoef je niets

meer te doen en alleen maar op Hem te zien. Ga nu maar feestvieren en daarbij vergeeft Hij graag al jouw zonden.

De ware profeten – de ware wegwijzers - zal men uitsluitend aantreffen bij de enge poort. Johannes was een ware wegwijzer want hij schrijft in 1 Joh 1:2

Wij verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is.

Zouden we uitgaan van de gangbare mening, dat op de brede weg uitsluitend wereldse mensen lopen, dan klopt die mening niet.

Want wereldse mensen luisteren niet naar profeten, niet naar ware, en ook niet naar valse profeten.

De valse profeten, die Jezus bedoelt, gebruiken de Schrift op een verkeerde manier.

Deze valse profeten in schapevacht kunnen ontroerend over Jezus en over de genade spreken, maar zij veranderen de genade van onze God in losbandigheid, zoals Judas in zijn brief noemt:

Geliefden ... strijdt tot het uiterste voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen.

De woorden van Jezus aan het einde van zijn betoog over de brede en de smalle weg noemt, zijn niet mis:

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen bin-

nen gaan maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Wie het dus alleen maar bij woorden houdt en niet daadwerkelijk de wil van de Vader doet door geloofsgehoorzaamheid, komt het Koninkrijk der hemelen niet binnen, zegt Jezus.

Hij spreekt nog ernstiger, als Hij in vers 22 en 23 het volgende noemt:

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Wat een ontgoocheling voor die velen !! Die genoemde "velen" dachten allemaal in de hemel te komen, maar Jezus zal tot hun zeggen: gaat weg van Mij.

Het kan niet anders, of zij liepen toch op de brede weg, de weg van de wetteloosheid. Want Jezus noemt ze: werkers der wetteloosheid.

Wat is dan wetteloosheid ? Hierover schrijft Johannes duidelijk:

Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid en de zonde is wetteloosheid.

(1 Joh. 3:4)

Zonde is wetteloosheid ! Daarom behoort het een intens verlangen van een ware christen te zijn, om daar geheel van af te komen.

De kracht van de genade van onze Here Jezus is zo groot, dat de zonde geen heerschappij meer over ons hoeft te voeren.

Want Paulus schrijft in Romeinen 6:14 over de genade:

De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Johannes haalt op meerdere plaatsen aan het verschil tussen zeggen: "Here, Here" of het doen van Zijn wil:

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.
(1 Joh. 1:6)

Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. (1 Joh. 2:4)

Jezus sprak in Johannes 14:23
Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Hier worden vier dingen genoemd:

- Als wij Jezus liefhebben, zullen wij zijn woord bewaren.
- Dan zal de Vader ons liefhebben.
- Dan zullen de Vader en de Zoon tot ons komen.
- En bij ons wonen.

Wat een belofte! Wat een onbeschrijfelijk heerlijke zaak! Je bewaart Jezus woord,

dan heeft de Vader je lief, en "Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen."

Gods geboden bewaren, Gods woord doen is niet zwaar. Het wordt juist zwaar als wij dat niet doen. Het leven wordt juist zwaar, als wij ons niet door de kracht van de heilige Geest dagelijks willen verloochenen.

Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. (1 Joh. 5:3/4)

We gaan verder met de woorden van Jezus over Zijn woord horen en het doen. Hij noemt hen verstandig. (Mt. 7:24)

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Er is daar een kinderlied over gemaakt en het laatste couplet luidt: "Bouw je levenshuis op Christus, de Heer, bouw je levenshuis op Christus, de Heer."

Daar zit veel in maar dat bedoelt Jezus niet. Hij bedoelt: wie mijn woorden hoort en ze doet, die bouwt op de juiste wijze zijn levenshuis.

Van de dwaze man zegt Hij: (Mt. 7:26)

En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand.

En daarmee bedoelt Hij: wie mijn woorden hoort en ze niet doet, die bouwt zijn huis op zand. Dat huis valt in bij storm en regen en "zijn val is groot" zei Jezus.

Er zijn weinigen, die de smalle weg vinden, zei Jezus. Dat u, die dit leest tot, die gelukigen mogen behoren.