

## De boekenlegger in het Boek

We vergelijken in deze uitleg de Heere Jezus met het Boek en de mens (onzelf) als de boekenlegger.

Onze bevrijding van de zonde is niet gebaseerd op wat wij kunnen doen of wat wij hebben gedaan, maar op dat, wat God heeft gedaan in en door Zijn Zoon.

Als ik een boekenlegger in een boek leg, dan gebeurt alles wat er met het boek gebeurt ook met de boekenlegger die er in ligt. Evenzo gebeurde dat, wat er in Hem gebeurde, ook met ons in Hem.

### Beleef uw Kerstfeest:

Toen Jezus geboren werd, nam Hij ons vlees en bloed aan. Naar de Geest was Hij de Zoon van God, en naar het vlees een echte mens.

Hij nam ons vlees en bloed aan.  
We lezen in Romeinen 1:3 en 4:

*3 Ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David.*

*4 Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.*

Jezus is dus echt voortgekomen – gesproten noemt de Bijbel dat – uit het geslacht van David naar het vlees.

Enerzijds dus: echt mens, Hij nam ons vlees en bloed aan zoals ook in Hebr. 2:14 staat:

*Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad.*

Als we de boekenlegger vergelijken met de mens, zoals wij zijn, kunnen wij zeggen: met Kerstfeest, toen Jezus geboren werd, kwam de boekenlegger in het Boek; Hij nam ons vlees en bloed aan.

### Beleef uw Goede Vrijdag:

Er staan in Hebreëen 4:15 de volgende woorden:

*Want wij hebben geen Hogepriester, Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.*

Jezus werd verzocht zoals wij doordat de boekenlegger in het Boek was gekomen.

Maar Hij bracht onze mens in de dood. God veroordeelde de zonde in het vlees, zo leert ons Romeinen 8:3.

Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug en als Hij leed dreigde Hij niet. Hij bracht de mens in de dood en toen Jezus stierf – toen het Boek stierf – stierf ook de boekenlegger in het Boek.

Romeinen 6:4a noemt:

*Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood.*

Dat betekent ook onze doop. Toen wij ons lieten dopen, was dat een begrafenis van onze oude mens. Wij zijn met Hem begraven door de doop in de dood.

Toen het Boek begraven werd, werd ook de boekenlegger begraven.

### Beleef uw Pasen.

Beleef uw Pasen, het opstandingfeest. Toen het Boek opstond uit de doden, stond ook de boekenlegger in Hem op. Maar toen was het niet de oude boekenlegger: de oude mens die opstond uit de doden, maar een nieuwe mens stond op uit de doden.

Romeinen 6:4/5 noemen:

*4 Opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.*

*5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.*

En Petrus, die ook wedergeboren werd, schrijft in 1 Petrus 1:3 de volgende heerlijke woorden:

*Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.*

Petrus heeft het dus zó ervaren: Door de opstanding van Jezus uit de doden (door de opstanding van het Boek) werd ik (de boekenlegger) wedergeboren.

Wij zijn wedergeboren, zoals Efeze 2:10 noemt:

*Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen,*

*die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen..*

We zijn Zijn maaksel. De oude boekenlegger stierf op goede vrijdag, en de nieuwe boekenlegger werd door de opstanding van Jezus tot leven gebracht.

Wij (nieuwe boekenleggers) zijn in Christus Jezus geschapen. Er werd een nieuwe boekenlegger geschapen. Wij zijn Zijn maaksel, in Christus Jezus geschapen.

Dat geldt voor Joden, denk aan Petrus, maar ook voor ons heidenen zoals staat in Efeze 2:14a

*Want Hij is onze vrede, Die beiden (Jood en heiden) één gemaakt heeft.*

En dan lezen we in 2:15 in het midden:

*Opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken.*

We zijn dus geen oude mensen meer maar nieuwe mensen. En wat wij uiterlijk naar het vlees waren, telt niet meer mee zoals Galaten 6:15 en 16 zo heerlijk noemen:

*15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.*

*16 En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God..*

Dus als wij daaruit gaan lezen, als wij ons naar die regel richten, als wij uit dat voldongen feit gaan leven, want gaan we dan ervaren?

Dan komt vrede en barmhartigheid over ons, zowel over de heidenen, die zich naar deze regel richt, als ook over de Jood, die zich naar deze regel richt.

Dus zo mogen wij ons Pasen ook beleven: Toen Jezus opstond uit de doden, ben ik in Hem ook opgestaan. Efeze 2:4 en 5a noemen:

*4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons Door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft.*

*5 Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.*

#### Beleef uw hemelvaartsdag

Beleef uw Hemelvaartsdag. Toen Jezus ten hemel voer en plaats nam naast Zijn Vader heeft ook Hij ons in Hem mede opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten zoals Efeze 2:6 noemt:

*En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.*

Het gebeurde allemaal in Christus Jezus. Wat met het Boek gebeurde, gebeurde ook met de boekenlegger.

De boekenlegger werd mee opgewekt en kreeg daardoor ook een plaats in de hemelse gewesten.

Dat heeft God in Christus Jezus gedaan. En dan nog ons Efeze 2:7 t/m 10

*7 Opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou*

*bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.*

*8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God.*

*9 Niet uit werken, opdat niemand zou roemen.*

*10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen..*

De genade van God is overweldigend groot. En dan moeten we niet alleen denken aan zonde vergeving, maar ook aan het feit dat wij in Christus tot nieuwe mensen zijn geschapen.

We zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft.

Die goede werken liggen dus elke dag weer voor ons klaar.

*En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.*

We hebben door genade een plaats gekregen in de hemelse gewesten, in Christus Jezus.

Een plaats, boven alle overheid, macht en kracht. Daar zijn wij nu al, met onze geest, terwijl ons lichaam hier nog op aarde is.

Laten we dat geloven en daaruit leven.

Ja, laten we uit die overweldigende rijkdom van Zijn genade leven.

#### Beleef uw Pinksteren:

Jezus sprak in Johannes 7:37 en 38 de volgende heerlijke woorden:

*37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.*

*38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.*

*39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden.*  
Beleef alle feestdagen maar mis ook dit laatste feest niet. Beleef uw Pinksteren, de belofte van de Vader, de heilige Geest.

Tot slot een woord voor ons, nieuwe boekenleggers, uit Efeze 5:18 t/m 21

*18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.*

*19 En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart.*

*20 En dank altijd voor alle dingen - God en de Vader - in de naam van onze Heere Jezus Christus*

*21 Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.*