

De bloedzuiger

*De bloedzuiger heeft twee dochters:
Geef, Geef. (Spreuken 30:15)*

Hier is sprake van een vrouwtjes bloedzuiger omdat zij twee dochters heeft. De bloedzuiger heeft zuignappen aan beide einden van haar wormlichaam waarmee zij bloed uit dieren en mensen wil zuigen.

De twee dochters van de hier genoemde bloedzuiger hebben precies dezelfde naam, namelijk: Geef, Geef. Ze zijn zagezegd een sprekend evenbeeld van hun moeder. En, zo zegt het einde van vers 15: de bloedzuiger en zijn dochters zeggen nooit: *Het is genoeg.*

Ze zijn onverzadigbaar.

Het is een beeld van de hebzucht. Ook al heb je genoeg aardse spullen, de hebzucht zegt nooit: het is genoeg.

De apostel Paulus noemt in Col. 3:5

Doodt de hebzucht.... die niet anders is dan afgoderij.

Geven en dienen is het tegenbeeld van de bloedzuiger en haar twee dochters. De Zoon des mensen kwam om te dienen en te geven. (Math. 20:28).

Het edele voorbeeld om na te volgen.